

Gemeente van Christus,

In deze dienst gaan we weer verder met de 1^e Johannesbrief. Ik wil beginnen met wat we lezen in de vz. 12-14. Met die heel bemoedigende en positieve insteek die we daar aantreffen en daarom wil ik daar ook mee beginnen.

“Ik schrijf u lieve kinderen, want de zonden zijn u vergeven”. Zoals Gz. 365 het zingt: “Uw zonden zijn vergeven! Dit is een woord ten leven”. Misschien *zit* hier iemand vanmorgen met zijn of haar zonden. Omdat er wat is voorgevallen. Omdat het niet zo close was met God. En hikt misschien aan tegen het Avondmaal en is om die reden misschien niet eens gekomen naar de dienst, volgt de dienst hopelijk wel thuis.

En het hoeft niet verkeerd te zijn om ermee te zitten, integendeel. Maar je hoeft er niet mee te zitten. Wie zijn zonde belijdt en serieus zich voorneemt tegen de zonde te strijden, die mag weten mijn zonden worden van mij weggenomen, het is vergeven. Dat is wat tegen ons wordt gezegd vanmorgen door God Zelf, dat is we bij uitstek vieren vandaag de vergeving van onze zonden en daarmee de viering van onze hernieuwde vrijheid en hernieuwd perspectief op de toekomst.

Johannes gaat verder met, “Ik schrijf u vaders, omdat U Hem kent, Die er vanaf het begin is”. Vader kan in het NT ook betekenen “oudere man”, ouderen. “Ik schrijf u ouderen omdat u Hem kent”. Hoe is dat voor ons? Kennen we God? Dat wil zeggen zijn we vertrouwd met God, met Jezus? Hoe is dat? Hebben, onderhouden wij een relatie met Jezus? Het wordt specifiek tegen de ouderen gezegd, wellicht met de gedachte dat hoe ouder we zijn geworden, hoe meer we God zijn leren kennen, hoe vertrouwder we zijn geworden met Hem? Werkt dat inderdaad zo? Zo mag het zijn, Johannes gaat er in ieder geval van uit dat het zo is.

En voor de jongeren heeft hij ook een woord. Dus even opletten jongeren vanmorgen, Johannes schrijft ook heel specifiek voor jullie, “ik schrijf u, jonge mannen, jongeren en wat zegt hij dan? Omdat u de boze hebt overwonnen. Wow! Wat machtig. En in vs 14 schrijft hij nog uitgebreider “Ik heb u geschreven jongeren omdat u sterk bent en het Woord van God in u blijft en u de boze hebt overwonnen”. Wanneer ben je sterk? En dan gaat het niet om fysieke kracht hè dat snap je wel dat is in de Bijbel allemaal niet zo belangrijk maar het gaat om sterk zijn in het geloof.

En Johannes zegt niet tegen jou was je sterk maar je *bent* sterk geweest. Toen je niet toegaf aan de verleiding om iets te doen wat niet goed was. Je hebt de boze, de duivel overwonnen. En hoe kan dat? Door Jezus die de boze heeft overwonnen. En als je nou verbonden bent door het geloof aan Jezus kun je ook de boze overwinnen, van je afhouden, van je afschudden.

Johannes problematiseert het niet, hij zegt niet je kan tegen die verleiding niet ingaan, hij zegt je hebt de verleiding weerstaan. Dat kan dus, Johannes wil jou en ons allen een hart onder de riem steken, hij wil jou bemoedigen dat je daadwerkelijk sterk kunt zijn. Je bent sterk zegt hij. “Omdat u sterk bent en het Woord van God in u blijft”. Dat is ook het geheim, je bent sterk als het woord van God in je is. Dat je tegen de duivel zegt, ik wil Jezus volgen, ik wil God gehoorzamen dus ik doe niet mee, ook al doen anderen het wel, ik houd me niet bezig met wat verkeerd is. Je bent sterk, je kunt sterk zijn onthoud dat.

Uw zonden zijn u vergeven, u kent God, jullie zijn sterk en hebben de boze overwonnen, Johannes zegt dit om daarmee duidelijk te maken: jullie zijn gepokt en gemazeld in het geloof, jullie weten waar het geloof over gaat en dat is een basis voor jullie om nu verder dingen te leren over het geloof. Er zijn ook mensen in de gemeente van Johannes die niet weten hoe het geloof precies in elkaar zit maar jullie weten het. Jullie zijn er ook op aanspreekbaar. Jullie snappen wat het betekent dat je zonden zijn vergeven. Dat je dus blijkbaar vergeving nodig hebt maar ook dat je vanuit die vergeving, die dure vergeving, wil leven zoals God het wil, leven in het licht noemt hij het, we stonden er vorige keer bij stil. Dus hij zegt deze dingen om vanuit die gedeelde basis weer nieuwe dingen met de gemeente te bespreken.

Zoals in vs. 15 heb de wereld niet lief. En in vs. 16 maakt hij duidelijk wat hij daarmee bedoelt, “want al wat in de wereld is, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en hoogmoed van het leven is niet uit de Vader maar is uit de wereld”

Jullie hebben de boze overwonnen zegt hij tegen de jongeren van de gemeente maar dat betekent niet dat het nu klaar is. De strijd tegen de boze gaat nog wel door. Je leeft in een wereld waarin dingen zijn die jou willen wegtrekken van God. Je leeft nog niet in het paradijs bij God.

Hij heeft het dan ook de begeerte van het vlees ofte wel verkeerde verlangens, het gaat niet om goede verlangens maar om verkeerde verlangens, en daarna voegt er gelijk aan toe de begeerte van de ogen. Dat maakt het gelijk concreet. Door wat je ogen zien kunnen verkeerde verlangens in ons weer opgewekt. Ik denk dat dit heel goed te volgen is wat hij hier zegt. Door iets te zien word je geprikkeld. Door filmpjes op Internet of je telefoon en dat geldt niet alleen voor de jongeren maar voor ons allemaal. Je ogen zijn een poort waardoor de satan, verkeerde invloeden tot ons doordringen en infiltreren in ons leven.

En dan kan gaan om zonden op het gebied van seksualiteit, porno door dingen die je ziet. Het kan ook zijn dat je door dingen te zien wordt geprikkeld om dure dingen te kopen de zonde van de hebzucht.

Hij spreekt ook over de hoogmoed van het leven en dat heeft *daarmee* te maken. Mensen die door het aanschaffen van dure spullen zichzelf een bepaalde levensstijl aanmeten en daarmee ook anderen de ogen kunnen uitsteken.

Je denkt daarmee misschien aan mensen die zich bewegen in de wereld van glamour en glitter die het breed laten hangen. Maar misschien kunnen we het ook dichterbij huis zoeken, bij onszelf. Welke betekenis hebben dure mooie spullen voor ons. Ik moest hierbij ook denken aan de bekende influencer Andrew Tate die tegen jongeren zegt als je het goed doet dan kun je allemaal een Rolls Royce en een dure horloge krijgen. Je kunt ook denken aan kledingkeuze, bepaalde merkkleding waar je zo'n grote betekenis aan kunt hechten dat je er wat mee wordt, hoogmoed van het leven.

Ik zeg dit allemaal niet omdat ik me er boven verheven weet ook ik weet me onderdeel van die wereld. Ik vind dit ook spannende teksten, hoogmoed van het leven, begeerte van de ogen, wel in de wereld niet van de wereld, hoe dan?

Maar zegt Johannes dan [17] die wereld gaat voorbij met haar begeerte. Ook die verlangens, die verkeerde verlangens gaan ook voorbij het is alleen maar voor even en tijdelijk en dan wat heb je dan over als je sterft? Wees dus op je hoede voor wat er in de wereld allemaal te koop is, wat ons allemaal wordt aangeboden. Het is niet allemaal goud wat er blinkt ook al lijkt het wel zo. Wees op je hoede voor e-goisme, want het gaat bij verkeerde verlangens wat het ook is om dingen die op jezelf gericht zijn, wees daarvoor op je hoede.

Maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid zet Johannes er dan tegenover. En dat is de oefening waarin we ons blijven trainen. Dat is de houding die we ons elke keer weer willen aanleren. Ik volg niet blind de agenda van deze wereld, ik blijf kritisch.

En dan maak ik van hieruit het bruggetje naar vs. 24: "Laat wat u vanaf het begin gehoord hebt, in u blijven. Als in u blijft wat u vanaf het begin gehoord hebt, dat zult u ook in de Vader en de Zoon blijven". "In Hem zijn, Blijven in Hem" dat is echt zo'n woord dat we bij Johannes tegenkomen. We vinden het al in 1 Joh. 2:5 "Hierdoor weten we dat in Hem zijn" als we Zijn geboden doen. "Wie zegt in Hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als Hij [Jezus] gewandeld heeft".

Hij *benadrukt* het ook in vs. 24: "Laat wat u vanaf het begin gehoord hebt, in u blijven. Als in u blijft wat u vanaf het begin gehoord hebt, dan zult ook u in de Zoon en in de Vader blijven"

Het geloof moet dus in ons blijven. En dat kan ook want ons *is* het Woord van God en de Geest gegeven. Johannes heeft het in vs. 27 over de zalving die we ontvangen hebben. Dat kun je vertalen met “inwijding”. We zijn ingewijd in het geloof door het Woord en de Geest maar het vraagt ook inspanning. Dat zien we ook aan het slot van vs. 27 “zo moet u in Hem blijven” en in vs. 28 “En nu lieve kinderen blijf in Hem”.

Dat is het tweede accent dat in deze preek wil leggen. Allereerst was dat dus die positieve insteek van Johannes, je zonden zijn vergeven, je kent God, je hebt de boze overwonnen, maar ook blijf er in, blijf in dat geloof. En daarnet zagen we ook in het kort wat dat van ons vraagt als het gaat om hoe we in deze wereld staan.

Het tweede accent dus, blijf bij wat je hebt ontvangen. En toen dacht ik dat is ook de functie van het Heilig Avondmaal vanmorgen. Dat het ons helpt om te blijven bij het geloof. Zo ervaar ik dat zelf toch ook wel dat het HA mij helpt om bij het geloof te blijven, mij er soms ook wel naar toe te *brenge*n weer. Het HA is een hulpmiddel om bij dat geloof te blijven. Een versterking om inderdaad *sterk* te blijven en misschien wel te worden weer.

Het Heilig Avondmaal dat het ons weer te binnen brengt ook heel tastbaar met de tekens van brood en wijn zodat het in ons komt en blijft. Elke keer is die zondagse eredienst weer nodig om te blijven bij het geloof. Want het is niet zo moeilijk om niet te blijven bij het geloof daar hoef je niet zo veel moeite voor te doen schat ik in dat gaat vrij van vanzelf maar laat in je blijven jongeren wat je tot nu hebt meegekregen in de kerk, thuis, vanuit de Bijbel en op de kringen.

Als het in u blijft, dan zult ook u in de Zoon en in de Vader blijven. En daar gaat het natuurlijk om, dat die gemeenschap, verbondenheid met God blijft, desnoods eerst nog hersteld wordt vanmorgen. We zagen dat ook vorige keer dat Johannes al aan het begin van zijn brief zegt dit verkondigen wij u opdat er gemeenschap is met de Vader en de Zoon.

Het Heilig Avondmaal gaat ten diepste om die gemeenschap, die verbondenheid met God. Voelen we dat ook zo? En met elkaar natuurlijk als gelovigen. Maar dat is ten diepste wat wij hier vanmorgen vieren die verbondenheid met God, dat is het hoogste. En het Heilig Avondmaal is ook daarvoor een hulpmiddel om die verbondenheid opnieuw te ervaren en bevestigd te krijgen. Dat is ook hetgeen overblijft als alles van deze wereld weg is. Maar dit gaat niet weg, die verbondenheid met God want God gaat niet weg. Johannes is zo bezig met die verbondenheid met God. Dat die zal blijven. Dat die zal overblijven.

Maar hij belooft het ook, “als in u blijft wat u vanaf het begin gehoord hebt, dan *zult* u ook in de Zoon en de Vader blijven”. En dit is de belofte die Hij ons heeft beloofd: het eeuwige leven.

Blijf in Hem, laat het Woord van God in je blijven. Laat je vanmorgen voeden door Zijn Woord en sacrament. Om zo verder op weg te gaan naar de toekomst met God en de kinderen van God. Amen.