

# THUISKOMEN

*Verschaf mij recht o God.(..). Zend uw licht en uw waarheid, laten zij mij geleiden en brengen naar uw heilige berg, naar de plaats waar U woont.*

*Dan zal ik naderen tot het altaar van God, tot God, mijn hoogste vreugde*

Psalm 43, 1, 3 en 4 NBV

Afscheid nemen in het Frans gaat met *Adieu* en *au revoir*. We bevelen Jean François aan bij God en we zeggen tot ziens.

## Gebed om recht

Psalm 43 is met Psalm 42 een gebed van een balling ver bij de tempel in Jeruzalem vandaan. Hij mist de tempel en God zelf. En mensen zonder liefde en genade zeggen: *Waar is je God?*<sup>1</sup> Wat kun je nog als die spot bij je naar binnen slaat?

*Vertrouwen*

Deze dichter richt zijn waaromvragen aan God: *Waarom vergeet U mij?* en: *Waarom ga ik in het zwart?* en: *Waarom verstoot U mij?*<sup>2</sup>. Op waaromvragen komt meestal geen antwoord. Maar nood mag je altijd adresseren. Bij God. In duisternis kun je God vertrouwen. Als je innerlijk onrustig bent, mag je in vertrouwen óók jezelf aanspreken: *Wat ben je bedroefd mijn ziel en onrustig in mij. Vestig je hoop op God*<sup>3</sup>.

*God is rechter*

Boven onrecht uit dat hem is aangedaan beroept de dichter zich op God die over alles gaat: *Verschaf mij recht*.

Want God spreekt recht volgens zijn wetten en maatstaven. Binnen Hervormd Vreeswijk en bij ons thuis hebben we

---

<sup>1</sup> Psalm 42, 4 en 11.

<sup>2</sup> Psalm 42, 10 en Psalm 43, 2

<sup>3</sup> Psalm 42, 6 en 12 en Psalm 43, 5

allemaal wel iets gevoeld van onrecht toen de tijdelijke verblijfsvergunning niet werd verlengd en de procedure om permanent in een crossculture kerk in Nederland te kunnen dienen telkens op niets uitliep. Maar wij gaan daar zelf niet over. *Verschaf mij recht* is geen beroep op God om via een omweg alsnog je eigen gelijk te halen. God is rechter.

*Verschaf mij recht*

God is rechter volgens zijn maatstaf van genade en liefde. Hij is je altijd nabij geweest. Toen je uit Guinée kwam, ontmoette je Emmanuel met wie je in het AZC God kon dienen tot zegen voor anderen. Je werkte in een Afrikaanse kerk, kon studeren en was betrokken bij Cross Culture Nieuwegein. Er was veel vriendschap en vier jaar woonde je bij ons. Je kreeg een Guinees paspoort om te gaan en staan waar je wilt en recent ging een deur open bij IFES. Telkens heeft God recht verschaft. Hij heeft een plan met je leven. Laat daarom dit gebed meegaan nu je donderdag naar Conakry vliegt. Spannend! Je komt aan in een Afrikaanse samenleving die je niet meer kent. Wat kun je beter doen dan bidden? *Verschaf mij recht o God, vecht voor mijn zaak*. Een gebed om licht en waarheid om bij God thuis te komen.

Laten die mij leiden. Die tempel en dat altaar in Jeruzalem bestaan niet meer. Maar Gods Geest vol licht en waarheid leiden naar Jezus Christus en naar zijn offer aan het kruis.

## **Licht en waarheid**

Bidden om licht is geen vraag om een felle schijnwerper. En waarheid vraagt niet naar geld en veel diploma's . Licht en waarheid zijn personificaties van God zelf. Je bidt om God. Wie Hij in liefde en genade is voor anderen en voor jouzelf.

*Licht*

Licht is Gods verlossend aangezicht. *Hij is mijn God die mij ziet en redt*<sup>4</sup>. God geeft licht dat opgaat in de duisternis van onze schuld en zonde. Onze waaromvragen blijven meestal onbeantwoord. Er schijnt wel licht op. God ziet duisternis anders dan wij. Als ons leven moeilijk is, kun je al snel denken dat alles stopt. God ziet duisternis als gelegenheid om zijn licht te geven. *God is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen?*<sup>5</sup> God zelf kwam onze duisternis binnen. Licht van de wereld U scheen in mijn duisternis. Zo diep werd Jezus' ziel bedroefd<sup>6</sup>. Hoe donker kan het zijn? God kwam er in. We mogen vasthouden aan zijn onwankelbare trouw – juist als je die niet voelt<sup>7</sup>. Om Jezus te zien en zichtbaar te maken. Jezus zegt: *Ik ben het licht van de wereld, wie mij volgt zal in de duisternis niet wandelen*<sup>8</sup>. Wij bidden dat het licht van Christus in veel harten in Guinée zal gaan schijnen.

### *Waarheid*

Licht van de Geest hebben wij nodig om waarheid in geloof te zien en te aanvaarden. Want Gods Koninkrijk zien is nog niet hetzelfde als Jezus aanvaarden als Koning. Waarheid is geen theorie. Je bidt niet om instructies over wat je moet doen en laten. Waarheid is God liefhebben in zijn trouw.

Zijn licht en waarheid leiden naar Jezus Christus. De Geest in ons brengt ons bij het kruisofferaltaar van Golgotha. Daar vernieuwt God je tot wie je door genade wordt als je Jezus volgt. Niet wat je doet maar wie je bent – hield jij ons vaak voor. Dank daarvoor! De andere kant is er ook. Wie je

---

<sup>4</sup> Zie het refrein in Psalm 42, 6 en 12 en in Psalm 43, 5

<sup>5</sup> Psalm 27, 1

<sup>6</sup> Matteüs 26, 38. Markus 14, 34. Vergelijk Johannes 12, 27.

<sup>7</sup> Jesaja 50,10: ontzag voor God heeft hij die in duisternis zonder licht is en juist dan vertrouwt op de naam van de HERE en steunt op zijn God.

<sup>8</sup> Johannes 8, 12

bent wordt zichtbaar in wat je doet. Bij waarheid hoort een leven in het licht. Recht en gerechtigheid zijn bij God geen lege woorden. Wij schieten daar allemaal in tekort. Als wij je soms niet goed begrepen, vragen wij je vergeving, biddend om licht en waarheid. God is *groot in waarheid*<sup>9</sup>. Jezus gaf zijn leven aan het kruis over aan God *die waarheid is*<sup>10</sup>. Hij stond op uit de dood en Hij leeft. Jezus is Gods waarheid. Hij zegt: *Ik ben de weg, de waarheid en het leven*<sup>11</sup>. Bevrijdend uit de duisternis van zelfzucht en onverschilligheid en uit de macht van de duivel de vader van alle leugenarij<sup>12</sup>.

*In gebed verbonden*

Laat niemand rekenen op een schijnwerper die alle vragen oplost. Denk liever aan een olielampje dat je voor je voeten houdt om niet te struikelen. Zo alleen kom je thuis. Met zijn Woord als lamp voor je voet en een licht op je pad<sup>13</sup>. In gebed verbonden als kinderen van Gods koninkrijk. We zien en ontmoeten elkaar in Jezus Christus. Aan de voeten van Jezus. En we zeggen nu tegen elkaar *à Dieu* en *au revoir*.

Nieuwegein

14 oktober 2018

*Preeksamenvatting dienst van afscheid en zegen van Jean François van Cross Culture Nieuwegein in de Hervormde Gemeente Vreeswijk.*

ds. Cor van Dis

Lierseschans 8 3432 ET Nieuwegein

06-36271048

[cnvd@solcon.nl](mailto:cnvd@solcon.nl)

---

<sup>9</sup> Exodus 34, 5-9 (6).

<sup>10</sup> Psalm 31, 6 en Lukas 23, 46.

<sup>11</sup> Johannes 14, 6.

<sup>12</sup> In het Johannesevangelie zijn *licht* en *waarheid* één in Jezus die de vader van de leugen ontmaskert en bevrijdt uit de macht van de duivel.

<sup>13</sup> Psalm 119, 105.