

# IN GESPREK...?!

Markus 2, 22-38 (27 en 29) – Brunch & Crossculture dienst –  
2 september 2018 De Voorhof Nieuwegein

## INTRODUCTIE

*Een goed gesprek.* Thema van de Protestantse Kerk voor de startzondag 2018. In *Kijken in de ziel* kon je goede gesprekken volgen. Dat bleef bij een vrijblijvende kennismaking. Deze Brunch gaat over geloofsgesprekken vanuit het Evangelie. In de kerk hoor je vaak zeggen dat het getuigend gesprek nodig is. Denk je dat het echt gebeurt? Of blijven we halverwege steken? Hoe gaat zo iets? Ben jij in gesprek? Met wie?

We praten eerst door over twee stellingen.

1 *Als schepen in de nacht die elkaar passeren, zo passeren wij elkaar op de oceaan van het leven: een lichtsignaal, een stem en dan is het weer donker en stil.* (Longfellow).

- a. Herken je deze typering?
- b. Mee eens? Waarom wel? Waarom niet?

2 *Een goed gesprek spreekt niet vanzelf.*

- a. Wanneer had jij voor het laatst een gesprek met iemand over de liefde van God en wie Hij voor je is?
- b. Was de relatie met hem/haar daarbij belangrijk?
- c. Hoe kijk je terug op dat gesprek?

## WOORD VOOR DE DAG

In Markus 8 ontmoet je Jezus in daad en woord. Markus was ooggetuige en werkte waarschijnlijk samen met Petrus. Dit evangelie is geschreven voor christenen die als kleine groep in het Romeinse Rijk vervolgd werden. Hoe kun je dan getuigend leven en spreken? Durf je dat wel? Markus is in gesprek met zijn lezers. Hij doet niets anders dan Jezus zelf aan het woord

laten. Hoe sprak Jezus met zieken? Met zijn discipelen? Met de mensen er omheen? Drie gebeurtenissen bij elkaar. Lees ze biddend in één adem uit om zelf te begrijpen wie Jezus is!

Markus 8 is een scharnierpunt in dit evangelie. Voor het eerst gaat het over de dood van Jezus. Jezus bracht een volstrekt nieuw Koninkrijk. Zonder list en geweld. Als de Zoon van God die vrede en recht van zijn Vader op aarde brengt. Door zich in de dood te geven en door als Opgestane Heer de levende Koning te zijn. Als Hij met je in gesprek is, merk je dat Hij je begrijpt. Hij schaamde zich niet om ons door zijn kruisdood te redden. Zijn woorden komen uit het hart van God. Toen een niet-gelovige hoogleraar filosofie voor het eerst de evangeliën las zei hij: eindelijk een boek dat mij begrijpt! (Keller, 14-15).

Wat kunnen wij vandaag van Jezus' gespreksvoering leren?

### **Jezus en de blinde (Markus 8, 22 – 26)**

Allereerst dat Jezus werkelijk Koning is. Hij is niet van de clichés. Je kunt Hem niet manipuleren. Mensen brengen een blinde bij Hem en vragen om een aanraking zodat hij weer zal zien. Jezus gaat zijn eigen weg met die vraag. Barmhartig. Als altijd. Maar ook koninklijk. Leerzaam is dat. Probeer nooit te manipuleren. Jezus geneest op zijn manier: door overeind te helpen (Markus 1, 31), aan te raken (Markus 1, 41), te spreken (Markus 2, 11), iemand met modder op de ogen naar Siloam te sturen (Johannes 9, 6-7). Hier weer anders. Heel speciaal.

Dat is het tweede: Jezus gaat een relatie met hem aan en luistert goed naar hem. Hij deed spuug op zijn ogen en legde toen zijn handen op hem. *Zie je al iets?* vroeg Hij toen. Ja maar niet goed. Ik zie alles vaag. Ik zie de mensen als wandelende bomen. Daarna legde Jezus hem opnieuw de handen op. Toen pas kon hij zien. Denk in een geloofsgesprek nooit dat jij iemand geloof kunt geven. We leren om geduld te hebben met mensen die geen helder zicht hebben op wie God

is. Wij zelf toch ook vaak? Zie je al iets? Nee? Zeg het Jezus. Hij weet wat te doen als je Hem oprecht vraagt om helder te zien. Jezus èn de mensen. Jezus was de eerste die hij zag. Maar hij mocht het nog niet vertellen (vers 26). Markus wel!

### **Jezus en de discipelen (Markus 8, 27 – 33)**

Die genezing in étappes ziet Markus in verband met geloven in Jezus. Weer valt Jezus' luisterhouding op. Hij vraagt ernaar wat de mensen vinden. *Wie zeggen de mensen dat Ik ben?* Mooie vraag. Je moet toch ergens beginnen om in gesprek te komen over Jezus. Maar het bleef vaag. Johannes de Doper? Die was vermoord maar sommigen zeiden dat hij weer leefde. Elia misschien? Één van de profeten? Herkenbaar. Toch? Jezus is een goed mens. Deed soms wonderen. Idealist maar helaas zonder invloed. Je kunt de klok horen luiden zonder te weten waar de klepel hangt. Dan wordt het persoonlijk: *Wie zeggen j u l l i e dat Ik ben?* Wie is Jezus voor jou? Namens de anderen zei Petrus: *U bent de Christus, Gods gezalfde Koning.* U brengt gerechtigheid en ruimt het kwaad op. Maar wat betekent dat?

### **Jezus, de discipelen en wij (Markus 8, 34 – 38)**

Jezus moest verworpen worden. Hij is Koning vanaf het kruis waar Hij de straf droeg die ons moest treffen. Overtreding en schuld moeten ons leven uit. Christus deed dat. Gods liefde is er omdat Jezus gehoorzaam zijn leven geeft. Daarom is de vraag: wat doet Jezus met jou? Wie zou Hij voor jouw vriend kunnen zijn? Petrus begreep dat nog niet. Ook hij zag Jezus vaag als koning met aardse macht. Hij verzette zich fel tegen Jezus' dood. Hij wist niet dat hij zelf Jezus' dood en opstanding nodig had en schaamde zich voor Hem. Zijn belijdenis kon dan ook nog niet de wereld in (vers 30). Na Jezus' opstanding wel. Markus deed dat. En Petrus op de grote Pinksterdag volgens Handelingen 2. Durf jij Jezus te belijden in gesprek met je collega? Van Jezus leer je om dat nederig en dienend te doen.

Voor een goed geloofsgesprek moet je éérst jezelf aan Jezus gewonnen geven. Met Hem in gesprek zoek je niet jezelf maar de glorie van God in de redding van anderen. Mee genomen in de beweging van Gods Koninkrijk om zijn liefde voor te leven en zo door te geven, omdat jij op Hem gaat lijken.

## VERWERKING

Kijk nog eens terug naar wat je vond bij de stellingen 1 en 2 op bladzijde 1.

- a. Zou jij zelf (opnieuw) een gesprek willen aangaan met iemand die je kent over God en over wat zijn liefde voor jou persoonlijk betekent?
- b. Wat zou je daarbij kunnen leren van de manier waarop Jezus sprak met die blinde man, met zijn discipelen en met de mensen eromheen?

Nieuwegein

2 september 2018

Voor vragen en reacties

ds. Cor van Dis

Lierseschans 8 3432 ET Nieuwegein

06-36271048 / [cnvd@solcon.nl](mailto:cnvd@solcon.nl)

### Misschien iets om erbij te lezen?

- \* Tim Keller (2011) *Kruistocht. Het leven van Koning Jezus* Franeker: Van Wijnen. Sterk boek bij het Markusevangelie.
- \* J.I. Packer (1995) *Evangelisatie en de soevereiniteit van God*. Hoenderloo: Novapress
- \* Nynke Dijkstra – Algra (2005) *Kerk naar buiten. Gids voor vrijwilligers in missionaire groepen*. Zoetermeer: Boekencentrum
- \* Max Lucado (2003) *Hij deed dit speciaal voor jou. Wat God ervoor over had om jouw hart te winnen*. Hoenderloo: Novapress
- \* Stichting Evangelie & Moslims (2002) *Moslims, omheen gaan? mee omgaan!* Amsterdam: Buiten en Schipperheijn (Telos)