

# DE WEG BEREIDEN

Maleachi 4, 4-6 en Lukas 1, 11-20 (15-17)

[Brunch & Crossculturedienst 3 december 2017 Voorhof Nieuwegein]

## INTRODUCTIE

Advent gaat over de komst van Jezus Christus. Zijn geboorte verwachten we niet meer. Zijn wederkomst wel. De Joodse Bijbel noemt ze vaak in één adem: komst en wederkomst. Bijvoorbeeld in Jesaja 11 en Jesaja 40. Ook Maleachi doet dat. Vóór de Messias uit komt de profeet Elia. Om de weg voor de Messias te bereiden. Met een bijzondere taak. Om harten van de vaders bekeren tot de jongeren – en omgekeerd. (Maleachi 4, 4-6).

Jezus is die Messias en Johannes de Doper de Elia die komen zou (Matteüs 11, 14; Matteüs 17, 11-13 en Markus 9, 11-13). Maar de wederkomst van Jezus dan? Zijn wij bereid? Jezus hangt er in onze cultuur maar wat bij. Achtergrondmuziek in de supermarkt. Bereiden wij de weg voor Jezus in levens van anderen? Soms zitten we zelf vast in patronen van gewenning en status.Zonde!

Lees twee kinderuitspraken uit R. Wurmbrand *Uit de mond der kinderen*. (Gorinchem 1993, 34 en 65. Praat er met elkaar over.

Een schooljuf vroeg: “Wat staat er in de Bijbel?” Een kind zei: In onze Bijbel staan een heleboel data, huwelijken, sterfgevallen, krantenknipsels, een geboortekaartje, een Kerstkaart en zo”.

Kinderen grootgebracht in huizen waar dát alles is wat ze kunnen vinden in de Bijbel, zijn in groot geestelijk gevaar.

Wat staat er in onze Bijbels?

Iemand vroeg een kind waar het op lijkt als je sterft. “Als je sterft”, antwoordde hij, “zorgt God voor je, net als je moeder dat deed toen je leefde – alleen gilt God niet de hele tijd naar je”.

Horen wij er niet aan te denken, dat kinderen niet zo ’n tegenstelling moeten zien tussen God en onszelf?

## WOORD VOOR DE DAG

### **Bode**

Maleachi (*Mijn bode*) leefde in de tijd van Ezra en Nehemia toen Israël na 70 jaar ballingschap terug was in Kanaän (Stuart 1252/3) of iets later tijdens Haggai en Zacharia (Hill 525/6). De tempel was herbouwd, maar de eredienst was lege vormendienst. De mensen werden cynisch en maakten God verwijt over misoogsten en het uitblijven van welvaart. Dat zijn precies de blokkades waardoor je van God niks merkt....

### **Boodschap**

In die situatie roept de bode van God terug tot het *verbond* dat God had gesloten met de aartsvaders (Mal. 1,2) met Levi (Mal. 2, 4-5) en met Mozes (Mal. 4, 4). Gods onveranderlijke trouw roept als reactie het oordeel op over onze zonden – maar is meteen de grond voor de uitnodiging om in berouw klein te worden. Opvallend in Maleachi zijn daarom de herhalingen van zegen – en vloekbepalingen uit Leviticus en Deuteronomium (Stuart 1257-1262) met als strekking dat Israël Gods verbond (opnieuw) gaat aanvaarden (Mal. 3, 7, 16-18 en Mal. 4). Bereid je in bekering voor op de Dag van de Here. Want als de Zon der gerechtigheid zal Hij opgaan over ieder die in trouw leeft in Gods verbond.

### **Verzoening**

Mozes (Mal. 4, 4) en Elia (Mal. 4, 5) waren de woordvoerders in Gods verbond met Israël. Gods trouw rust in de verzoening die de heilige God geeft als reddende genade. Wat er ook gebeurt. Welvaartsgoden lieten het teruggekeerde Israël in de steek. Alleen de vreugde over Gods genade bevrijdt van het foute perspectief van zelfbeklag. Alsof ons dienen van God garantie is voor succes. Wij hebben vóór alles verzoening nodig om door het geloof in liefde naar God te verlangen, in zijn wegen te wandelen en zo tot zegen voor anderen te zijn – allereerst in onze families.

### **Johannes de Doper**

Johannes was de zoon van een priester. Zacharias. Op de allerbelangrijkste dag van zijn leven – je had geluk als je één keer

in je leven de tempeldienst had – verscheen Gabriël om hem te zeggen dat een jarenlang gebed om een zoon was verhoord. *Johannes* zou de jongen heten *God is genadig*. Ongelooflijk. Ben je met hart en hoofd met je werk bezig, en dan die boodschap uit profetieën over jouw eigen zoon, waar je niet meer op rekende. Dat kan toch niet – om een beetje cynisch van te worden. Toch?

### **Leer gehoorzamen uit liefde**

De vervulling van Gods verbond is niet afhankelijk van wat wij daar van vinden. God gaat in trouwe liefde zijn eigen gang. Zacharias gaat pijnlijk leren hoe belangrijk Gods woord is om te geloven. 9 Maanden wordt hij zich zwijgend voorbereid om opvoeder te zijn. De status en de charme van zijn priesterbaan werden onbelangrijk. Want in de schoot van zijn vrouw groeide zijn zoon. Zo baande God de weg voor Jezus in zijn hart.

Wil jij tot zegen van anderen zijn? Aanvaard dan de kracht van Gods woord om tot je stomme verbazing te merken dat God in elk detail van je leven voorziet. Gods liefde is belangrijker dan je status of je ambt. Bij God thuis gekomen, leef je voor anderen.

### **Kerstfeest: zo Vader zo Zoon**

Om voor Jezus de weg te bereiden heb je Hem zelf nodig. Jezus doopt met Geest en met vuur. Vuur verbrandt en verwarmt – zoals de zon een verterend vuur is, maar ook koestert (Maleachi 3, 2-3 en Maleachi 4, 1-2). Zo is God zeggen Maleachi en later ook Johannes. Johannes doopte Jezus en wees zó de Messias aan. God-met-ons in vergeving van zonden. Zo Vader zo Zoon. Wat een Kind! Wie Hem volgt, komt thuis bij God de Vader en begint op Jezus te lijken. Niet in eigen kracht, maar door de doop met Geest en met vuur (Lukas 3, 15-17 en Handelingen 1,5).

### **Kerst vieren: worden als een kind**

Uit de taak van Johannes als Elia valt op dat hij het hart van ouders tot de kinderen zal terugbrengen. Opvallend in de Romeinse cultuur die nogal macho was. Dit is kenmerkend voor het Lukasevangelie (Green 76/7). Vooral in combinatie met de priesterlijke taak om mensen wijsheid te leren en om ze van

ongerechtigheid af te brengen (Maleachi 2,6). De prediking van Johannes de Doper wijst op Jezus die Gods verbond vervult en altijd zal vervullen in ieder die Hem volgt. De beste voorbereiding op de wederkomst is Jezus liefhebben en anderen bij Jezus brengen. Dat is een hele les. Nepgoden beloven gouden bergen maar laten je doodongelukkig achter als je ze volgt. Je kunt beter net als Zacharias als dienstdoend priester uitgeschakeld zijn om zo de kracht van het woord van God te leren kennen en lief te krijgen. Het is niet erg om klein te zijn. Jezus verliet de heerlijkheid om klein te worden. Het is niet onoverkomelijk als je de ene teleurstelling na de andere moest incasseren in je leven – als je maar ziet dat Jezus zelf die weg wilde gaan. Dan word je ook van betekenis in het leven van anderen om voor Jezus de weg te bereiden door zelf die weg te gaan.

### VERWERKING

De roep om karaktervorming is de roep van een biddende christen dat niet mijn, maar Uw wil in mijn leven geschiede; dat niet mijn ego zal groeien, maar Uw Geest in mij zal werken; dat ik mijn leven niet zal voegen naar verhalen van status en succes, maar naar het beeld van Uw Zoon. ....(...)...Christelijke karaktervorming draait, in de eerste plaats, om vorming van ons verlangen, om heroriëntatie van ons hart, zó dat we met vallen en opstaan, in alle gebrekkigheid, leren niet te verlangen naar namaakgoden als die van status, geluk en succes, maar naar God in wie ons verlangen tot rust kan komen.

Herman Paul *De slag om het hart* Utrecht 2017 86 en 93

Nieuwegein

3 december 2017

Gespreksblad – voor vragen en reacties

ds. Cor van Dis

Lierseschans 8 3432 ET Nieuwegein

06-36271048 / [cnvd@solcon.nl](mailto:cnvd@solcon.nl)

J.B. Green (1997) *The Gospel of Luke*.

A.E. Hill (2012) Book of Malachi in: M.J. Boda & J.G. McConville (Ed.) *Dictionary of Old Testament Prophets*.

D. Stuart (1998) Malachi in: Th.E. McCominsky (Ed.) *The Minor Prophets*.