

Bij de dienst van zondagavond 11-6-2017 | Dorpskerk Vreeswijk | ds. Rik de Pater
n.a.v. Exodus 20:17 Tien Geboden 10^e gebod: “U zult niet begeren (...)”

samenvatting:

- Verkeerd gedrag gevolg van verkeerde begeerte (bv. echtbreuk, diefstal)
- Verkeerde begeerte zonder verkeerde daad is ook al destructief
- Verkeerde begeerte, neiging niet koesteren (vgl. HC V/A 113) maar bij God brengen in gebed
- Iets begeren is je focussen op wat je niet hebt (huis, vrouw.. van je naaste)
- Verkeerde begeerte is oerzonde (Gen. 3:6). Niet reiken naar dingen ons niet door God gegeven. Gevolg is relatiebreuk met God
- Hoe mee omgaan? Tevredenheid; dankbaarheid; genieten van wat je wel hebt ontvangen van God; vertrouwen dat wat God geeft goed genoeg is (Fil. 4:4-7; Ps. 37:4,5).

Kunnen wij de Tien Geboden wel houden?

- niet uit onszelf, we liggen van nature (na de zondeval) onder de vloek van de wet (Gal. 3:10,13)
- wel door Christus wordt de eis van de wet vervuld (Rom. 8:3,4). Nodig is geloof. HC A 115 “gerechtigheid in Christus zoeken” en voortdurend met Hem verbonden zijn (Joh. 15:5,6)
- door de Geest worden wij met Christus verbonden (Rom. 8:4B)
- spanning tussen wel de Tien Geboden houden en niet in het leven van de gelovige (vgl. Rom. 8:13) Nodig de strijd aangaan; de Heilige Geest bidden (HC A 115) dan hebben we de belofte van de volkomenheid na dit leven (HC A 115)

achtergrondtekst uit Heidelberger Catechismus: Zondag 44

Vraag 113: Wat eist het tiende gebod van ons?

Antwoord: Dat zelfs de minste neiging of gedachte in strijd met enig gebod van God nooit in ons hart mag opkomen, maar dat wij ten allen tijde en met ons gehele hart alle zonden haten en alle gerechtigheid liefhebben.

Vraag 114: Maar kunnen degenen die tot God bekeerd zijn, deze geboden volkomen houden? Antwoord: Nee, ook de allerheiligsten hebben, zolang zij in dit leven zijn, slechts een klein begin van deze gehoorzaamheid, maar wel zo dat zij met een ernstig voornemen niet alleen maar enkele, maar naar alle geboden van God beginnen te leven.

Vraag 115: Waarom laat God ons de Tien Geboden dan zo streng prediken, wanneer toch niemand zich er in dit leven aan kan houden? Antwoord: Allereerst, opdat wij ons leven lang onze zondige aard hoe langer hoe meer kennen en des te meer verlangen naar de vergeving van zonden en de gerechtigheid in Christus zoeken. Vervolgens, opdat wij ons zonder ophouden beijveren en God om de genade van de Heilige Geest bidden, dat wij hoe langer hoe meer naar het beeld van God vernieuwd worden, tot wij na dit leven de volkomenheid bereiken die ons in het vooruitzicht is gesteld.