

Bij de dienst van zondagavond 19-3-2017 | Dorpskerk Vreeswijk | ds. Rik de Pater
n.a.v. Exodus 20:15 Tien Geboden 8^e gebod “U zult niet stelen”

samenvatting:

- aan iemands bezit komen is komen aan iemand zelf. Stelen kan (zeker in bijbelse tijden) iemand in moeilijkheden brengen. Daarmee komt dit gebod op een dieper niveau: Zorg ervoor dat de ander voorzien is van wat noodzakelijk is en blij daarvan af.
- Het gebod gaat ook over sociale gerechtigheid, vgl. Jes. 5:8. De Bijbel heeft oog voor de zwakken in de samenleving en heeft daarvoor wetgeving: Lev. 23:22; Dt. 14:29. Het is ook de vraag hoe christelijk ons economisch systeem van vrije marktwerking is.
- De Bijbel heeft het bij diefstal vooral over de rijken, vgl. Jer. 22:13.
Lijnen naar nu: het in standhouden van kinderarbeid (komt dichtbij); banken die niet gericht zijn op het belang van de klant; betrouwbaarheid van producten
- De Bijbel spreekt machthebbers aan op hun verantwoordelijkheid (vgl. voor misbruik 1 Sam. 8)
- 8^e gebod is ook een prikkel tot vrijgevigheid (H.C. Z 42 V/A III) en dat is meer dan een daad van barmhartigheid, dat is passend voor een christen
- OT laat zien dat ons bezit relatief is (vandaar zingen van Ps. 24:1), we hebben ons bezit van God ontvangen als rentmeesters, vgl. Lev. 25:23. Dat betekent dat we geen absolute aanspraak kunnen doen op ons bezit en God van ons kan vragen het te gebruiken om anderen te helpen.
- Mag je dan wel genieten van wat je hebt? Mooi voorbeeld is Abraham (gezegd mens maar laat Lot het beste kiezen). En 1 Tim. 6:17 zowel genieten als delen.
- Vanuit rentmeesterschap ook aandacht voor het milieu, we mogen geen roof [!]-bouw plegen op Gods goede schepping (groene stoom; energiebesparing)

achtergrondtekst uit Heidelberger Catechismus: Zondag 42

Vraag II0: Wat verbiedt God in het achtste gebod?

Antwoord: God verbiedt niet alleen het stelen en roven, wat de overheid straft, maar Hij noemt ook diefstal: alle verkeerde handelingen en vergrijpen, waarmee wij het bezit van onze naaste in handen trachten te krijgen, hetzij met geweld of schijn van recht, zoals met vervalsing en gewicht, lengte, maat, waar en munt, met woeker of door enig middel dat God verboden heeft. Hij verbiedt bovendien alle gierigheid, alle misbruik en verkwisting van Zijn gaven.

Vraag III: Maar wat gebiedt God u in dit gebod?

Antwoord: Dat ik het belang van mijn naaste, waar ik kan en vermag, bevorder en met hem zo handel als ik zelf wilde dat men met mij handelde. Bovendien, dat ik getrouw mijn arbeid verricht om de behoeftigen te kunnen bijstaan.