

**Bij de dienst van zondagavond 29-1-2017 Dorpskerk Vreeswijk |ds. Rik de Pater
n.a.v. Exodus 20:14 Tien Geboden 7^e gebod “U zult niet echtbreken”**

samenvatting:

- Wat is een goed huwelijk? Belangrijk is communicatie.
- Huwelijk is relatie van liefde en trouw. Liefde is gevende liefde (Ef. 5:25); liefde zonder trouw is geen liefde;
- trouwen i.p.v. samenwonen: a priori onmogelijkheid van tijdelijkheid vanuit analogie liefde Christus tot gemeente (Ef. 5); juridische kader maakt liefde pas mogelijk (veiligheid)
- dan ook seksualiteit mogelijk (veilige kader maakt dat je je volledig aan elkaar kunt geven)
- bedreiging van een goed huwelijk, vgl. HC Z. 41 V/A 109. Beeld: Liefde tussen man en vrouw is als het vuur van een open haard maar als het vuur in de kamer komt is het verwoestend. VB van verleidingen: reclamespotjes op TV; Second Love; porno; ook kledingkeuze vrouw
- preken over echtscheiding, ervaring van spanning tussen pastorale component (leed binnen huwelijken) en strikte opvatting Jezus (o.a. Mt. 19:6,9). Interpretatie Mt. 19:9 is moeilijk: waarschijnlijk is er 1 geldige reden om uit elkaar te gaan: vreemd gaan van een van de twee.
- hertrouwen van iemand die bedrogen is, is toegestaan (interpretatie prot. traditie)
- geen 2^e huwelijk als er geen sprake is van echtbreuk (van echtbreuk is sprake als er sexuele gemeenschap is met een derde) ook niet in geval van totale echtscheiding. Vanuit 1 Kor. 7:10-16 door sommigen toch meer ruimte gezien.
- de gemeente van Christus wil pastoraal bewogen zijn maar ook Jezus' woorden hooghouden
- alleengaanden, dat kan moeilijk zijn; overigens NT maakt duidelijk dat een huwelijk bepaald niet de enige optie is (o.a. Mt. 19:12; 1 Kor. 7:8)
- huwelijk ten diepste allen goed als je beiden gelovig bent (vgl. relatie Christus tot gemeente). Paulus wijst gemengde huwelijken af (2 Kor. 6:14)

achtergrondtekst uit Heidelberger Catechismus: Zondag 41

Vraag 108: Wat leert ons het zevende gebod? Antwoord: Dat alle onzedelijkheid door God vervloekt is en dat wij daarom, door er een hartgrondige afkeer van te hebben, eerbaar en ingetogen leven, hetzij in de heilige huwelijkse staat of daarbuiten.

Vraag 109: Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreken en soortgelijke schandelijkheden? Antwoord: Daar ons lichaam en onze ziel tempels van de Heilige Geest zijn, wil Hij dat wij die beide zuiver en heilig bewaren. Daarom verbiedt Hij alle onzedelijke daden, gebaren, woorden, gedachten, begeerten en wat de mens daartoe kan verleiden.