

Wat als je geloof leegloopt?

Gespreksblad bij preek n.a.v. Markus 9: 14-29 | ddebree@solcon.nl | hervormdvreeswijk.nl

Zoals de leerlingen (samen met de Farizeeërs/Schriftgeleerden) worstelen met de demonische macht, zo worstelt de kerk vandaag met de demonen van onze cultuur: ongelof, scepsis, zelfbeschikkingsrecht, angst voor terreur, goddelijk macht van de economie etc. De kerk staat uit zichzelf onmachtig, met een mond vol tanden – of lijkt het te verdringen door druk te zijn met zichzelf. Maskeren veel kerkelijke gesprekken/discussies niet onze diepste nood, onze worsteling met ons ongelof en met de verborgenheid van God?

1. *In hoeverre herken je de demonische macht van het ongelof/scepsis in onze cultuur en de onmacht van de kerk in onze strijd tegen deze machten?*

Het plotseling 'leeglopen van het geloof' gebeurt niet alleen aan de rand van de kerk, maar midden onder jarenlang toegewijde gelovigen.

2. *Wat zie / ervaar jij van die 'leegloop'?*

Jezus uitroep 'ongelovig geslacht' is zowel confronterend als genezend. De schuld van ons ongelof moeten we niet in de eerste plaats buiten onszelf zoeken (onze cultuur, onze drukte, kerkelijk gebeuren, preken etc.) Jezus vraagt om ons geloof en daarmee dwingt Hij ons op de knieën en legt als een hemelse chirurg ons hartfalen bloot; opdat we nederig onze zwakheid, ons ongelof, onze zonden belijden en er een nieuw soort 'gerijpt geloof' kan groeien. (...) Het is heilzaam als je beseft dat je te grote al te menselijke geloof niet toereikend is (zie citaat Halik.) Het is heilzaam als je moet sterven aan jezelf, als je geloof leegloopt en sterft en je alleen nog maar kunt roepen: "Ik geloof, kom mijn ongelof te hulp!"

3. *Hoe kan er rijpt geloof groeien als je geloof sterft?*

Als je geloof leegloopt, door de bodem van je zekerheden is gezakt en je durft te blijven staan in Jezus' aanwezigheid, kan het geloof je (opnieuw) toevallen als een genade. Genade, waarin je momenten ontvangt van 'opgetild worden', een 'tweede adem' ontvangen. Genade, zodat je de kracht krijgt om het vol te houden in de confrontatie met de demonen van deze tijd.

4. *Kun je iets vertellen van deze momenten van genade?*

Hoe leegloop te voorkomen?

Besef dat het niet iets vreemds is wat je overkomt – vele gelovigen (ook in de Bijbel) gingen je voor. Geloven is steeds weer kiezen (dagelijkse bekering), ook als je weinig voelt, het nut niet ziet en/of geen zin hebt. Volhardt in de 'godsdienst oefeningen' – bijbellezen, gebed, kerkgang, sacramenten, gesprek andere gelovigen, zingen, meditatie, stilte, goede boeken etc. Twee oefeningen licht ik er bij deze uit:

Terug naar de sacramenten. Ik ben gedoopt (Maarten Luther). Mijn doop verstaan en uit leren leven. Toen is het zichtbaar geworden; met Christus ben ik gestorven, begraven en opgestaan! Zijn 'ja' tegen mij is sterker dan mijn 'nee' tegen Hem. Zijn liefde krachtiger dan mijn afkeer van God en mijn hang naar de demonen van deze tijd. Ik mag/moet me dagelijks bekeren! Al twijfel ik aan mezelf, aan mijn eigen geloof, aan Gods belofte hoef ik niet te twijfelen. En vandaaruit vier ik het heilig avondmaal als een voortdurende oefening om samen met mijn broeders/zusters verbonden met Christus lichaam en bloed te leven van zijn genade.

5. *Hoe kun je (meer) leven vanuit de doop?*

6. *Hoe kan de viering van het heilig avondmaal je (meer) helpen om 'leegloop' tegen te gaan?*

Bidden en vasten. Beseffen dat je het echt niet alleen kunt volhouden in de strijd met de demonen. Werk maken van gebedstijden persoonlijk en als gemeente.

7. *Hoe helpt 'bidden en vasten' je op dit moment?*

8. *Hoe kunnen we elkaar verder (nog) helpen in deze gezamenlijke strijd?*

"Ik ben ervan overtuigd dat waar geloof, gelouterd in het vuur van crisis en ontdaan van het 'te menselijke', beter bestand is tegen de voortdurende verleiding van religieuze versimpeling, popularisering en goedkope aanpassing aan wat het publiek wil."
(...)

"Ik vraag me af of ons geloof ook niet – net als onze Heer – veel moet lijden, gekruisigd worden en sterven – om pas dan 'uit de doden op te staan.'" (Thomas Halik, pag. 26 – 27)

Leestips:

Thomas Halik, De Nacht van de biechtvader, diepzinnig en diepgravend boek vol essays over 'christelijk geloof in een tijd van onzekerheid'.

Maarten Wisse, Zo zou je kunnen geloven

Reinier Sonneveld, De stille van God (waarom geloven moeilijk is)