

Bij de dienst van zondagavond 29-5-2016 Dorpskerk Vreeswijk – ds. Rik de Pater

n.a.v. Exodus 20:7 Tien Geboden 3^e gebod, samenvatting:

- Het derde gebod gaat over meer dan dat je niet mag vloeken
- Bekende vloek is G.V.D. maar ook afgeleide vloeken of bastaardvloeken (jeetje)
- Het niet houden van een eed is misbruik van de Naam
(verbinden van Gods betrouwbaarheid met jouw *onbetrouwbaarheid*)
- **Kern van het gebod: dat ons spreken/handelen niet mag vloeken met wie God is**
- Misbruik van de Naam is als we onze mening en wil onterecht presenteren als Gods mening en wil (vgl. valse profetie)
- Vloeken is Gods reputatie op het spel zetten door Zijn naam onzorgvuldig te gebruiken (Hem verbinden aan dingen die niet bij Hem passen; Hem niet erkennen in wie Hij is).
- “U zult de naam van de HEERE uw God niet ijdel gebruiken”: Ijdel = “leeg, nietszeggend”. Je maakt de Naam van God nietszeggend als wat je doet niet in overeenstemming is met waar God voor staat → reputatieschade voor God (vgl. Titus 2:5)
- **Kern van het gebod (positief geformuleerd): Past de manier waarop ik leef wel bij wie God is en de heiligheid van Zijn Naam?**
- Wat betekent Zijn Naam eigenlijk? HEER/HEERE: “Hij die er is (voor jou)”. Hij maakt Zijn Naam aan Mozes bekend (Exodus 3) Hij die er is om jullie te bevrijden. Die Naam, Hem die het goed met je voorhebt, wil je niet verloochenen.
- HC (zie onder): “Gods Heilige Naam met ontzag en eerbied gebruiken opdat Hij door ons op de juiste wijze wordt:
 - ..beleden”: belijden is je leven te willen verbinden met die God met *die* Naam
 - ..aangeropen”: De God met deze Naam kun je aanroepen want Hij hoort je roep om hulp (vgl. volk in Egypte). Je roept Zijn Naam goed aan in een geconcentreerd gebedsleven, gevoed vanuit de Bijbel
 - ..geprezen in onze woorden en werken”: woorden: lofprijzing (Psalm 145), getuigenis; werken: We vertegenwoordigen Zijn Naam (heten christenen; dragen Gods Naam op ons voorhoofd). Hoe? Zien mensen in wat we doen, hoe we met mensen omgaan iets van God? Zien ze iets van Jezus die uit liefde omzag naar mensen om hen te redden?
- Kennen we de Naam van God al? Zie Ex. 3, zie Ex. 20:1 “Ik ben **de HEERE**, uw God”...

achtergrondtekst uit Heidelberger Catechismus: Zondag 36 gedeeltelijk

Vraag 99: Wat wil het derde gebod?

Antwoord: Dat wij niet alleen met vloeken of met een valse eed, maar ook door onnodig zweren de naam van God niet lasteren of misbruiken en evenmin door stilzwijgend toe te zien aan dergelijke verschrikkelijke zonden deelkrijgen. Kortom, dat wij de heilige naam van God niet anders dan met ontzag en eerbied gebruiken, opdat Hij door ons op de juiste wijze wordt beleden, aangeropen en in onze woorden en werken geprezen