

Kracht om te genezen

gespreksblad n.a.v. Handelingen 3 | ddebree@solcon.nl | hervormdvreeswijk.nl

Ik herken me in de mensen die de verlamde man dagelijks naar de tempel sjouwen. Heb de neiging me neer te leggen bij de situatie. Mensen die ziek zijn, relaties die kapot zijn, eenzaam, hulpbehoevend etc. We bidden om kracht om het vol te houden, maar durf ik ook te bidden en te geloven dat Gods Geest mensen geneest?

1. *Herken je deze verlegenheid met de nood in je omgeving? Hoe ga je daarmee om?*

Petrus en Johannes kijken de verlamde man aan. Ze maken echt contact. Genezing vindt plaats door de relatie heen. Soms is het maken van contact al genezend (of het begin van genezing.) Geen mens is een nummer, juist ook een zieke en hulpbehoevende niet. Dit is een belangrijke kern van wat we beogen met het project 3D (dagelijks, dichtbij dienen.) Onze omgeving, onze burens, klasgenoten, collega's echt leren zien, leren kennen en in dat contact de liefde van Jezus delen in daden en woorden. (zie ook het lied onderaan)

2. *Hoe kun je leren om de mensen te zien met de ogen van de Here Jezus?*

3. *Voor wie kun jij een Petrus zijn? (wat doe je en zou je kunnen doen?)*

Petrus en Johannes hebben geen goud en zilver. Wij over het algemeen wel.

4. *Hoe kun je je geld&goed inzetten om genezing te brengen?*

5. *Hoe kan je geld&goed je in de weg zitten om genezing te brengen? (kan dat ook met een rijke kerk – denk aan het verhaal van Thomas van Aquino en paus Innocentius)*

Paus Innocentius (1250) vraagt Thomas v Aquino raad bij het uitgeven van een grote som geld.

Thomas heeft wat bedenkingen. De paus zegt: "Je ziet Thomas, de kerk kan niet langer zeggen: Zilver en goud hebben we niet...". Waarop Thomas antwoordt: "Dat is waar, heilige vader, maar ze zegt ook niet langer: Sta op en loop!"

De kerk heeft de kracht van de heilige Geest ontvangen om te getuigen en om te genezen. Het is niet goed als daar alleen aandacht aan besteed wordt op conferenties of in pinkstergemeenten. De Geest is uitgestort op heel de kerk. Theologen (en traditionele gelovigen?) hebben de neiging om het Geesteswerk vooral te rationaliseren. We wijzen op theologische eenzijdigheden, pastorale gevaren etc., maar kunnen maar zo vergeten om te geloven, te leven en kerk te zijn vanuit de kracht van de Geest. We leren uit het boek Handelingen dat de missie van de kerk vol is van de kracht van de Geest en gericht is op heel de mens. In de naam van Jezus vindt er genezing plaats en ontvangen mensen vergeving.

6. *Geloof je dat Gods Geest vandaag nog steeds geneest?*

7. *Herken je iets van de neiging tot rationaliseren?*

8. *Hoe kun je en kunnen we als kerk (weer) meer verwachten van de genezingskracht van de Geest?*

"We zijn zo formeel geworden, we zitten zo vastgeroest aan onze eigen opvattingen, alles is zo georganiseerd (de mens meent alles voor het zeggen te hebben) en we hebben het andere bewijs, de kracht en de heerlijkheid van de Geest en de vroomheid en heiligheid vergeten." Martin L. Jones

De kerk is principieel een 'helende gemeenschap', waar mensen thuis mogen komen, vergeving en genezing ontvangen. Verschrikkelijk als mensen juist wonden opdoen aan de kerk. Verschrikkelijk als we elkaar verwonden.

9. *Ben je zelf wel eens verwond juist ook in/door kerkmensen? Hoe ga je daarmee om?*

10. *Wat is er voor nodig om te groeien als Hervormd Vreeswijk in een kerk als 'helende gemeenschap'? Welke plek mag/moet jij innemen?*

Jezus, open mijn oren
Leer mij Uw stem te verstaan
leer mij uw woorden te horen
Te weten waar ik moet gaan
Om Uw licht te verspreiden
Uw naam te belijden
Leer mij uw stem te verstaan

Jezus, open mijn ogen
Leer mij de mensen te zien
Zoals U ze ziet uit de hoge
U bent de Heer die ik dien
Om Uw liefde te geven
Aan wie met mij leven
Leer mij de mensen te zien

Jezus, ik open mijn handen
Leer mij een zegen te zijn
Maak mij een hulp voor de anderen
Die leven met honger en pijn
Om aan wie U niet kennen
Genezing te brengen
Leer mij een zegen te zijn