

## **Bij de dienst van zondagavond 28-2-2016 Dorpskerk Vreeswijk – ds. Rik de Pater**

n.a.v. Exodus 20:4-6 Tien Geboden 2<sup>e</sup> gebod, samenvatting:

### **\* vorige keer over 1<sup>e</sup> gebod:**

- De Tien Geboden zijn gericht op onze vrijheid (Ex. 20:1).
- God kan ons vrij maken van alles wat over ons heerst (alles wat belangrijker is voor ons dan God, meer invloed op ons heeft dan God) → daarom geen afgoden dienen (Ex 20:3).

### **\* vandaag:**

- Alleen God kan ons vrij maken, er is geen God zoals Hij → geen beeld maken van Hem anders lijkt Hij op de afgoden.
- 2<sup>e</sup> gebod gaat om de juiste verering van God (zie Heidelberger Cat Z35 V/A 96, zie onder)
- God is te groot om Hem in een beeld vast te leggen.
- Een beeld maken van God is een God maken volgens je eigen ideeën en verlangens.

Voorbeeld Ex. 32:1-14 gouden stierkalf:

- volk maakt zich een god naar eigen inzichten
- volk wil God nu ervaren maar die ervaring kunnen we niet afdwingen
- maar: ons geloof is niet gebaseerd op onze ervaringen maar op het Woord
- Welke denkbeelden van God hebben wij? Bij voorbeeld:
  - een streng beeld
  - een soft beeld
  - God als wegwacht: een God die je moet helpen als het nodig is maar met wie je geen relatie aangaat.
- Beelden van God in de Bijbel (Vader, Koning, Minnaar, Rechter) allemaal serieus nemen
- God wil geen beeld-relatie maar een levende relatie met ons. Een beeld maken van Hem is Hem niet serieus nemen wie Hij echt is en wil zijn. Vraag: Zijn we bereid Hem te leren kennen zoals Hij echt is?
- God is een naijverig (jaloers) God, Iemand met gekwetste hartstocht als we Hem niet willen dienen zoals Hij is.
- God neemt overtreding van het beeldverbod ernstig, vergeldt de misdaad van de vaders aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die Mij haten. Hoe je dit ook precies moet uitleggen, het Oude Testament maakt duidelijk dat zonde en schuld een *persoonlijke* zaak is (o.a. Deut. 24:16).
- Maar barmhartigheid aan duizenden (NBV “tot in het duizendste geslacht”) die met Hem in relatie staan waarbij ze God laten zijn.
- Beeld maken van God heeft ook te maken met verlangen naar nabijheid van God. Daarin heeft God voorzien, Jezus Christus is het Beeld van God (o.a. Kol. 2:9). Via Hem kunnen we op de goede manier met God omgaan, God dienen.

### **achtergrondtekst uit Heidelberger Catechismus: Zondag 35 gedeeltelijk**

Vraag 96: Wat eist God in het tweede gebod?

Antwoord: Dat wij God op geen enkele wijze afbeelden en op geen andere wijze vereren dan Hij in Zijn Woord bevolen heeft.