

**Bij de dienst van zondagavond 25-10-2015 Dorpskerk Vreeswijk – ds. H.J.P. de Pater**  
n.a.v. Exodus 20:1-3 Inleiding Tien Geboden en 1<sup>e</sup> gebod

Korte samenvatting:

**eerste deel van de preek**

- Tien Geboden beginnen niet met een gebod maar met “Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heb” (Ex. 20:1): gericht op onze vrijheid.
- Tien Geboden uit dankbaarheid voor je Bevrijder [vgl. Heidelberger Catechismus (HC) behandeling van de Tien Geboden in het deel over de dankbaarheid]
- Tien Geboden dienen de relatie tussen God en ons (vgl. Ex. 19:4: “U hebt zelf gezien wat Ik met de Egyptenaren gedaan heb en hoe Ik u op arendsvleugels gedragen **en u bij Mij gebracht heb**” (dat is onze bestemming: de relatie met Hem) en 19:5 “dan zult u uit alle volken Mijn persoonlijk eigendom zijn”)
- Tien Geboden zijn samen te vatten in vier woorden “Blijf bij je Bevrijder” (Miskotte)

**tweede deel van de preek**

- Tien Geboden bedoeld om vrij te zijn van vreemde machten, daarom: “U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben” (Ex. 20:3: eerste gebod)
- Wat zijn afgoden? “Een afgod is alles wat belangrijker voor je is dan God, alles wat je hart en verbeelding meer in beslag neemt dan God, alles wat je zoekt om ervan te ontvangen wat alleen God kan geven” (Tim Keller in *Namaakgoden*)
- Concreet kan dat zijn: mensen (doktershanden, mening van vrienden, jijzelf; dat mensen je leven zin geven); dingen (geld, bezit); wie je bent (status, functie); wat je doet (werk; vrijetijdsbesteding; sport); verslavingen
- Kenmerk van afgoden is dat ze niets geven maar alleen eisen (i.t.t. God)

Test: wie/wat is uw/jouw afgod?

Waar gaat je liefde naar uit? Waar vertrouw je op (vgl. onder: HC 95)? Wie/wat gehoorzaam je?

- Hoe gaan we om met die afgoden? zie onder: HC 94

**achtergrondtekst uit Heidelberger Catechismus: Zondag 34 gedeeltelijk**

Vraag 94: Wat gebiedt God in het eerste gebod?

Antwoord: Dat ik, zo lief mij de zaligheid van mijn ziel is, alle afgoderij, tovenarij, waarzeggerij, superstitie oftewel bijgeloof, aanroeping van de heiligen of van andere schepselen mijd en ontvlucht, en de enige, ware God op de rechte wijze leer kennen, alleen op Hem vertrouw, mij in alle ootmoed en geduld aan Hem alleen onderwerp, van Hem alleen alle goeds verwacht en Hem met mijn gehele hart liefheb, vrees en eer. En wel zo dat ik eerder alle schepselen prijsgeef en loslaat, dan dat ik in het minste of geringste Zijn wil overtreed.

Vraag 95: Wat is afgoderij?

Antwoord: Afgoderij is in plaats van de enige ware God, die Zich in zijn Woord geopenbaard heeft, iets anders bedenken of hebben waarop de mens zijn vertrouwen stelt.