

# OPEN BRIEF AAN ALLE INWONERS VAN NIEUWEGEIN

**Vaak ziet je leven er anders uit dan je gehoopt had. In je jeugd heb je gedroomd van een gelukkig huwelijk en een mooie baan. Maar toch niet van een te klein huis en een uitkering?**

Je hebt gedroomd van een land in vrede, zonder dictator en religieus geweld.  
Maar toch niet van een huis in puin en een bange reis naar een onbekend land?

Als kerken van Nieuwegein geven wij om mensen van wie de dromen niet zijn uitgekomen. Samen met anderen kun je ons tegenkomen bij de voedselbank, kringloopwinkel, kledingacties, kerstpakketten, HIP (hulp in de praktijk). Soms voelt onze inzet als een druppel op een gloeiende plaat. Maar degene die de druppel opvangt, is er blij mee: er wordt aan mij gedacht.

Je kunt ons ook tegenkomen bij taalhulp aan vluchtelingen en bij multiculturele ontmoetingen. We hopen een goed contact op te bouwen met de nieuwe bewoners van Zorgcentrum Zuilenstein. In de voetsporen van Jezus kunnen we hopelijk iets van Gods liefde laten zien aan mensen met een trauma. Wij roepen heel Nieuwegein op om gastvrij te zijn.

Voor God zijn wij allemaal gelijk. We leven allemaal op zijn adem.  
Daarom strekken wij onze hand uit naar iedereen die het moeilijk heeft.

We leggen graag verbinding tussen alle inwoners van Nieuwegein, de oude en de nieuwe, in de hoop dat we daarmee een steun in de rug zijn: voor hen en ook voor onze plaatselijke overheden. We staan achter het beleid van onze burgemeester en zijn wethouders en willen bij deze laten weten dat wij bidden en werken voor onze stad.

Met een hartelijke groet van alle kerken uit Nieuwegein.