

# Vreemdelingen – de Bijbel – en wij

Hervormdreeswijk.nl | ddebree@solcon.nl

Alle ‘soorten’ vreemdelingen/vluchtelingen in de Bijbel – politiek, sociaal, economisch – tijdelijke gelukzoekers, handelaren, lastige outcast, vreemdelingen die integreerden etc.

Abraham (Gen12:10), Isaak (Gen26:1), Jacob (Gen46) vanwege hongersnood | Mozes uit angst voor farao (Exodus 2:15-16) | Simson op zoek naar een Filistijnen bruid (Richt14) | Naomi + fam naar Moab en later met Ruth naar Kanaän (Ruth) | Elia als politiek vluchteling naar Fenicië (1Kon17:9-10) | David en zijn familie (1Sam22:3-4, 1 Sam27:1-2 en later 2Sam13:37) en Jerobeam (1Kon11:26-40) als politiek vluchteling | Juda’s koninklijke garde bestond uit buitenlanders (2Sam15:18) | Joodse nationalisten (Jeremia 42-43)

## A. God, zijn volk en de vreemdeling

*(God) beschermt vreemdelingen en geeft ze eten en kleren. Ook jullie moeten goed zijn voor vreemdelingen, want jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in Egypte. (Deut. 10:18)*

- Zorg voor onderdak, eten, drinken, bescherming, eerlijke rechten, voorzieningen voor armen (onrecht = niet zorgen voor wees, weduwe en vreemdeling = net zo erg als afgoderij!)

## B. Joden als vreemdeling in Babel

*Bid tot de Heer voor Babel, de stad waar jullie naartoe gebracht zijn. Doe er je best voor dat het goed gaat met die stad. Want als het goed gaat met Babel, dan gaat het ook goed met jullie!’ (Jeremia 29: 7)*

- Doe je best voor je ‘nieuwe land’!

## C. En hoe zit het met de godsdienst?

*Tussen de Israëlieten wonen ook vreemdelingen die bij de Heer willen horen. Ook zij willen de Heer liefhebben en vereren. Ze willen hem dienen in de tempel. Die vreemdelingen moeten niet zeggen: ‘De Heer wil vast niet dat we bij zijn volk gaan horen.’ (...) Want dit zegt de Heer: ‘Als vreemdelingen zich altijd houden aan de regels voor de sabbat, dan is het goed. Als zij zich houden aan alles wat ik met mijn volk afgesproken heb, dan is het goed. Die vreemdelingen zal ik naar mijn heilige berg brengen. Ze zullen naar mijn tempel komen om te bidden en om mee te doen met de feesten. Ik zal blij zijn met hun offers. Mijn tempel zal een huis zijn waar mensen van alle volken mogen bidden.’ (Jesaja 56: 3-7)*

- Tempel (en volk) moet heilig zijn – geen vermenging
- Vreemdelingen moeten de regels volgen om bij God te horen en dan nog bleven ze in het OT ‘tweederangs’ gelovigen
- Beloftevolle toekomst: ooit alle volken in Gods tempel!

## D. Angst voor de vreemdeling

*23 Op die dag zal er een weg lopen van Egypte naar Assyrië. Dan zullen de Assyriërs naar Egypte komen en de Egyptenaren naar Assyrië, en samen zullen zij de HEER dienen. 24 Op die dag zal Israël zich als derde bij Egypte en Assyrië voegen, tot zegen voor de hele wereld. 25 Want de HEER van de hemelse machten zal hen zegenen met de woorden: ‘Gezegend is Egypte, mijn volk, en Assyrië, werk van mijn handen, en Israël, mijn bezit.’ (Jesaja 19: 23-25)*

- God is Koning en Hij heeft de regie – zelfs vijandige vreemde machten zullen ooit moeten buigen en zelfs tot zegen zijn voor de hele wereld.

## E. Komst van Jezus

*26 Jullie zijn allemaal kinderen van God, omdat jullie geloven in Jezus Christus. 27 Jullie zijn gedoopt in zijn naam. Door jullie doop zijn jullie helemaal bij hem gaan horen. 28 Omdat jullie in Jezus Christus geloven, vormen jullie een eenheid: Joden en niet-Joden, slaven en vrije mensen, mannen en vrouwen. Verschillen zijn niet belangrijk meer. (Galaten 3)*

- Door Jezus worden verschillen tussen mensen doorbroken

## F. Een christen is een vreemdeling

*God heeft jullie uitgekozen als zijn volk, en zijn Geest heeft jullie heilig gemaakt. Daardoor zijn jullie vreemdelingen geworden in de steden waar jullie wonen. (1Petrus1:2 – zie ook 2:11,12)*

- Dubbel burgerschap
- Leef als christen – wees gastvrij en doe het goede!

## G. Jezus’ oproep

*31 Wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op de troon van Zijn heerlijkheid.*

*32 En voor Hem zullen al de volken bijeengebracht worden, en Hij zal ze van elkaar scheiden zoals de herder de schapen van de bokken scheidt.*

33 En Hij zal de schapen aan Zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan Zijn linkerhand.

34 Dan zal de Koning zeggen tegen hen die aan Zijn rechterhand zijn: Kom, gezegenden van Mijn Vader, beërf het Koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld.

35 Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald. 36 Ik was naakt en u hebt Mij gekleed; Ik ben ziek geweest en u hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen. 37 Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden: Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien en te eten gegeven? Of dorstig en te drinken gegeven? 38 Wanneer hebben wij U als een vreemdeling gezien en gastvrij onthaald, of naakt en hebben U gekleed? 39 Wanneer hebben wij U ziek gezien of in de gevangenis en zijn bij U gekomen? 40 En de Koning zal hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan.

- In de vreemdeling ontmoet je Jezus Christus

#### Toepassing naar onze situatie:

1. Gods hart gaat uit naar vluchtelingen.
2. Vluchtelingen een plek bieden is rechtdoen, dat is meer dan barmhartigheid betonen.
3. Vluchtelingen hebben rechten, maar ook plichten: inzet voor het land en respect voor cultuur/godsdiens.
4. God is koning – wees niet bang, zelfs niet als gastvrijheid zich tegen je keert (bovendien hoort het lijden, de tegenstand, het vreemdelingschap niet bij de navolging van Jezus Christus?)
5. Jezus identificeert zich met de vluchteling/vreemdeling en het NT leert ons dat iedere christen dat in navolging van Hem mag/moet doen.
6. In de vluchteling ontmoeten we Jezus zelf.

---

#### Informatie:

Wil je helpen? - <https://ready2help.rodekruis.nl/> of <http://www.vlw-nieuwegein.nl/> of <http://www.kerkinactie.nl/projecten/noodhulp-vluchtelingen>

#### Verklaring Protestantse kerk over vluchtelingen:

<http://www.protestantsekerk.nl/actueel/Nieuws/nieuwsoverzicht/Paginas/Protestantse-Kerk-naast-vluchtelingen-gaan-staan.aspx>

#### Wat info over ‘de verhalen over vluchtelingen’:

<https://decorrespondent.nl/3328/15-vragen-en-antwoorden-voor-wie-de-draad-kwijt-is-in-het-vluchtelingendebat/127944960-64434f1c>  
[http://www.elsevier.nl/Buitenland/blogs/2015/9/In-berichtgeving-over-migranten-sneeuwt-eerlijk-verhaal-onder-2689683W/?masterpageid=158566&cmpid=NLC|elsevier\\_dagelijks|2015-09-22|27In%27berichtgeving%20over%20migranten%20sneeuwt](http://www.elsevier.nl/Buitenland/blogs/2015/9/In-berichtgeving-over-migranten-sneeuwt-eerlijk-verhaal-onder-2689683W/?masterpageid=158566&cmpid=NLC|elsevier_dagelijks|2015-09-22|27In%27berichtgeving%20over%20migranten%20sneeuwt)

Ballingen, burenen en buitenlanders, de vreemdeling in de Bijbel, R.Buitenwerf en C. Verheul (red.)

---

#### **Met open armen**

##### *Schrijvers voor gerechtigheid*

Met open armen  
Kom, als je honger hebt of dorst.  
Hier kun je eten, deel met ons.  
Kom met je tranen en je pijn.  
Hier is het goed, hier mag je zijn.  
Met open armen word je ontvangen.

Welkom in Gods huis.  
Welkom in Gods huis.  
Welkom in Gods huis.  
Welkom, welkom thuis.

Kom, als je moe bent van je vlucht.  
Hier ben je veilig, hier is rust.  
Kom, met je wanhoop en verdriet.  
Hier mag je weer een toekomst zien.  
Met open armen word je ontvangen.

Kom met je leegte en je angst.  
Hier word je liefdevol omarmd.  
Kom maar, als niemand je verstaat.  
Hier is een plek voor jouw verhaal.  
Met open armen word je ontvangen.