

Gered om te redden!

*Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet **verloren** gaat, maar **eeuwig leven** heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem **behouden** zou worden. (Johannes 3: 16,17)*

ddebree@solcon.nl | hervormdvvreeswijk.nl

samenvatting preek: Dat de wereld verloren kan gaan heeft alles te maken met de verlorenheid waarin de wereld zonder God verkeert. Zonder Gods aanwezigheid wordt de wereld meer en meer een 'van God vergeten plaats', een plaats zonder liefde, zonder vrede, vol onrecht, haat, ontmenselijking,... een hel op aarde!

Zoals de hele kosmos deelt in die verlorenheid, deelt de mensheid daar dus ook in! Zonder een ingrijpen van boven, van God, zal de hele mensheid met de schepping verloren gaan. In Joh3:16 gaat het daarbij niet direct over een verlorenheid in een eeuwige hel o.i.d. al kun je op basis van andere teksten uit de Bijbel wel in die richting denken.

Belangrijkste punt is dat er in de komst van Jezus Christus naar de wereld en zijn verzoenend werk (kruis en opstanding) redding is. God heeft de hele wereld, heel zijn schepping, alle mensen onvoorwaardelijk lief en wil redden. Niemand hoeft verloren te blijven en zo verloren te gaan (2Petr3:9)

Door dat te geloven, je over te geven aan Gods beloften in Jezus Christus, ontvang je eeuwig leven. Een leven wat van een totaal andere orde is dan het leven in verloren toestand. Alsof je opnieuw geboren bent, je wordt mens zoals je bedoeld bent. Dit leven begint op het moment dat je je toevertrouwt aan Jezus. Je kunt dus nu al proeven van dat 'hemelse leven' op aarde. Deze nieuwe geboorte staat echter in het perspectief van Gods plan met de wereld. Zijn koninkrijk vestigen, waarin recht, vrede en liefde heerst. Je bent gered om door God gebruikt te worden om de schepping (mens, dier, natuur) te redden uit haar verlorenheid en zo een medewerker te zijn in Gods koninkrijk wat er is en wat eens volledig door zal breken.

1. Geloof je dat mensen voor eeuwig (buiten Gods liefde) verloren kunnen gaan? En jijzelf? (zie 1Kor9:27)
2. Waar wordt de verlorenheid van deze wereld in jouw ogen vooral zichtbaar?
3. Herken je in je eigen leven (iets van) verlorenheid?
4. Wat betekent het voor je dat God deze (verloren) wereld liefheeft? En wat betekent het dat Hij van jou houdt, ondanks je tekort, zonde en schuld?
5. Gered om te redden! Wat betekent dat voor de kerk en voor jezelf als christen in je leven?
6. Wat leveren onderstaande citaten je op in je denken over 'verlorenheid'?

Uitspraken rondom 'verloren gaan':

Theologen die trouw aan de Bijbel willen zijn en zichzelf geen speculatie toestaan, komen tot tegenovergestelde conclusies. Wel kan er in de geloofsleer op gewezen worden dat het besef dat een mensenleven ook nog een keer verloren kan gaan altijd deel uitgemaakt heeft van de christelijke verkondiging. (...)

De vele beelden en woorden (ook die van Jezus zelf) over oordeel en ondergang spreken een te duidelijke taal om die niet in elk geval ernstig te nemen. Alleen zullen we er steeds weer bij moeten bedenken dat ze niet bedoeld zijn als een vorm van neutrale informatievoorziening, maar als aansporing om bij Christus ons heil te zoeken. (...) De kennis die de Schrift ons geeft, is eenvoudig van dien aard dat we de gegevens niet op zo'n manier kunnen harmoniseren dat alles als een legpuzzel in elkaar past. (Christelijke Dogmatiek)

De belangrijkste vraag is niet 'wat gebeurt er met me als ik sterf?' en zelfs 'niet hoe word ik nu al mens zoals bedoeld heeft?', de vraag is: 'hoe redt God de kosmos (de hele wereld)?' en vervolgens 'hoe kunnen wij medewerkers worden van God in de vernieuwing van de schepping?' (n.a.v. Tom Wright in *Verrast door Hoop*)

Het lijkt bijna dat mensen die het meest bezorgd zijn over mensen die na hun dood in de hel belanden, minder bezorgd zijn over de hellen op aarde, terwijl de mensen die zich het drukst maken over de huidige hellen op aarde, het minst verontrust zijn over een hel na de dood. (Rob Bell in *En de meest van deze is de liefde, een eerlijk boek over hemel en hel.*)

Er zijn maar twee soorten mensen: zij, die tot God zeggen: "Uw wil geschiede", en zij tot wie God uiteindelijk zegt: "uw wil geschiede". (CS Lewis)

Bijbelteksten ter overweging: Mat5,22,30; Luk12,5; Mat23,15,33; Luk15en16, Mat.25; 1Tim2:3,4; 1Tim4:10; 1Joh4,9