

# Kerk in de MARGE *Over de Bijbelse missie van de kerk*

Brief aan de gemeente van Filadelfia Openbaring 3: 7-13  
ddebree@solcon.nl | hervormdvreeswijk.nl

De Bijbelse missie van de kerk begint met het besef dat Gods kracht in onze zwakheid wordt volbracht (2Kor12:9-10.) De gemeente van Filadelfia heeft 'kleine kracht', maar leeft dichtbij het Woord van God en houdt de naam van Jezus Christus hoog. In deze kwetsbaarheid geeft Christus een open deur voor en vanuit de gemeente. We realiseren ons dat we kerk zijn in de marge van deze samenleving, we zijn klein, kwetsbaar en hebben kleine kracht, maar geloven dat Gods kracht daarin schuilt en dat Hij deuren opent op de meest ongedachte en onverwachte plekken. Marginaal, maar missionair!

In Nederland wordt op allerlei manieren gezocht om (weer) van betekenis te zijn als kerk vanuit de marge. Daarin zoeken we, vanuit het besef dat we kwetsbaar zijn en veelal niet weten wat ons precies te doen staat. Tegelijk hoor je in de (christelijke) media soms succesverhalen over 'succeskerken' waarover de christelijke loftrompet wordt geblazen.

1. *Wat herken je van de beeldvorming in de (christelijke) media over succeskerken?*
2. *In hoeverre ervaar je de missionaire pogingen van Hervormd Vreeswijk als een zegen en hoe voorkom je dat je er een succesverhaal van maakt?*

Filadelfia wordt juist in haar 'kleine kracht' gezegend met een open deur naar Gods schatkamer

3. *Wat is ervoor nodig om als kerk en als christen steeds weer en meer vanuit dat geheim te leven?*
4. *Filadelfia neem het Woord in acht en houdt de naam van Christus hoog. Hoe kunnen wij dat als kerk doen, hoe doe jij dat persoonlijk?*

Christus deelt als de sleuteldrager van Gods schatkamer zijn gaven uit:

- Een open deur voor de gemeente zelf:

*Ik zie een poort wijd open staan, waardoor het licht komt stromen van 't kruis, waar 'k vrijlijk heen mag gaan om vrede te bekomen.*

*Genade Gods, zo rijk en vrij! Die poort staat open ook voor mij!*

*Voor mij! Voor mij! Staat open, ook voor mij. (Joh. de Heer 140)*

Filadelfia wordt erop gewezen dat Christus de deur heeft geopend voor hen. Onvoorstelbare genade!

5. *Wat betekent het voor jou dat deze deur open staat? Hoe ga je om met deze rijkdom?*

- Een open deur vanuit de gemeente. Zelfs de Joden komen tot geloof...

*'De gemeente van Filadelfia heeft zich nooit gevoeld als een ommuurde vesting, maar ze had altijd dat merkwaardige besef, dat die harde muren om haar heen zouden blijken deuren te zijn, en eenmaal op hun scharnieren zouden gaan draaien, zodra de grote Christus er ook maar met Zijn vinger tegen zou drukken' (aldus Dr. J. H. Bavinck in 'En voort wentelen de eeuwen')*

6. *Tegen welke muren botsen wij als gemeente op? Welke groepen lijken onbereikbaar, welke culturele uitingen staan ons in de weg? Wat betekent het voor je dat deze muren deuren kunnen worden?*

- Een bemoedigende belofte (vs 10): van bewaring temidden van de beproeving.
- Een hoopvolle belofte van zijn komst (vs12) : de gemeente zal stevig staan als een zuil en een nieuwe naam, de naam van Christus ontvangen. Hun werk blijkt eeuwigheidswaarde te hebben!

7. *Wat betekenen deze beloften voor jouw persoonlijk?*

*'Zelfs de kerk van de eerste dagen geldt, dat zij al te spoedig in de verleiding kwam om heel veel aan zichzelf te denken en de wereld om haar heen stilletjes te laten verloren gaan. Maar Filadelfia is anders. Dat is een bemoedigend verschijnsel te midden van al de zorgen die ons voor ogen worden gesteld.'* J.H. Bavinck, pag 72

Boekentip: W. Dekker - Marginaal en missionair, kleine theologie voor een krimpende kerk

# Kerk in de MARGE *Over de Bijbelse missie van de kerk*

Brief aan de gemeente van Filadelfia Openbaring 3: 7-13  
ddebree@solcon.nl | hervormdvreeswijk.nl

De Bijbelse missie van de kerk begint met het besef dat Gods kracht in onze zwakheid wordt volbracht (2Kor12:9-10.) De gemeente van Filadelfia heeft 'kleine kracht', maar leeft dichtbij het Woord van God en houdt de naam van Jezus Christus hoog. In deze kwetsbaarheid geeft Christus een open deur voor en vanuit de gemeente. We realiseren ons dat we kerk zijn in de marge van deze samenleving, we zijn klein, kwetsbaar en hebben kleine kracht, maar geloven dat Gods kracht daarin schuilt en dat Hij deuren opent op de meest ongedachte en onverwachte plekken. Marginaal, maar missionair!

In Nederland wordt op allerlei manieren gezocht om (weer) van betekenis te zijn als kerk vanuit de marge. Daarin zoeken we, vanuit het besef dat we kwetsbaar zijn en veelal niet weten wat ons precies te doen staat. Tegelijk hoor je in de (christelijke) media soms succesverhalen over 'succeskerken' waarover de christelijke loftrompet wordt geblazen.

1. *Wat herken je van de beeldvorming in de (christelijke) media over succeskerken?*
2. *In hoeverre ervaar je de missionaire pogingen van Hervormd Vreeswijk als een zegen en hoe voorkom je dat je er een succesverhaal van maakt?*

Filadelfia wordt juist in haar 'kleine kracht' gezegend met een open deur naar Gods schatkamer

3. *Wat is ervoor nodig om als kerk en als christen steeds weer en meer vanuit dat geheim te leven?*
4. *Filadelfia neem het Woord in acht en houdt de naam van Christus hoog. Hoe kunnen wij dat als kerk doen, hoe doe jij dat persoonlijk?*

Christus deelt als de sleuteldrager van Gods schatkamer zijn gaven uit:

- Een open deur voor de gemeente zelf:

*Ik zie een poort wijd open staan, waardoor het licht komt stromen van 't kruis, waar 'k vrijlijk heen mag gaan om vrede te bekomen.*

*Genade Gods, zo rijk en vrij! Die poort staat open ook voor mij!*

*Voor mij! Voor mij! Staat open, ook voor mij. (Joh. de Heer 140)*

Filadelfia wordt erop gewezen dat Christus de deur heeft geopend voor hen. Onvoorstelbare genade!

5. *Wat betekent het voor jou dat deze deur open staat? Hoe ga je om met deze rijkdom?*

- Een open deur vanuit de gemeente. Zelfs de Joden komen tot geloof...

*'De gemeente van Filadelfia heeft zich nooit gevoeld als een ommuurde vesting, maar ze had altijd dat merkwaardige besef, dat die harde muren om haar heen zouden blijken deuren te zijn, en eenmaal op hun scharnieren zouden gaan draaien, zodra de grote Christus er ook maar met Zijn vinger tegen zou drukken' (aldus Dr. J. H. Bavinck in 'En voort wentelen de eeuwen')*

6. *Tegen welke muren botsen wij als gemeente op? Welke groepen lijken onbereikbaar, welke culturele uitingen staan ons in de weg? Wat betekent het voor je dat deze muren deuren kunnen worden?*

- Een bemoedigende belofte (vs 10): van bewaring temidden van de beproeving.
- Een hoopvolle belofte van zijn komst (vs12) : de gemeente zal stevig staan als een zuil en een nieuwe naam, de naam van Christus ontvangen. Hun werk blijkt eeuwigheidswaarde te hebben!

7. *Wat betekenen deze beloften voor jouw persoonlijk?*

*'Zelfs de kerk van de eerste dagen geldt, dat zij al te spoedig in de verleiding kwam om heel veel aan zichzelf te denken en de wereld om haar heen stilletjes te laten verloren gaan. Maar Filadelfia is anders. Dat is een bemoedigend verschijnsel te midden van al de zorgen die ons voor ogen worden gesteld.'* J.H. Bavinck, pag 72