

# Terug naar de EERSTE LIEFDE! *Over de Bijbelse missie van de kerk*

ddebree@solcon.nl | hervormdvreeswijk.nl

De Bijbelse missie van de kerk is steeds weer terugkeren naar *binnen*, naar de eerste liefde. Geraakt worden door de liefde van God in Christus Jezus. Vanuit die beweging naar binnen, raak je automatisch betrokken in Gods beweging *naar buiten*. Zijn liefde moet gedeeld worden! Geworteld en gefundeerd in de liefde wordt de kerk wie zij is,... een stad op een berg, gezegend om tot zegen te zijn!

## Vragen n.a.v. Bijbelgedeelte Openbaring 2: 1-7 en preek

De gemeente van Efeze krijgt lovende woorden over haar volharding in leer en leven. Als minderheid in een grote stad (250.000 inwoners), vol culturen en goden, lukt het om samen kerk te zijn. De gemeente blijkt standvastig te zijn, toetst en weert de leer van (zelfbenoemde) apostelen en doet niet mee met het compromis van de Nikolaieten (meedoen in bepaalde zondige patronen in de cultuur, bijv. keizercultus.)

1. *Op welke manier vraagt 'geloven' om 'inzet en standhouden' (vs 2)*
2. *Wat vind je gevaarlijk voor de kerk in onze cultuur? Waar moet de kerk (de gelovige) zich verre van houden (denk aan de Nikolaieten, maar zie ook vs. 2)*

Christus verwijt de gemeente echter dat zij 'de eerste liefde hebben verlaten'.

Je kunt je inzetten voor de gemeente, haar activiteiten, haar leer, je kunt je uiterste best doen om heilig en zuiver te leven, terwijl je je verwijdert van de liefde van en tot God en elkaar.

De vraag is dan ook: Hoe is het met je liefde? Leef je voor God, omdat je van God houdt? Heb je Christus lief, vanuit het besef dat Hij jou al veel eerder liefhad en zijn leven gaf? Wat staat je liefde eventueel in de weg?

3. *Kun je iets vertellen over jouw 'eerste liefde' tot God?*
4. *Wat herken je van het verwijt 'u hebt de eerste liefde verlaten' (vs. 4)*
5. *Wat staat je in de weg om terug te keren tot 'de eerste liefde'?*

Een kerk die wegdrijft van de liefde tot God en de naaste is geen Licht meer in de wereld. Daarom is bekering steeds weer nodig, zowel persoonlijk als ook gezamenlijk. Toegeven dat we gezondigd hebben, liefdeloos zijn geweest, ongehoorzaam naar God, egoïstisch etc. vergeving vragen, omkeren en ons opnieuw toewijden uit liefde tot God.

Zonder bekering neemt Christus de kandelaar (=de gemeente) weg. Daar waar de kerk het licht van Christus niet meer verspreidt, heeft zij haar bestaansrecht verloren!

6. *Waar in is het zichtbaar dat de kerk in Nieuwegein (inclusief Hervormd Vreeswijk) de eerste liefde al dan niet verlaten heeft?*
7. *Hoe kun je je bekeren (en hoe kan dat als kerk?)(vs 5)*
8. *Wat betekent Jezus' waarschuwing voor de kerk en voor jou persoonlijk? (vs 5b)*
9. *Jezus belooft heel wat, hoe speelt de verwachting van Gods paradijs een rol in je leven? (vs7)*

*Deze preek is onderdeel van een serie preken over de Bijbelse missie van de kerk. Zie de website voor andere samenvatting / gespreksbladen (n.a.v. Gen. 17 en Jes. 60)*

*Herstel mijn eerste liefde*  
*Marcel en Lydia Zimmer*

*Vader in de hemel*  
*die zoveel om mij geeft*  
*dat U in Uw genade*  
*Uw Zoon gegeven heeft*  
*Dank U voor Uw liefde*  
*Uw eindeloze trouw*  
*dat ondanks al mijn falen*  
*U zegt: "Ik hou van jou".*

*Chorus:*  
*Herstel mijn eerste liefde*  
*die ik ooit had voor U*  
*want ik wil van U houden*  
*nog zoveel meer dan nu.*  
*Mijn hart moet weer gaan branden*  
*zoals het heeft gedaan*  
*vol vuur en vol van hartstocht*  
*die nooit meer weg zal gaan.*

*De drukte van het leven*  
*trok mij met zich mee.*  
*De liefde die vervaagde*  
*de passie die verdween.*  
*Ik was U niet vergeten*  
*maar nam de tijd niet meer*  
*om in uw woord te lezen*  
*bij U te zijn o Heer*

*Chorus:*  
*Herstel mijn eerste liefde*  
*die ik ooit had voor U*  
*want ik wil van U houden*  
*nog zoveel meer dan nu.*  
*Mijn hart moet weer gaan branden*  
*zoals het heeft gedaan*  
*vol vuur en vol van hartstocht*  
*die nooit meer weg zal gaan.*

*Vader in de hemel*  
*met eerbied vraag ik nu*  
*of U mij wilt vergeven.*  
*Ik kan niet zonder U*  
*Dank U voor Uw liefde*  
*Uw eindeloze trouw.*  
*En Vader, ik wil zeggen*  
*dat ik zoveel van U hou.*