

## In the picture, de kerk als een lichtende stad

Startzondag 2014

ddebree@solcon.nl | hervormdvreeswijk.nl

### *Samenvatting van de preek (n.a.v. Jesaja 60)*

Jeruzalem wordt opgeroepen op te staan en te schitteren! Het licht, de luister van God straalt over de stad en maakt uiteindelijk alles nieuw. Na oordeel, ballingschap, leven in zonde en duisternis, beloften van herstel. Hoewel Jeruzalem nog een puinhoop is, haar inwoners nog niet leven zoals bedoelt, gaat toch het Licht aan. Dit gebeuren wijst vooruit naar vervulling, het nieuwe Jeruzalem, vrede in de wereld, alle volken die delen in de zegen. In Jezus Christus is het Licht in de wereld aangegaan. Aan het begin van zijn openbare optreden citeert Jezus Jesaja 42:6-7, Hij is wel het licht voor de volken, wat o.a. zichtbaar wordt in zijn optreden: blinden worden ziende, mensen uit duisternis bevrijd. (zie ook Jesaja 9: 1) Hij noemt zichzelf 'Licht van de wereld' (Joh.8), de Vader zelf zet Hem in de schijnwerpers: "dit is mijn geliefde Zoon" (Lukas 9.) Vervolgens noemt Jezus zijn leerlingen 'Licht van de wereld' (Mat5: 14) en zien we in Handelingen de kerk licht van de wereld zijn, zie bijv. wat Paulus schrijft aan Filippi (Fil2: 15) God zelf koos Abram (Gen12) en zijn nageslacht om een zegen (een licht) te zijn voor de volken. Israel is in Abraham geroepen om een licht voor de volken te zijn (zie o.a. Jes 42: 6-7, 49: 7, 60: 1.) Israel faalde daar steeds weer in, maar God zorgt via zijn nageslacht Jezus Christus (zie o.a. Gal.3) dat Gods belofte doorgaat, de heidenen zullen delen in de zegen. In Christus zijn we als gelovige Joden en heidenen verbonden in de belofte aan Abraham en in zijn roeping. De kerk (en ieder christen persoonlijk) is daarmee licht van de wereld en wordt geroepen op te staan en te schitteren! Je bent het en je zult het meer en meer worden, omdat het Gods licht is wat je doorstraalt en ooit volledig doorbreekt in het nieuwe Jeruzalem, waar geen zon meer nodig is, omdat God je licht is (Openb.21: 23)

De roeping van Israel om te stralen hangt nauw samen met het doen van recht, opkomen voor de zwakken, de armen, de gevangenen etc. (zie Jes. 58: 3-7) De goede werken waar Jezus het over heeft (Mat5) hangen daar helemaal mee samen. Je licht laten schijnen is rechtdoen en liefhebben.

Hoe kunnen we als kerk leren om ons licht te laten schijnen?

Leven vanuit het besef dat:

1. je *in the picture* bent, bij God. Zijn licht straalt op je! Je bent van Hem. Je identiteit ligt vast in Christus, je bent gered, geliefd, vergeven, gezonden... om Zijn licht door te geven.
2. je God *in the picture* mag zetten. Je roeping is om voor God te leven, zodat anderen Hem gaan aanbidden, Hij mag in de schijnwerpers van jouw leven!

'tips' om met vallen en opstaan te leren om te schitteren als een lichtende stad:

- Gebed, bidt voor de kerk, je buurt, je burens, de stad, je collega's, vrienden, sport etc.
- Wees opmerkzaam; waar zie je nood, waar is rechtdoen nodig, waar kun je liefde betonen? (maak eens een praatje en zeg iets goeds!)
- Zet in wat je hebt ontvangen: je huis, auto, geld, denkkraft, gaven, ze zijn middelen om tot zegen te zijn, om het Licht te verspreiden (waar je aan vast zit is vaak wat je hindert om God te dienen, afgoden noemt de Bijbel dat. Je komt het beste van je afgoden af, door ze beschikbaar te stellen☺ in je eredienst voor Jezus.)
- Kiezen om tijd te investeren: je agenda aanpakken, zodat er ruimte komt voor ontmoeting en oprechte aandacht en belangstelling.
- Doe het om niet: het gaat er niet om dat het nuttig is, dat mensen tot geloof komen of naar kerk, of dat ze je aardig gaan vinden (mooie bijproducten ;) Liefde hoeft je nooit te verantwoorden! Heb gewoon lief...