

Strijd de goede strijd – over de geestelijke wapenrusting (Efeze 6)

www.hervormdvreeswijk.nl | 30 maart 2014 | ddebree@solcon.nl

“Wij mensen kunnen twee tegengestelde maar even ernstige vergissingen maken waar het om duivelen gaat: ten eerste door er niet in te geloven, ten tweede door er wel in te geloven en een ongezonde, onmatige belangstelling voor ze te koesteren. Zijzelf hebben de ene vergissing net zo lief als de andere. De magiër en de materialist zijn hun allebei even welkom en even aangenaam.” (C.S. Lewis, Brieven uit de hel, pg.9)

“De traditionele voorstellingen van de duivel zijn in vergelijking met de monsterachtigheid en cynisme van het kwaad veel te onschuldig.” (K. Berger, Zit de duivel achter alle kwaad? Pg.12)

Wie God zoekt komt ook de duivel tegen! God ‘vinden’ gaat gepaard met strijd.

1. *Wat kom je tegen van ‘de duivel’ in je geloofstocht door het leven?*
2. *Wat vind je van bovenstaande uitspraken van Lewis en Berger?*

Paulus noemt de duivel in dit gedeelte samen met de overheden, machten, wereldbeheersers van de duisternis etc. (Ef6: 11-12) De duivel doet zich meestal heel ‘aards’ voor, d.w.z. zijn kracht wordt zichtbaar in aardse dingen, zoals ideologieën, culturen, regeringen, mensen. God strijdt de ‘geestelijke strijd’ via zijn lichaam, de kerk. De kerk is geroepen de macht van satan te ontmaskeren.

3. *Wat herken je van de duivelse verleidingen in onze cultuur, ons (europese?) denken, in de kerk?*
4. *Hoe kan de kerk hierin haar positie innemen, als de plek waar de machten worden ontmaskert?*
5. *Hoe voorkom je het gevaar vooral anderen te ‘demoniseren’?*

In Efeze wist men heel goed van de (occulte) krachten van de duivel. Paulus had in de naam van God geweldige wonderen gedaan, waaronder vele boze geesten uitgeworpen. Veel gemeenteleden hadden vroeger aan tovenarij gedaan. (Hand. 19) Bovendien stond Efeze in het teken van de heidense godin Artemis, met aanverwante occulte rituelen.

6. *Wat maak je mee (of heb je meegemaakt) aan occulte ervaringen? Hoe wapen je je (kinderen) hiertegen?*
7. *In hoeverre beïnvloedt het spelen met deze occulte krachten in games en films jou, of je kinderen, of onze samenleving? Ervaringen mee?*

De duivel is een ‘on-persoon’, in die zin *geloven* we niet in de duivel. We weten maar weinig van de duivel en dat is misschien maar goed ook. De duivelse machten hebben het (via de wereldleiders) voorzien op Jezus, zij zorgden voor zijn dood (1Kor2:8) en dus ook op de kerk (Joh15:20) De duivel is ‘diabolos’, degene die verwarring zaait. Jezus noemt de duivel ‘mensenmoordenaar’ (Joh8:44). Daar waar de gemeente van Christus wordt vervolgd (gediscrimineerd, monddood wordt gemaakt), daar waar chaos heerst, daar waar Gods kroon op de schepping, de mens wordt vermoord zien we de duivel in actie!

8. *Wat weet je van christenvervolging wereldwijd? Check www.opendoors.nl*
9. *Waar zie je de ‘mensenmoordenaar’ op dit moment aan het werk? Lees de krant!*
10. *In hoeverre denk je dat de ‘chaosmacht’ de huidige milieuproblematiek (mede)veroorzaakt?*

Opvallend dat in de Efezebrief weinig beschreven staat over ‘geestelijke strijd’ in de zin van strijd tegen occultisme / demonen etc. De strijd die de gemeente voert is vooral een zichtbare aardse strijd: strijd om een navolger van God te zijn (5:1), vanuit Gods opstandingkracht te strijden tegen eigen begeerten, leugen, hebzucht, haat en de nieuwe mens aan te doen. Strijden om één te blijven als gemeente en je gaven in te zetten. Strijden in je huwelijk, je gezin, je werk. De geestelijke strijd wordt blijikbaar (ook) heel concreet gevoerd in het dagelijks leven. Juist daar is de duivel bezig om wanorde en haat te zaaien. Als je weinig strijd ervaart ben je blijikbaar geen gevaar voor het ontmaskeren van de duisternis.

11. *Hoe ervaar jij de ‘geestelijke strijd’ in je ‘gewone leven’? Waar(tegen) zie je strijd in de kerk?*
12. *Wat vind je van de laatste stelling in bovenstaand gedeelte?*

Wij voeren de strijd vanuit de overwinning. Jezus Christus is alle machten de baas (Ef1: 22. 1Kor15:24-25, Rom16:20, 1Petr3:22) De wapenrusting is daarom ook alleen maar ter verdediging. De strijd is gestreden en wordt voltooid door de Verlosser (zie o.a. ook Jesaja 59:17-10)

13. *Wat betekent het voor je om deel te nemen aan een strijd met een zekere overwinning? Hoe ‘verwerk’ je de slagen die je alsnog incasseert?*
14. *De laatste vijand die verslagen wordt is de dood. (1Kor15:25) Lukt het daar troost uit te putten in tijden van rouw en verdriet?*

Tip: lees heel de Efezebrief met het eindfragment in gedachten (geestelijke strijd)