

Wees geduldig tot de komst van de Here!

15 december 2013, derde Adventszondag n.a.v. Jesaja 35 en Jakobus 5: 7-11

hervormdvreeswijk.nl | ddebree@solcon.nl

"Ik heb het ideaal gekoesterd van een democratische en vrije samenleving, waarin alle personen samen zullen leven in harmonie en met gelijke kansen. Het is een ideaal waarvoor ik wil leven en dat ik nog hoop gerealiseerd te zien. Maar, edelachtbare, als het moet is het een ideaal waarvoor ik bereid ben te sterven." (Nelson Mandela, tijdens zijn proces, 20 april 1964)

"Geduld is die deugd die aan de tijd zijn kansen gunt opdat mensen en dingen kunnen rijpen en ontwikkelen. Het is geen luiheid maar ontvankelijkheid voor het geheim dat de toekomst in zich draagt. Geduld is het geheime recept van de kosmos en de natuur, van de boer en van de vrouw die een kind verwacht. Ongeduldig zijn is vergeten dat alles ergens geboren moet worden en uitgedragen als een ongeboren vrucht." (Kardinaal Danneels)

"Geen mens kan over geduld iets zinnigs zeggen, tenzij hij het geduld van God heeft leren kennen. In God heeft alle geduld zijn oorsprong en vanuit Gods geduld krijgt alle menselijke geduld haar schittering en waardigheid. (Cyrianus, 3^e eeuw)

De beweging die Jezus is gestart wordt gevormd door mensen die geloven dat ze alle tijd van de wereld hebben, mogelijk gemaakt door Gods geduld, om de ongeduldige agressie van de wereld uit te dagen met het kruis en de opstanding." (Stanley Hauerwas)

- 1) "Als ik niet naar de gevangenis had gehoeven, dan was het me nooit gelukt om de moeilijkste taak van mijn leven te vervullen. Mijzelf veranderen." (Nelson Mandela)
Welke 'gevangeniservaringen' hebben jou gevormd?
- 2) Geduld is een vrucht van de Geest (Gal 5: 22) Het leven, en zeker ook onrecht/pijn/teleurstelling in je leven, is een oefenschool om geduld te leren.
*Hoe geduldig vinden anderen jou (en hoe geduldig vind je jezelf?)
Hoe leer je geduld te oefenen in het leven?
In hoeverre helpt het beeld van de boer (die volhardend geduldig werkt op zijn land) jou in je denken over geduld oefenen?*
- 3) Jakobus neemt de rijken flink op de korrel. Je rijkdom is verrot! (Jak 5: 1-5)
Ben je het ermee eens dat deze woorden in onze tijd eerder iets zeggen over de kerk en de rijkdom van haar leden in vergelijking met 2000 jaar terug? Wat staat ons te doen dan?
- 4) Advent bepaalt je niet alleen bij Gods rijke toekomst, maar ook bij het oordeel.
Op welke manier speelt de wetenschap dat God oordeelt een rol in je leven? (in de keuzes die je wel/niet maakt, het werk wat je doet, omgang met mensen, etc.)
- 5) Niet zo zuchten gemeente! (Jak5:9)
*Kom je veel 'zuchten en klagen' tegen in de gemeente? Hoe ga je daarmee om?
Waarover zucht je zelf wel eens? Hoe kun je daar een 'geloofsoefening in geduld' van maken?*
- 6) God is baas van de tijd, Hij heeft de tijd en Hij heeft geduld! Dat maakt dat wij los mogen laten, de stress de stress laten, de cultuur van meer-meer-meer laten voor wat het is, tegenslagen onder ogen kunnen zien, mooie momenten kunnen vieren.
*Hoe helpt het besef dat God eigenaar is van de tijd jou om geduld te oefenen totdat Hij komt?
Wat betekent de viering van het heilig Avondmaal voor je? En wat heb je er vanmorgen aan 'beleefd'?*

Zeven Bijbelteksten over geduld – om je hart te versterken! (Jak 5: 8)

Psalm 86:15

Spreeken 14:29

Spreeken 16:32 Prediker 7:8

Klaagliederen 3:26

Joël 2:13

Nahum 1:3