

Oefening baart kerk

Kerkdienst N.a.v. Efeze 4: 17-5:2 | ddebree@solcon.nl | hervormdvreeswijk.nl

Kerntekst: Maar u hebt Christus zo niet leren kennen...

“Als de christelijke gemeenschap echt de collectieve deugden leert die nodig zijn om tot een veelzijdige eenheid te komen, dan heeft dit op zich en in zichzelf een apologetische (getuigende) waarde die uitstijgt boven het enkel ‘anders’ zijn.” Tom Wright in Goed Leven

1. Het probleem van mensen die God geen plek in hun leven willen geven is dat zij vast zitten in een verkeerd (duister) denkpatroon. De mens overschat zijn eigen verstand en vindt zichzelf te slim om te geloven in de God van de Bijbel, of men heeft voldoende argumenten om het geloof voor zichzelf als irrelevant van zich af te houden (het is mooi voor jou, maar ik heb dat niet nodig) n.a.v. vers 17-18
*Wat herken jij van dit denken in je omgeving (of misschien wel in jezelf?)
Welke duistere denkpatronen zie je in onze cultuur en hoe kun je deze ontmaskeren?*
2. Verkeerd denken leidt tot onverschilligheid en pure hardheid van je hart en dat leidt uiteindelijk tot losbandigheid en zedeloosheid. Vs 19
*Hoe komt het (volgens Paulus) dat dit altijd uiteindelijk het gevolg is van verkeerd denken?
Kun je (actuele) voorbeelden bedenken van deze stelling*
3. Het oude leven moet ‘uit’ (is misleidend) het nieuwe leven moet ‘aan’ doordat je ‘vernieuwd wordt in de geest van je denken’ (vs 23) De *geest* is in de Bijbel het instrument waarmee je in relatie met God kunt staan, het *verstand* is het instrument waarmee je tot inzicht en begrip kunt komen. Door de vernieuwing / renovatie van je geest, die weer op God gericht wordt, wordt je denken helder en komt er ruimte in je hart voor een ander leven. Dit kan alleen als Jezus Christus in het middelpunt komt te staan. Bestudeer zijn leven en leef zijn leven. Wordt navolger van God (5:1)
Hoe heeft Jezus jouw leven veranderd? Wat herken je daarin van de vernieuwing van je geest en verstand?
4. Helaas voelt het oude leven soms erg goed. Ook christenen vallen in zondige gewoonten (terug).
*Lees vs 25-31. Welke zondige patronen herken je in je eigen leven of in het leven van de gemeente?
Hoe kun je erin oefenen om het slechte te laten en de deugden van vriendelijkheid, barmhartigheid en vergeving te oefenen? (vs 32)
Je mag God navolgen als een geliefd kind (5:1-2), wat betekent dat voor de manier waarop je deelneemt aan Gods oefenschool?*

“... geef al die moderne hogere leraren de volle gelegenheid om de oude maatschappij af te breken en nieuw op te bouwen – en er komt zo’n duisternis, zo’n chaos, iets zo grofs, blinds en onmenselijks tevoorschijn dat het hele gebouw onder verwensingen van de mensheid ineens zal storten nog voor het voltooit is. Wanneer de menselijke geest Christus eenmaal heeft afgezworen kan hij tot verbijsterende resultaten komen. Dat is een axioma. Europa zweert Christus, althans voor zover het de hoogste vertegenwoordigers van haar denken betreft, af, en wij zijn zoals bekend verplicht Europa te volgen.” (Dostojevski, dagboek van een schrijver)

Boekentips:

Lees de ‘*broers Karamazov*’ van Dostojevski en zie hoe D. in de personage Iwan tot de conclusie komt dat in een wereld zonder het christelijk geloof alles geoorloofd is. En lees hoe in de persoon van Alosja de nieuwe gelovige mens in en als Christus verschil maakt in een leven dat schittert. Het denken van Paulus (de bijbel) in romanvorm.

Graham Tomlin, *Geestelijk fit, het belang van christelijke karaktervorming*

Watchman Nee, *Zitten Wandelen Standhouden*

Mike Breen, *Een cultuur van discipelschap*

Johannes Calvijn, *Institutie*, Boek 3, hfst 6-8, over het christelijke leven, zelfverloochening en kruisdragen

Voor de liefhebbers: 7/11 10.00-15.15u te Zeist: Studiedag ‘Oefening baart kerk’ n.a.v. het boek ‘oefenplaatsen’ van Sake Stoppels, zie www.ea.nl