

# Meer van Christus – groeien naar Christus toe=groeien in eenheid!

Startzondag september 2013

www.hervormdvreeswijk.nl | ddebree@solcon.nl

“... dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles zouden groeien naar Hem Die het Hoofd is, namelijk Christus.” Efeze 4: 15

1. De kerk als een voetbalelftal. Wat levert dit beeld je op in je denken over de kerk?
2. Het Lichaam van Christus is niet meer één. Dat is een onmogelijke mogelijkheid! Het is zondigen tegen het 3<sup>e</sup> gebod, een belediging van de Naam van de HERE – want God is één en Zijn lichaam ook! Het enige wat de kerk te doen staat is bekering en met alles wat in haar is de eenheid met alle christenen zoeken en belijden.
  - a. *Even eerlijk: wat maakt dat je het wel / niet eens bent met bovenstaande gedachten?*
  - b. *In hoeverre weet (en/of voel) jij je persoonlijk schuldig aan de verdeeldheid in Hervormd Vreeswijk en groter in het Lichaam van Christus in Nieuwegein?*
  - c. *Wat staat jou persoonlijk te doen? En wat Hervormd Vreeswijk?*
3. Groeien naar Christus toe betekent altijd (ook) groeien in eenheid met andere christenen!  
Je persoonlijke groei als christen hangt altijd samen met de groei van het Lichaam. Je kunt niet los van de kerk groeien naar Christus toe. In de kerk oefen je in nederigheid, zachtmoedigheid en leer je de ander in liefde te verdragen. Zo bewaar je de eenheid en groei je samen naar Christus (vs. 2,3,15)
  - a. *Wat maakt deze uitspraak cruciaal voor jou?*
  - b. *Kun je voorbeelden uit je eigen leven geven hoe dit in zijn werk gaat?*
  - c. *Op welke manier kun je oefenen in nederigheid en zachtmoedigheid?*
4. *Wat let ons om zo snel mogelijk avondmaal / eucharistie te vieren met broers en zussen uit de Barbarakerk (RKK), Rank (PKN), Anker (NGK en CGK), Vrijgemaakte Kerk, Morgenstond, Bazuin etc.?*
5. Alles in de gemeente van Christus, alle ambten, bedieningen en gaven, zijn bedoeld om toe te groeien naar het Hoofd, namelijk Christus. Christus is daarbij zowel het startpunt (vs 16) als het einddoel (vs 15) van de gemeente.  
*Hoe kunnen we elkaar helpen om dit doel steeds weer in het oog te houden en niet verzanden in discussies en/of activiteiten die afleiden van het hoofddoel?*

*Hoe meer het Lichaam naar het Hoofd toegroeit, hoe dichter de leden van het lichaam bij elkaar zijn in een eenheid van geloof en kennis. Hier ligt het geheim van ware geestelijke eenheid. (dr. L. Floor)*

*De waarheid staat in dienst van de liefde en de liefde baant voor de waarheid de weg naar het hart (ds. Vreugdenhil)*

*Men moet geen uitvluchten zoeken, maar zich bekeren en de eenheid van de kerk niet overwegen, maar doen! (dr. A. vd Beek)*

In Efeze 4: 11 wordt gesproken over een aantal genadegaven die blijkbaar zichtbaar werden in bepaalde personen:

**Apostelen:** geroepen door Christus zelf en ooggetuigen van het leven van Jezus Christus – de ‘twaalf’ en wellicht ook ‘de zeventig’ (Lk 10;1), Barnabas, Jakobus, Andronikus en Junia (Hand14:4,14; Rom16:7; Gal.1:9) en ook Paulus (alhoewel hij geen ooggetuige is geweest zoals de anderen). De apostelen verspreidden het evangelie en leerden de gemeente dat wat Jezus hen had geleerd (Mat. 28:19)

**Profeten:** geroepen om Gods (bijzondere) openbaring door te geven in soms hele specifieke situaties. Samen met de apostelen vormden zij het fundament van de eerste gemeente (Ef. 2,20) Silas (Hd15,32), Judas, Agabus en vele anderen (hd 11: 27-28, 13:1)

**Evangelisten:** deden min of meer hetzelfde als de apostelen, Filippus en Timoteus. Zij werken in het voetspoor van de apostelen.

**Herder/leraar:** Er is veel voor te zeggen om deze samen te nemen in één bediening. Dit waren de zogenaamde oudsten (presbyters) van de gestichte gemeenten die zowel een herderlijke als een onderwijzende taak hadden. De titel herder komt verder niet voor in de vroege kerk, maar leraar weer wel (Hd13:1, 1Kor12:28-29)

Nb als je het NT leest zie je dat deze genadegaven/bedieningen ook door elkaar lopen. Zo blijken zowel Saulus (Paulus) en Barnabas, zowel apostel als ook leraar en/of profeet te zijn (Hand 13: 1) en Silas bijvoorbeeld zowel profeet als ook oudste en/of apostel (Hd. 15: 22,32)  
Mede n.a.v. deze gegevens is het niet logisch in deze tekst een ‘ambstleer’ in te lezen, alsof de Heer vandaag de dag de gemeente nog steeds via deze vier (of vijf) bedieningen ‘leidt’. Wel blijkt dat de gaven die hier genoemd worden en nog vele anderen op allerlei manieren in de kerk toen en vandaag gegeven zijn tot opbouw van de kerk, opdat zij in Christus één is!

Meer hierover zie o.a.

J van Bruggen *Ambten in de apostolische kerk*, 1984

dr. A. vd. Beek *Lichaam en Geest van Christus*, 2012 een lijvig boekwerk, 500 gp, waarin vd Beek helder, prikkelend en zeer beargumenteerd spreekt over de Kerk en de Geest en daarin naast de Bijbel ook theologen uit de vroege kerk van de eerste vier eeuwen aan het woord laat. Inspirerend!