

Betovering of bevrijding | *Simon de Tovenaar of Filippus van Christus*

n.a.v. Handelingen 8: 4-25, ddebree@solcon.nl

“Langs de grachten, door de stegen, lopen wij naar de duivel langs Gods wegen, want wij volgen blind voor het gevaar, de tovenaars” Stef Bos

1. Iedere cultuur heeft zijn eigen tovenaars, mensen of dingen die ons in betovering brengen. Betovering is echter altijd manipulatief. Je raakt in de ban! In onze cultuur zie je een opleving van magie (op oosterse leest geschoeide therapieën, Happinez, handlezen, reiki etc.), maar breder zie je de magische beweging in het applaus voor prestige en prestatie, in een knieval voor de economie en het buigen voor alles wat knap, vlot, vrolijk, jong en snel is.
 - a. *Welke magische machten zie jij aan het werk om je heen?*
 - b. *Hoe voorkom je dat je in de ban komt van ‘tovenaars’?*
2. Onze spirituele honger zal nooit gestild worden met surrogaat. Magie is te herkennen aan de altijd maar voortzeurende onbevredigende honger naar meer betovering. “Ons hart is onrustig tot het rust vindt in God” (Augustinus) Vandaar dat de boodschap van Filippus van totaal andere orde is. Filippus is geen tovenaars, maar hij brengt Christus en dat betekent bevrijding van alle machten en volmaakte blijdschap.
 - a. *Wat maakt Christus anders dan een tovenaars (denk o.a. aan het liedje v Stef Bos)*
 - b. *In hoeverre ervaar je de bevrijding die je in geloof mag ontvangen in Christus?*
 - c. *Hoe deel je die ‘grote blijdschap’ in je omgeving?*
3. Als gevolg van de vervolging wordt de gemeente verspreid. De kerk is al heel vroeg een kerk ‘in beweging’. De christenen waren allen betrokken in de wereldwijde zending. Filippus daalt af naar een stad (!) in Samaria. De beweging van de Geest zorgt voor eenheid, waar volken elkaar minachten. De kerk bestaat voortaan uit Joden en Samaritanen, terwijl die groepen elkaar niet konden luchten of zien.
 - a. *In hoeverre zie je jezelf als deelnemer aan de zending van de Geest?*
 - b. *Wat zie je om je heen van de ‘verbindende werking’ (culturele grenzen doorbrekend) van Gods Geest?*
4. Simon blijkt uiteindelijk de Geest te willen kopen. Hoewel gelovig en gedoopt is hij (nog) niet bekeerd. Hij wil zijn magie op een christelijke manier voortzetten. Het blijkt steeds weer gevaarlijk te zijn als je het werk van de Geest verkeerd uitlegt. Dan komt de mens in het middelpunt te staan en gaat het weer ‘gewoon’ om betovering, door voorgangers, bepaalde theologie, geestelijke gaven en/of tradities. Christus aan de man brengen luistert nauw. Voor je het weet gaat het om jezelf of je eigen club. De Geest werkt wel door mensen, maar zal ons nooit aan mensen willen binden!
 - a. *Weet je zeker dat je bekeerd bent?*
 - b. *Wat herken je van deze ‘magie’ in ons christelijke wereldje en in de kerk?*
 - c. *Hoe kunnen wij elkaar helpen scherp te blijven in onze missie?*

Ter info: Waarom moesten de apostelen Petrus en Johannes vanuit Jeruzalem komen om de gelovigen in Samaria de handen op te leggen, zodat ook zij de Geest ontvingen?

Sommige uitleggers beweren o.a. op basis van deze tekst dat er na de bekering tot geloof ook een doop met de Geest nodig is. Je krijgt dan twee groepen christenen, zij die alleen geloven en zij die daarbij ook met de Geest gedoopt zijn (wat dan bijv. zichtbaar wordt in bijzondere gaven.)

Meer voor de hand ligt de uitleg dat op deze manier werd voorkomen dat er een tweedeling in de eerste gemeente ontstond, tussen Samaritaanse en Joodse gelovigen. De apostelen uit Jeruzalem zijn erbij als ook zij de Geest ontvangen. Later gebeurt hetzelfde als de Geest uitgestort wordt op de heidenen (Handelingen 10). Deze uistoringen (Hand 2, 8 en 10) zijn eenmalig en worden niet meer op dezelfde manier herhaald. Wel kun je steeds weer en meer vervuld worden met de Geest (Efeze 5: 18)