

Alles hebben - De schatkamer van God

Themadienst n.a.v. Efeze 1: 1-14 | ddebree@solcon.nl | Hervormdvreeswijk.nl

De brief Efeze is niet in de eerste plaats bedoeld om de Efeziërs dogmatische kennis bij te brengen, maar om hen op de knieën te brengen! (Floor)

God zegent ons met alle zegen in de hemelse gewesten in Christus:

Werk van de Vader

Verkoren tot een heilig leven (vs 4)

Voorbestemd tot kindschap, geadopteerd (vs 5)

Werk van de Zoon

Verlost, vrijgekocht door het bloed van Christus (vs 7)

Vergeven, overvloedige genade (vs 7)

Verklaard, het mysterie onthuld, alles weer in harmonie in Christus (vs 9-10)

Werk van de Geest

Verzegeld – Zijn eigendom en daarom beschermd

Verzekerd – HG als onderpand: de erfenis wacht --- VOLLE ZEKERHEID

Ter overweging...

1. Wat blijft je bij n.a.v. deze dienst?
2. Hoe kun je voorkomen dat je gedachteloos voorbij leeft aan het vele wat je in Christus ontvangen hebt? Geef elkaar eens tips om te leren stilstaan bij de schatten in Gods schatkamer.
3. Welke van de zeven zegeningen houden je op dit moment het meest bezig? Waar verwonder je je met name over? Bij welke heb je (nog) vooral vragen?
4. De gemeente in Efeze krijgt het verwijd van de Here Jezus dat zij hun eerste liefde hebben verlaten (Openbaring 2) Herken je iets van die eerste liefde? Wat zijn bedreigingen van die eerste liefde? Hoe kun je weer (als vanouds) de eerste liefde opzoeken?
5. Kun je iets delen van de zekerheid die je in Christus ontvangen hebt? Hoe verhoudt zich dat tot bijvoorbeeld je twijfels, verleidingen of te wel: aanvechtingen?

Tip: kies de komende week steeds één van de 7 woorden en overdenk de diepe betekenis daarvan voor je leven persoonlijk en voor het leven als gemeente van Jezus Christus. Sta stil bij de schatten in de schatkamer van God.

NB. Volgende week gaan we verder met de Efezebrief, met name hfst 3: 14-21. We hebben ongelooflijk veel in Christus ontvangen, tegelijk is er nog veel meer te verwachten. Na afloop van die dienst is er een ontmoeting in 't Heem, waarin we doorpraten over deze diensten. Welkom!

MEER ontvangen! - Word vervuld met de Geest (Efeze 5: 18)

N.a.v. Efeze 3: 14-21 | ddebree@solcon.nl | hervormdvreeswijk.nl

God geeft naar 'de rijkdom van zijn heerlijkheid': Gods schatkamer puilt voortdurend uit!

Meer kracht van de Geest (vs 16)
Meer van Christus in mijn hart (vs 17)
Meer liefde (17)
Meer kennis (vs 18-19)

Meer vervulling met Gods volheid! (vs 19)

1. Middelmatigheid is de doodsteek voor je persoonlijk geloof en voor de kerk!
Wat herken je daarvan in je eigen leven?
Herken je dat heimwee naar 'de eerste liefde'? Hoe omschrijf je die eerste liefde?
2. Spreken over een tweede zegen, doop met de Geest, is verwarrend. De gemeente wordt gesplitst in superchristenen, die gedoopt zijn met de Geest, en mindere gelovigen. De Geest ontvang je met dat je tot geloof komt. De Geest heb je (dus) niet automatisch ontvangen omdat je gedoopt bent en/of naar de kerk gaat (Rom8:9). Tegelijk kun je wel meer ontvangen door het werk van de Geest. Vervulling met de Geest is dan ook een voortdurend gebeuren, waar je steeds weer in geloof in Jezus naam om kunt vragen. De vervulling met de Geest is nodig om o.a. a) vol te houden bij tegenslag en vervolging b) bij twijfel te volharden c) bij verzoeking door satan te strijden d) te getuigen e) één te zijn als gemeente f) groeien in het uitoefenen van je gaven etc.
Ken je momenten waarin je vervuld werd met de heilige Geest?
Waarom merk je dat je de vervulling met de Geest echt nodig hebt in je leven?
Vervulling met de Geest is dus nooit enkel gericht op je zelf (of de eigen club), het gaat altijd weer om de eer van God in en door jouw leven (en de kerk) heen. Hoe voorkom je eenzijdigheid (en/of egoïsme) in je gebed om meer van de Geest?
3. Je kunt de vervulling met de Geest tegengaan door de Geest te blussen (1Thes5:19) of te bedroeven (Ef4:30) Je kunt dan denken aan: a) Ongeloof (lage verwachtingen) b) lauwheid (geen toewijding) c) zonden d) afgoden d) scepticisme e) meerderwaardigheidsgevoelens (valse tevredenheid) f) minderwaardigheidsgevoelens
Hoe herken je dit in je eigen leven?
Ook als kerk kun je de vervulling tegengaan. Welke verleiding zie je vooral voor de kerk vandaag? (en voor hervormd Vreeswijk?)
4. Word vervuld met de Geest. Hoe?
 - Belijden en bekeren! - buigen en eerlijk toegeven waar je de Geest bedroeft en daarmee breken.
 - Gehoorzamen – leven in en vanuit het Woord van God
 - Zoeken van eenheid – geen individueel gebeuren, maar samen met alle heiligen de liefde van Christus kennen.
 - Voortdurend bidden in de naam van Jezus Christus om meer! (Joh.14:13-14, Lukas 11: 13)
Wat 'doe' je met deze opdracht?

"Christendom is pyromanie; christendom is brandstichting; een christen is iemand die in brand staat." Kierkegaard
"Wij worden de Geest deelachtig voor zover wij met Christus gemeenschap hebben in het geloof..." Calvin

Boekentips: *Alles hebben, meer ontvangen, S. Ponsonby*
Wandelen door de Geest, J.I. Packer