

Geloven is volharden

Zondag voor de Vervolgde Kerk

1 Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. 2 Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan, en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. 3 En dat niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking **volharding** teweegbrengt, 4 en de volharding **ondervinding** en de ondervinding **hoop**. 5 En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is. (Romeinen 5)

1. Het (geloofs-) leven is als een reis. Onderweg heb je oases, maar ook dieptepunten, vergezichten, maar soms zie je geen hand voor ogen.
*Kun je wat met de metafoor van de reis als het gaat om je geloof?
Wat zijn voor jou oases en/of vergezichten geweest?
En waar zie je de duisternis?
Wat zijn momenten dat je (bijna) afhaakte? En wat heeft je er uiteindelijk doorheen geholpen?*
2. Verdrukking biedt de mogelijkheid om iets unieks te leren.' Onder druk van de steen groeit de palmboom' (arabisch gezegde)
*Wat vind je van deze uitspraken?
In hoeverre heeft het lijden wat je hebt meegemaakt je gevormd?
Heb je in tijden van nood God ervaren?*
3. Volharden is 'eronder houden', niet bezwijken onder de druk. God is een God van volharding (Rom.15:5) en Jezus Christus ons grote voorbeeld in 'volhardend leven'. Hij heeft door het lijden heen gehoorzaamheid geleerd (Hebr. 5:8)
Volharden is vooral doen wat je altijd al deed om je geloof te voeden en dat volhouden.
*Bespreek eens met elkaar wat Jezus aan lijden heeft meegemaakt en wat dat te maken heeft met 'gehoorzaamheid'.
Volharden kan alleen in de kracht van Jezus. Hoe put je uit Zijn kracht? Wat doe je om je geloof te voeden?*
4. Hoop is het uiteindelijke gevolg van volharding en ondervinding. Door de verdrukking heen groeit de hoop. Je kunt alleen maar hopen in tijden van nood als je weet dat er 'uitzicht' is.
*Wat betekent hoop in jouw leven?
Hoe helpt het uitzicht van Gods koninkrijk jou door moeilijke momenten heen?*
5. Verdrukking leidt niet automatisch tot hoop. Je kunt ook bezwijken onder de tegenkracht. Daarom begint Romeinen 5 ook met 'de rechtvaardiging uit het geloof en de vrede met God'. Als God je vrede is, dan kan niets dat uiteindelijk omver werpen. God is namelijk sterker dan de dood. Als je je vrede zoekt in 'vergankelijke' dingen (bezit, relaties, werk, gezondheid etc.) is lijden te allen tijde verlies. Daarom is het (ook) van levensbelang om vrede te zoeken met God, zodat de liefde van God in je hart heerst, door de uitstorting van de Heilige Geest (rom5:5) Van daaruit is het mogelijk om geleid door de Geest te roemen in verdrukkingen. Je weet, dat niets je kan scheiden van Gods liefde en dat uiteindelijk alle dingen op de een of andere manier meewerken ten goede (romeinen 8.)
*Heb jij vrede met God? Zo ja, kun je vertellen wat dat voor je inhoudt en hoe je daartoe bent gekomen? Zo nee, wat weerhoudt je om je vrede in Hem te zoeken door het geloof?
Wat aan vergankelijke dingen leiden je af in het zoeken van vrede met God?
Heeft lijden je ooit geholpen om je vrede (weer) in God te zoeken?*

Kijk eens op www.opendoors.nl en leer diepe lessen van de Vervolgde Kerk. Kun je ook tijd maken om voor onze broers/zussen elders in de wereld te bidden?

Om te lezen: Romeinen 15: 1-7, 2 Kor. 4: 7-15 Kor.6: 1-13, Hebr. 10: 19-39, 1 Petrus 4: 12-19
Philip Yancey, Waar is God als ik pijn heb? | C.S. Lewis, Het probleem van het lijden