

Fijn dromen met dominee De Bree

Eind augustus deed Dirk de Bree zijn intrede als tweede predikant van de Hervormde Gemeente Vreeswijk. Het is voor het eerst in de historie van de kerk dat deze meer dan één dominee heeft. Hoewel De Bree in Fokkesteeg woont en zich met name op die wijk zal richten, wil hij dat zijn kerk er voor heel Nieuwegein-Zuid is.

► **Hillechien Boel**
▷ Nieuwegein

De Bree studeerde hbo theologie, was godsdienst docent op een middelbare school en jeugdwerker in Geldermalsen.

Theologie

Vervolgens volgde hij de deeltijd opleiding theologie aan de universiteit en ging hij aan de slag op de Christelijke Hogeschool Ede als leraar Jeugdcultuur en Jeugdwerk.

Momenteel is hij deeltijd leraar en deeltijd aangesteld als dominee in Nieuwegein.

De Bree: “Het geeft een heel leuke dynamiek om aan de ene kant verhalen over ‘jongerenland’ te horen.

In de kerk met een heel scala aan mensen in aanraking te komen én tegelijkertijd als ‘wijkdominee’ in contact te komen met niet-kerkelijken uit mijn wijk. Ik

» **‘Iedereen heeft recht om Jezus te ontmoeten’**

leef echt in verschillende werelden.”

Werelden

Mijn droom is om deze werelden dichterbij elkaar te laten komen. Dat we kerk naar buiten zijn en vragen wat we als kerk kunnen

betekenen voor de samenleving.”

Het is een vraag die dominee De Bree steeds weer stelt tijdens zijn ontmoetingen met onder meer wethouders, wijkmanagers en het wijknetwerk.

“Mijn persoonlijke missie: Ik ben onder de indruk van Jezus en ik gun het iedere inwoner van Nieuwegein om op een eerlijke en ongedwongen manier kennis te maken met God, met Jezus, met de kerk en met de Bijbel. Iedere Nieuwegeiner heeft recht om Jezus te ontmoeten!”

Negatief

De Bree erkent dat ‘de kerk’ vaak negatief in het nieuws komt: “Máár er is ook goed nieuws: De Hervormde Gemeente waar ik nu predikant ben, heeft in deze tijden het tweede kerkgebouw aan kunnen houden en een tweede dominee aangesteld. Dat is best lef hebben. We doen dit omdat we anderen het geloof gunnen en geloven in de kracht



Dirk de Bree, tweede predikant Hervormde Gemeente Vreeswijk.

HILLECHIEN BOEL

van de boodschap zelf.”

Verstaanbaar

“Onze kerk is een oude kerk, met een rijke traditie. Eigentijds en tegelijkertijd klassiek. Belangrijk is dat het verstaanbaar is wat we zeggen. We willen laten zien dat onze boodschap veel mooier is dan regels. Dat je als christen juist vrij bent!”

Op eigen blog schrijft hij wat hij dagelijks meemaakt

Dominees blog. Dirk de Bree is de tweede predikant van de Hervormde Gemeente Vreeswijk (De Dorpskerk, Dorpsstraat 53 en De Voorhof, Wiers-

dijk 8b), hij is getrouwd en heeft vier zonen. Op: www.hervormdvreeswijk.nl, tab ‘blog’, schrijft hij alles wat hij meemaakt als beginnend predikant.