

# Liederenblad

Ochtenddienst zondag 21 februari 2021  
Ds. C.N. van Dis, Nieuwegein



## Welkom en mededelingen

### Lied: Gezang 173: 1, 3 en 5 "Alles wat over ons geschreven is"

- 1 Alles wat over ons geschreven is  
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,  
alle geboden worden thans voldragen,  
alle beproeving van de wildernis.
- 3 Jezus, de haard van uw aanwezigheid  
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken.  
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken,  
Gij Hogepriester in der eeuwigheid.
- 5 Dit is uw opgang naar Jeruzalem  
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen,  
vrede aan allen die uw naam verhogen:  
heden hosanna, morgen kruisigt Hem!

## Moment van stil gebed

### Votum en groet

### Lied: Psalm 40: 4 en 7 (NB)

- 4 Ik breng de blijde boodschap van uw recht  
aan al wie U zijn toegedaan,  
dat zij uw wonderen verstaan  
in 't woord dat Gij mij op de lippen legt.  
Ik spreek, dat woord met klaarheid,  
opdat uw trouw en waarheid  
door elk begrepen wordt.  
Heer, ik weerhoud mij niet,  
maar loof U in mijn lied  
met een blijmoedig hart.
- 7 Laat wie uw heil beminnen hier en nu  
in U verheugd zijn, U ter eer  
uitroepen: groot is onze Heer!  
laat wie U zoeken jubelen in U!  
Al leef ik in ellende,  
de Here zal het wenden,  
de Heer ziet naar mij om.  
Gij die mijn helper zijt,  
mijn God die mij bevrijdt,  
o toef niet langer, kom!

## Gebod en belofte

### Lied: Psalmen van nu Psalm 130

- 1 Uit de diepten roep ik U  
Heer mijn God  
Ik heb U nodig Here, luister  
Nu ik schorgebeden fluister  
Luister toch  
Heer luister toch
- 2 Als U niets dan zonden zag  
Heer, mijn God  
Wie bleef in leven? Maar U wilt nu  
juist vergeven dus verdient U  
diep ontzag  
ons diep ontzag
- 3 Ik blijf wachten tot U komt  
Heer, mijn God  
Ik blijf nog sterker op U wachten  
dan een mens in lange nachten  
wachten op het licht  
het morgenlicht
- 4 Israël, hoop op de Heer  
Hoop op God  
want Hij heeft zich aan jou verbonden.  
Hij verlost je van je zonden  
Hij maakt vrij  
Hij maakt jou vrij

## Gebod

### Kindermoment + kinderlied: OTH 441 "Elk oog zal Hem zien"

Elk oog zal Hem zien als Hij komt  
op de wolken, op de wolken  
Elk oog zal Hem zien als Hij komt  
met macht en majesteit

(Refrein)  
Halleluja zingt de Here een nieuw lied  
Hij is bij ons, Hij is bij ons  
Halleluja zingt de Here een nieuw lied  
Hij is bij ons voor altijd

Hij brengt al zijn kinderen thuis  
op de wolken, op de wolken  
Hij brengt al zijn kinderen thuis  
met macht en majesteit.

(Refrein)  
Halleluja zingt de Here een nieuw lied  
Hij is bij ons, Hij is bij ons  
Halleluja zingt de Here een nieuw lied  
Hij is bij ons voor altijd

## **Schriftlezing: Mattheüs 26: 1-16**

### **Lied: Psalm 27: 1 en 7 (NB)**

- 1 Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!  
Waar is het duister dat mij onheil baart?  
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,  
in zijn bescherming ben ik wel bewaard!  
Of zich de boosheid tegen mij verbindt  
en op mij loert opdat zij mij verslindt,  
ik ken geen angst voor nood en overval:  
het is de Heer die mij behouden zal!
- 7 O als ik niet met opgeheven hoofde  
zijn heil van dag tot dag verwachten mocht!  
O als ik van zijn goedheid niet geloofde,  
dat Hij te vinden is voor die Hem zocht!  
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed!  
Hij is getrouw, de bron van alle goed!  
Wacht op den Heer, die u in zwakheid schraagt,  
wacht op den Heer en houd u onversaagd.

### **PREEK : Een goed werk**

#### **Lied: Opwekking 687: 1, 3 en 4**

- 1 Heer, wijs mij uw weg  
en leid mij als een kind  
dat heel de levensweg  
slechts in U richting vindt.  
Als mij de moed ontbreekt  
om door te gaan,  
troost mij dan liefdevol  
en moedig mij weer aan.
- 3 Heer, leer mij uw wil  
aanvaarden als een kind  
dat blindelings en stil  
U vertrouwt, vrede vindt.  
Als mij de wil ontbreekt  
uw weg te gaan,  
spreek door uw Woord en  
Geest mijn hart en leven aan.
- 4 Heer toon mij uw plan;  
maak door uw Geest bekend  
hoe ik U dienen kan  
en waarheen U mij zendt.  
Als ik de weg niet weet,  
de hoop opgeef,  
toon mij dat Christus heel  
mijn weg gelopen heeft.

### **Aankondiging inzameling gaven**

#### **Dank- en voorbeden**

#### **Lied: Gezang 192: 1, 5 en 6**

- 1 O kostbaar kruis, o wonder Gods,  
waaraan de Prins der glorie stierf;  
ik wil om U zijn zonder trots,  
ik acht verlies wat ik verwierf.
- 4 Het rode bloed, zijn koningskleed  
bedekt het schandelijke kruis,  
dat wordt door alles wat Hij leed  
de levensboom van 't paradijs.
- 5 En door zijn dood en door zijn bloed  
is nu de wereld dood voor mij.  
Ik ben gestorven, maar voor goed  
van heel de dode wereld vrij.

### **Heenzending en zegen**