

# Liederenblad

Avonddienst zondag 21 februari 2021

Ds. J.W. Sparreboom, Nieuwerkerk a/d IJssel



## Welkom en mededelingen

### Lied: Psalm 100: 1, 3 en 4 (OB)

- |   |   |
|---|---|
| <p>1 Juich, aarde, <i>juicht</i> alom den HEER;<br/>Dient <i>God met</i> blijdschap, <i>geeft Hem</i> eer;<br/>Komt, nadert <i>voor Zijn</i> aangezicht;<br/>Zingt <i>Hem een</i> vrolijk <i>lofgedicht</i>.</p> <p>3 Gaat tot <i>Zijn poorten</i> in <i>met lof</i>,<br/>Met <i>lofzang</i> in <i>Zijn heilig</i> hof;<br/>Looft <i>Hem aldaar met</i> hart en stem;<br/>Prijst <i>Zijnen naam</i>, <i>verheerlijkt</i> Hem.</p> | <p>4 Want <i>goedertieren</i> is <i>de</i> HEER;<br/><i>Zijn goedheid</i> eindigt <i>nimmermeer</i>;<br/><i>Zijn trouw en waarheid</i> houdt haar kracht<br/>Tot <i>in het</i> laatste <i>nageslacht</i>.</p> |
|---|---|

## Moment voor stil gebed

### Votum en groet

### Lied: Psalm 116: 1 en 8 (NB)

- |   |   |
|---|---|
| <p>1 God heb ik lief, want die getrouwe Heer<br/>nam, toen ik riep, met toegenegen oren<br/>mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen<br/>en levenslang ben ik niet eenzaam meer.</p> | <p>8 Voor 't oog van al de zijnen zal ik Hem<br/>offers van dank naar mijn beloften brengen,<br/>in 's Heren voorhof mijn gejubel mengen<br/>met uw lofprijzingen, Jeruzalem.</p> |
|---|---|

## Geloofsbelijdenis

### Lied: Psalm 73: 12 en 13 (OB)

- |  |   |
|--|---|
| <p>12 'k Zal <i>dan gedurig</i> bij <i>U</i> zijn,<br/>In <i>al mijn</i> noden, <i>angst en pijn</i>;<br/>U <i>al mijn</i> liefde <i>waardig</i> schatten,<br/>Wijl <i>Gij mijn</i> rechterhand <i>woudt</i> vatten.<br/>Gij <i>zult mij</i> leiden door Uw raad,<br/>O <i>God, mijn</i> heil, <i>mijn</i> toeverlaat;<br/>En <i>mij, hiertoe</i> door U bereid,<br/>Opnemen in Uw heerlijkheid.</p> | <p>13 Wien <i>heb ik</i> nevens U omhoog?<br/>Wat <i>zou mijn</i> hart, wat <i>zou mijn</i> oog,<br/>Op <i>aarde</i> nevens U <i>toch</i> lusten?<br/>Niets <i>is er</i>, waar ik <i>in kan</i> rusten.<br/>Bezwijkt <i>dan ooit</i>, in <i>bitt're</i> smart<br/>Of <i>bangen</i> nood, <i>mijn vlees</i> en hart,<br/>Zo <i>zult Gij</i> zijn voor mijn gemoed<br/>Mijn <i>rots, mijn deel, mijn</i> eeuwig goed.</p> |
|--|---|

## Gebed om de opening van het Woord en de verlichting door de Heilige Geest

### Schriftlezing: Lukas 13: 22-30

### Lied: OTH 269: 1, 2, 3 en 4 "Doorgrond mijn hart"

- |   |   |
|---|---|
| <p>1 Doorgrond mijn hart, en ken mijn weg, o Heer.<br/>Beproof m'en zie wat niet is tot uw eer.<br/>Is soms de weg, die 'k ga niet goed voor mij?<br/>Leid m'op de eeuw'ge weg, Heer, maak mij vrij!</p> <p>2 O Heer, heb dank, 'k mag toch de uwe zijn.<br/>Uw dierbaar bloed wast mij van zonden rein.<br/>Doop mij met vuur, opdat 'k mij niet meer schaam.<br/>'k Wil leven Heer, tot eer van uwe naam.</p> | <p>3 Zie Heer, hier ben 'k, maak mij een vat voor U,<br/>woon in mijn hart, vernieuw het, doe het nu.<br/>Verbreek mijn wil, maak m'ook van hoogmoed vrij.<br/>'k Wil in U blijven Heer, blijf Gij in mij</p> <p>4 O, heil'ge Geest, kom tot uw heerschappij,<br/>schenk een herleving en begin bij mij.<br/>Zegen uw volk, maak 't als een bruid bereid,<br/>wachtend op Jezus' komst in heerlijkheid.</p> |
|---|---|

Preek n.a.v. Lukas 13: "24 **Strijd om binnen te gaan door de nauwe poort, want velen, zeg Ik u, zullen proberen binnen te gaan en het niet kunnen, 25 namelijk vanaf het ogenblik dat de Heer des huizes is opgestaan en de deur heeft gesloten**".

### Lied: OTH 197: 1, 2, 3 en 4 "Ik zie een poort wijd open staan"

1. Ik zie een poort wijd open staan,  
waardoor het licht komt stromen  
van 't kruis, waar 'k vrijlijk heen mag gaan  
om vrede te bekomen.

**Refrein:** *Genade Gods, zo rijk en vrij!  
Die poort staat open ook voor mij!  
Voor mij! Voor mij!  
Staat open, ook voor mij.*

2. Die open poort laat d' ingang vrij,  
aan wie komt binnen vlieden;  
aan rijk en arm, aan u en mij  
komt Jezus vrede bieden  
(Refrein)

3. Die open poort leidt tot Gods troon:  
gaat door, laat niets u hind'ren;  
neemt op uw kruis, aanvaardt de kroon,  
die God biedt aan Zijn kind'ren  
(Refrein)

4. In 't hemelrijk, voor Jezus' troon  
daar leidt het kruis tot zegen;  
daar dragen wij voor kruis een kroon  
door Jezus' bloed verkregen.  
(Refrein)

## **Aankondiging inzameling gaven**

### **Gebed**

#### **Lied: OTH 250: 1, 2, 3 en 4 "Vaste rots van mijn behoud"**

1 Vaste Rots van mijn behoud,  
als de zonde mij benauwt,  
laat mij steunen op uw trouw,  
laat mij rusten in uw schouw,  
waar het bloed, door U gestort,  
mij de bron des levens wordt.

2 Jezus, niet mijn eigen kracht,  
niet het werk door mij volbracht,  
niet het offer dat ik breng,  
niet de tranen die ik pleng,  
schoon ik om mijn zonden ween,  
kunnen redden, Gij alleen.

3 Zie, ik breng voor mijn behoud  
U geen wierook, mirr' of goud;  
moede kom ik, arm en naakt,  
tot de God, die zalig maakt,  
die de arme kleedt en voedt,  
die de zondaar leven doet!

4 Eenmaal als de stonde slaat  
dat dit lichaam sterven gaat,  
als mijn ziel uit d'aardse woon'  
opklimt tot des Rechters troon,  
Rots der eeuwen, in uw schoot  
berg mijn ziele voor de dood.

### **Gespreksvragen**

- Herken je het dat je wel eens ergens te laat komt? In welke situatie? Wat gebeurt er dan? Wat leer je ervan?
- Denk je dat er weinigen zijn, die zalig worden? Wat kan er misgaan met deze vraag?
- Waar ga jij voor in je leven? Wat is voor jou van het allergrootste belang? Waar maak jij je druk om?
- Ervaar je het leven met de Heere God (Zijn Koninkrijk) als "een feestmaaltijd"? Wat betekent het Heilig Avondmaal voor je? Verlang je daarnaar?