

# Liturgie

Ochtenddienst zondag 14 februari 2021

Ds. Rik de Pater



## Welkom en mededelingen

### Lied: Opwekking 355 "U die mij geschapen hebt" (2x)

U die mij geschapen hebt.  
U wil ik aanbidden als mijn God.  
In voor- of tegenspoed,  
uw liefde doet mij zingen.  
U die mij geschapen hebt,  
U wil 'k danken hoe ik mij ook voel.  
En U gehoorzaam zijn.  
Heer, U bent mijn doel

### Lied: Opwekking 356 "Heer ik wil U prijzen"

Heer, ik wil U prijzen,  
'k hef mijn handen op tot U, Heer.  
U bent alles voor mij,  
en ik verhoog uw heil'ge naam, o Heer.  
Heer, ik wil U prijzen,  
'k hef mijn handen op tot U, Heer.  
U bent alles voor mij,  
en ik verhoog uw heil'ge naam.  
Ik verhoog uw heil'ge naam.  
Ik verhoog uw heil'ge naam, o Heer.

## Moment van stil gebed

### Votum en groet

### Lied: Psalm 37: 2 en 10 (NB)

- |  |   |
|--|---|
| 2 Verlostig u, mijn ziel, in God den Here.<br>Hij maakt het wel voor wie op Hem vertrouwt.<br>De Heer vervult uw diepste zielsbegeren.<br>Wentel op Hem al wat uw weg benauwt.<br>Uw recht zal eenmaal helder triomferen,<br>zoals het middaglicht zijn intocht houdt. | 10 Wijs spreekt de man die leeft naar Gods geboden,<br>wiens mond Gods wetten handhaaft, onverkort.<br>God richt zijn hart, meer heeft hij niet van node.<br>God steunt zijn voet, dat hij niet nederstort.<br>Al zoekt de goddeloze hem te doden,<br>God laat niet toe dat Hij geoordeeld wordt. |
|--|---|

## Gebodslezing

### Lied: Gezang 48: 2 en 7

- |  |  |
|--|--|
| 2 Geheiligd zij uw naam, o Heer,<br>bewaars ons door de rechte leer,<br>en maak ons doen en laten rein,<br>dat wij U niet tot schande zijn.<br>Breng Gij weer thuis te rechter tijd<br>het arme volk, dat wordt misleid. | 7 Leid ons niet in verzoeking, Heer.<br>Wees ons een sterke tegenweer<br>ter linker en ter rechterhand.<br>Wij houden in uw hoede stand,<br>al woedt de boze onverpoosd,<br>omdat uw Geest ons hart vertroost. |
|--|--|

## Gebed om opening van het woord

### Kindermoment en kinderlied: Opwekking 72

Vanwaar de zon opgaat  
tot waar zij daalt, ondergaat,  
zij de naam van God geloofd  
2x

Halleluja, prijst dan de Heer,  
allen die Hem echt willen dienen.  
Looft de naam van onze God.  
Halleluja, prijst dan de Heer  
van nu af aan, tot in eeuwigheid.

Vanwaar de zon opgaat  
enz. 2x

Halleluja, prijst dan de Heer,  
allen die Hem echt willen dienen.  
Looft de naam van onze God.  
Halleluja, prijst dan de Heer  
van nu af aan, tot in eeuwigheid.  
2x

## **Schriftlezing: Genesis 39 (HSV)**

### **Lied: Psalm 127: 1 en 2 (NB)**

- |   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| 1 | Wanneer de Heer het huis niet bouwt,<br>is, alle metselwerk ten spijt,<br>de opbouw niets dan ijdelheid.<br>Wanneer de Heer de wacht niet houdt,<br>geen wachter, die de vijand keert,<br>geen stadsmuur die zijn aanval weert. | 2 | Voor dag en dauw reeds op te staan<br>en op te zijn tot 's avonds laat,<br>hard werken voor slechts weinig baat<br>en schamel brood, 't is niets dan waan.<br>Hij geeft het immers wie Hij mint,<br>als in de slaap, als aan een kind. |
|---|---|---|--|

## **Verkondiging**

### **Lied: Gezang 429: 1 en 3**

- |   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| 1 | Wie maar de goede God laat zorgen<br>en op Hem hoopt in 't bangst gevaar,<br>is bij Hem veilig en geborgen,<br>die redt Hij godlijk, wonderbaar:<br>wie op de hoge God vertrouwt,<br>heeft zeker op geen zand gebouwd. | 3 | Treed vrolijk voort op 's Heren wegen,<br>neemt zijn gebod getrouw in acht.<br>'t Wordt eind'lijk alles u ten zegen,<br>wanneer gij daarop biddend wacht.<br>En wie gelovig op Hem ziet,<br>weet zeker, Hij verlaat ons niet. |
|---|--|---|---|

## **Aankondiging inzameling gaven**

### **Dankgebed – Voorbeden**

#### **Slotlied: Opwekking 710 "Zegen mij op de weg die ik moet gaan"**

Zegen mij op de weg die ik moet gaan  
Zegen mij op de plek waar ik zal staan  
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt  
O God zegen mij alle dagen lang!

Vader maak mij tot een zegen  
Ga mij niet voorbij  
Regen op mij met Uw Geest Heer  
Jezus kom tot mij  
Als de Bron van leven  
Die ontspringt diep in mij  
Breng een stroom van zegen  
Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij

Zegen ons waar we in geloof voor leven  
Zegen ons waar we hoop en liefde geven  
Zegen om de ander tot zegen te zijn!  
O God zegen ons tot in eeuwigheid

Vader maak ons tot een zegen  
Hier in de woestijn  
Wachtend op Uw milde regen  
Om zelf een bron te zijn  
Met een hart vol vrede  
Zijn wij zegenend nabij  
Van uw liefde delend  
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn

## **Heenzending en zegen**