

Liederenblad

Ochtenddienst zondag 7 februari 2021
Ds. Gertjan Glismeijer



Welkom en mededelingen

Lied: Psalm 122: 1 en 2 (NB)

1. Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,
toen men mij zeide: "Gord u aan
om naar des Heeren huis te gaan!
Kom ga met ons en doe als wij!"
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in,
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!
Jeruzalem, van ver aanschouwd,
wel saamgevoegd en welgebouwd,
o schone stede, die wij groeten
2. Hoe zijn de stammen opgegaan!
Hier gingen ons de voeten voor
der pelgrims, die de Heer verloor,
hier, waar uw heil'ge muren staan!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in
naar 's Heeren woord, om zijns naams ere!
Zo is het Israël gezegd:
hier zijn de zetels van het recht,
de troon, waar David zal regeren!

Moment van stil gebed Votum en groet

Aanvangstekst, 1 Korinthe 10:23

²³Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen bouwen op.

Lied: Gezang 44: 1 en 3 "Dankt, dankt nu allen God

1. Dank, dank nu allen God
met hart en mond en handen.
Die grote dingen doet
hier en in alle landen.
Die ons van kindsbeen aan,
ja van de moederschoot,
Zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.
3. Lof, eer en prijs zij God
Die troont in 't licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer
gaf het verleden blijk.
Het heden zingt zijn eer
de toekomst is zijn rijk.

Gebod: Tien geboden en samenvatting

Lied: Declamatie Gezang 437: 1, 2 en 3

1. Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.
2. Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.
3. Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig Licht,
van aangezicht tot aangezicht.

Gebod om opening van het Woord en verlichting met de Heilige Geest

Kindermoment en kinderlied: OTH 565 Zing, zing, zingen maakt blij...

- Refrein:** Zing, zing, zingen maakt blij.
Zingen van Jezus, vrolijk en vrij.
Zing, zing, zingen maakt blij.
Zingen van Jezus maakt vrolijk en vrij.
1. God is zo goed voor jou en voor mij.
Pieker dus niet, wees dankbaar en blij.
God heeft je lief en daarom zegt Hij.
Ben je soms moe, kom dan maar bij Mij.
 2. Ben je alleen of heb je verdriet.
Lijkt het soms net of niemand je ziet.
Kijk dan omhoog, de hemel is blauw.
Weet je dat God zijn Zoon gaf voor jou.
 3. Zing maar in huis, op school en op straat
en je zult zien hoe goed alles gaat.
Wees maar niet bang, want Jezus belooft
Ik ben bij jou als jij maar gelooft.

Schriftlezingen: Exodus 35:1-3

Markus 2: 23-28

Kolossenzen 2:16 – 3:4

Lied: Declamatie Gezang 442: 1, 2 en 4 Jezus ga ons voor

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Jezus, ga ons voor,
deze wereld door
en U volgend op Uw schreden,
gaan wij moedig met U mede.
Leid ons aan Uw hand,
naar het vaderland. | 2. Valt de weg ons lang,
zijn wij klein en bang,
sterk ons Heer om zonder klagen,
achter U ons kruis te dragen.
Waar Gij voor ons trad,
is het rechte pad. | 4. In de woestenij,
Heer, blijf ons nabij,
met Uw troost en met Uw zegen,
tot aan 't eind van onze wegen.
Leid ons op Uw tijd,
in Uw heerlijkheid. |
|---|---|---|

Preek: "Maggie..."

Lied: OTH 190: 1, 3 en 4; Heer U bent mijn leven

- | | |
|--|---|
| 1. Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta.
Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt.
U Woord is het pad, de weg waarop ik ga.
Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij.
Heer, ik bid U, blijf mij nabij. | 3. Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw.
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart.
En niets in dit leven, zal ons scheiden Heer.
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los.
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd.
En in uw vergeving leef ik nu. |
|--|---|
4. Vader van het leven, ik geloof in U.
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U.
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht.
U die via duizend wegen ons hier samen bracht.
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit.
Om het zaad te zijn van Gods rijk.

Gebeden (Dankzegging en voorbede)

Collecten (digitaal)

Lied: Declamatie Psalm 118: 1 en 14 (OB)

- | | |
|--|---|
| 1. Laat ieder 's HEEREN goedheid loven;
Want goed is d' Oppermajesteit;
Zijn goedheid gaat het al te boven;
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid.
Laat Isrel nu Gods goedheid loven,
En zeggen: "Roemt Gods majesteit;
Zijn goedheid gaat het al te boven;
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid!" | 14. Gij zijt mijn God, U zal ik loven,
Verhogen Uwe majesteit;
Mijn God, niets gaat Uw roem te boven;
U prijz' ik tot in eeuwigheid.
Laat ieder 's HEEREN goedheid loven,
Want goed is d' Oppermajesteit;
Zijn goedheid gaat het al te boven;
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid! |
|--|---|

Zegen