

# Liederenblad

Ochtenddienst zondag 31 januari 2021  
Ds. Rik de Pater



## Welkom en mededelingen

### Lied: Opwekking 733 "Tienduizend redenen"

1 De zon komt op, maakt de morgen wakker  
mijn dag begint met een lied voor U  
Heer, wat er ook gebeurt  
en wat mij mag overkomen  
laat mij nog zingen als de avond valt

#### refrein:

Loof de Heer, o mijn ziel  
O mijn ziel,  
prijs nu zijn heilige Naam  
Met meer passie dan ooit  
o mijn ziel,  
verheerlijk zijn heilige Naam

2 Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde  
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht  
Van al uw goedheid wil ik blijven zingen  
tienduizend redenen tot dankbaarheid

#### refrein

3 En op die dag, als mijn kracht vermindert  
mijn adem stekt en mijn einde komt  
zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen  
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid

#### refrein 2x

## Moment van stil gebed

### Votum en groet

### Lied: Psalm 111:1 en 2 (NB)

1 Van ganser harte loof ik Hem  
in 't midden van Jeruzalem,  
den Heer in 't midden der getrouwen.  
Groot zijn de daden van den Heer,  
Hij doet wie lust heeft aan zijn leer  
de schoonheid van zijn heil aanschouwen.

2 Zijn doen is louter majesteit,  
zijn luister, zijn gerechtigheid  
houdt eeuwig stand, blijft eeuwig gelden.  
Genadig en barmhartig is  
de Heer, en zijn gedachtenis  
eeuwig waar Hij zijn daden stelde.

## Gebodslezing

### Lied: Psalm 19:4 (OB)

Des *HEEREN* wet nochtans  
*Verspreidt volmaakter glans,*  
*Dewijl zij 't hart bekeert.*  
*'t Is Gods getuigenis,*  
*Dat eeuwig zeker is,*  
*En slechten wijsheid leert.*  
*Wat Gods bevel ons zegt,*  
*Vertoont ons 't heiligst recht,*  
*En kan geen kwaad gedogen.*  
*Zijn wil, die 't hart verheugt,*  
*Eist zuiverheid en deugd,*  
*Verlicht de duist're ogen.*

## Gebed om opening van het woord

### Kindermoment en kinderlied: Weerklank 531 "Jozef zoekt zijn grote broers" 1+2

1 Jozef zoekt zijn grote broers,  
alle tien zijn ze jaloers,  
op zijn jas en op zijn dromen,  
als ze Jozef aan zien komen,  
wordt zijn mantel afgerukt.  
Diep zit Jozef in de put.

2 Met een slavenkaravaan  
moet hij naar Egypte gaan.  
Alle dromen zijn vergeten,  
heel veel kwaad wordt hem verweten.  
Jozef die onschuldig is  
komt in de gevangenis.

## Schriftlezing: Genesis 37 (HSV)

### Lied: Gezang 108:2, 3 en 4

- 2 Al wie zijn broeder haat begaat een moord.  
God heeft ons niet geroepen om te doden,  
samen te leven heeft Hij ons geboden.  
Alleen de liefde plant zijn schepping voort.
- 3 Maar wie de dood diep in zijn wezen draagt,  
kan die het leven in zich hebben wonen?  
Broeder en broeder zijn tezamen zonen  
van God die liefde geeft en liefde vraagt.
- 4 Zo hebben wij de liefde Gods herkend:  
dat Hij zijn leven voor ons heeft gegeven.  
Er staat in alle woorden Gods geschreven  
dat wie de mensen haat zijn schepping schendt.

### Verkondiging

#### Lied: Gezang 447

- 1 God gaat zijn ongekende gang  
vol donk're majesteit,  
die in de zee zijn voetstap plant  
en op de wolken rijdt.
- 2 Uit grondeloze diepten put  
Hij licht, en vreugde uit pijn.  
Hij voert volmaakt zijn plannen uit,  
zijn wil is soeverein.
- 3 Geliefden Gods, scheidt nieuwe moed,  
de wolken die gij vreest,  
zijn zwaar van regen overvloed  
van zegen die geneest.
- 4 Zoudt gij verstaan, waar Hij u leidt?  
Vertrouw Hem waar Hij gaat.  
Zijn duistere voorzienigheid  
verhult zijn mild gelaat.
- 5 Wat Hij bedoelt dat rijpt tot zin,  
wordt klaar van uur tot uur.  
De knop is bitter, is begin,  
de bloem wordt licht en puur.
- 6 Hoe blind vanuit zichzelf is  
het menselijk gezicht.  
Godzelf vertaalt de duisternis  
in eind'lijk eeuwig licht.

### Aankondiging inzameling gaven

#### Dankgebed en voorbeden

#### Slotlied: Opwekking 807 "God van licht"

In mijn twijfels, mijn verdriet,  
in mijn falen ontbreekt U niet.  
In uw liefde reist U mee.  
U bent de rust als het stormt op zee.  
U bent de rust als het stormt op zee.

In mijn onrust neemt U mijn hand  
in mijn vragen houdt uw Woord stand.  
In uw liefde reist U mee.  
U bent de rust als het stormt op zee.  
U bent de rust als het stormt op zee.

**Refrein** God van licht, wees mijn Gids.  
Leid mij door het donker, ik vertrouw op U.  
God van licht, wees mijn Gids.  
Leid mij door het donker veilig naar de kust,  
waar U woont  
waar U woont  
waar U woont  
waar U woont

Storm en golven vrees ik niet.  
In de morgen zing ik mijn lied.  
In uw liefde reist U mee.  
U bent de rust als het stormt op zee.  
U bent de rust als het stormt op zee.

#### Refrein

U schijnt feller dan de sterren.  
Heer, U leidt ons door de storm.  
U schijnt feller dan de sterren.  
Heer, U leidt ons door de storm.  
U schijnt feller dan de sterren.  
Heer, U leidt ons door de storm.  
U schijnt feller dan de sterren.  
Heer, U leidt ons door de storm.

#### Refrein

### Heenzending en zegen