

## Welkom en mededelingen

### Lied: OTH 302 "Tienduizend redenen"

1. De zon komt op, maakt de morgen wakker,  
Mijn dag begint met een lied voor U.  
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen  
Laat mij nog zingen als de avond valt

*Refrein:*

*Loof de Heer, o mijn ziel  
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam  
Met meer passie dan ooit,  
o mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.*

2. Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.  
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.  
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen,  
tienduizend redenen tot dankbaarheid.  
*Refrein*

3. En op die dag, als mijn kracht vermindert,  
mijn adem stukt en mijn einde komt,  
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen,  
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid  
*Refrein*

## Stil gebed

### Votum en groet

### Aanvangstekst: Psalm 103 : 2

### Lied: Psalm 103 : 2 (OB)

2. Loof Hem, die u, al wat gij hebt misdreven,  
Hoeveel het zij, genadig wil vergeven;  
Uw krankheên kent en liefderijk geneest;  
Die van 't verderf uw leven wil verschonen,  
Met goedheid en barmhartigheên u kronen;  
Die in den nood uw redder is geweest.

## Gebod: Exodus 20 en samenvatting

### Lied: Psalm 119 : 1 en 3 (NB)

1. Welzalig wie de rechte wegen gaan,  
wie in de regels van Gods wijsheid treden.  
Zalig wie zijn getuigenis verstaan,  
van ganser harte zoeken naar zijn vrede.  
Geen onrecht en geen dwaling lokt hen aan.  
De weg der zondaars wordt door hen gemedend.
3. U dank ik, Heer, in opgetogenheid.  
Mijn hart verheugt zich over uw bevelen,  
U wil ik, die de allerhoogste zijt,  
in alles volgen, niets voor U verhelen.  
Verlaat mij niet, ik ben U toegewijd,  
verlaat mij niet, laat in uw gunst mij delen.

## Gebod

### Kindermoment en kinderlied OTH 514 "Ik ben veilig in Jezus armen"

*Refrein*

Ik ben veilig in Jezus armen.  
Veilig ben ik bij Hem.  
Ik ben veilig in Jezus armen.  
Er is nergens een plek waar ik zo veilig ben.

1. Ben ik soms eenzaam en heb ik verdriet.  
Is het soms net alsof niemand me ziet.  
Net of er niemand meer is die me mist,  
dan mag ik weten dat Jezus er is.  
*Refrein*
2. Als ik door anderen soms word gepest.  
Zeggen ze: "Nee jij hoort niet bij de rest".  
Dan ben ik blij dat ik Jezus ken.  
Hij is mijn vriend en ik hoor bij Hem.  
*Refrein*

**Schriftlezing: OT Psalm 103 en NT Markus 1 : 29-39**

**Lied: WK 285; OTH 231 "Hier in Uw heiligdom"**

- |  |   |   |
|--|---|---|
| 1. Hier in Uw heiligdom,<br>dicht bij de troon,<br>vraagt Uw aanwezigheid ons stil te<br>zijn.<br>Zo komen wij tot U,<br>met heilig ontzag,<br>als uw Geest ons trekt tot U. | 2. Rein door Uw zuiver bloed,<br>met zekerheid<br>dat wij geborgen in Uw liefde zijn.<br>Staan wij vrijmoedig hier<br>en antwoordt ons hart<br>op de roepstem van uw Geest. | 3. Heer, ik wil horen Uw zachte stem.<br>Laat and're stemmen<br>in mij zwijgen.<br>Open mijn ogen, Heer,<br>opdat ik het licht<br>van Uw aangezicht zal zien. |
|--|---|---|

**Preek: Onze ideeën en Zijn opdracht..**

**Lied: JdH 330; OTH 258 "Leer mij Uw weg"**

- |   |   |
|---|---|
| 1. Leer mij Uw weg, o Heer,<br>leer mij Uw weg.<br>Schenk van Uw kracht mij meer,<br>leer mij Uw weg.<br>Houd mij in evenwicht,<br>dat 'k voor Uw aangezicht,<br>wandel in 't volle licht.<br>Leer mij Uw weg | 4. Wat ook dit leven brengt,<br>Hij is nabij.<br>'t Zij 't vreugd of droefheid schenkt,<br>Hij is nabij.<br>Hoe sterk ook satans macht,<br>Jezus geeft licht en kracht<br>ieder, die Hem verwacht:<br>Hij is nabij. |
|---|---|

**Collecten (digitaal)**

**Gebed**

**Lied: JdH 945; OTH 313 "Heer God U loven wij"**

Heer, God, U loven wij.  
Heer, U belijden wij.  
Vader in eeuwigheid,  
zingt 't gans heelal Uw Naam.  
Aarde en hemel, Heer,  
zingen uwe naam ter eer,  
heel Uw schepping door,  
eeuwig met 't engelenkoor:  
Heilig, heilig, heilig is onze God,  
De Heer Zébaoth.  
Hemel en aarde zijn van Uw grootheid vol.  
Hemel en aarde zijn van Uw grootheid vol.  
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja! Amen.

**Zegen**