

Welkom en Mededelingen

Lied: Psalm 40:2 (OB) en Psalm 40:2 (NPB)

2. Hij geeft m' opnieuw een danklied tot Zijn eer,
Een lofzang. Velen zullen 't zien,
En God eerbiedig hulde biên,
Hem vrezen, en vertrouwen op den HEER.
Wel hem, die 't Opperwezen
Dus kinderlijk mag vrezen,
Op Hem vertrouwen stelt,
En, in gevaar, geen kracht
Van ijd'le trotsaards wacht,
Van leugen of geweld.
2. Gelukkig, HEER, is wie op U vertrouwt,
wie niet met trotse mensen leeft,
een afkeer van bedriegers heeft,
zich niet met hun praktijken bezighoudt.
U liet ons steeds ervaren
hoe groot uw daden waren.
Doordacht was heel uw plan.
U bent mijn God en Heer.
U deed voor ons veel meer
dan ik vertellen kan.

Stil gebed

Votum en groet

Aanvangstekst: Spreuken 13:5 ⁵*De rechtvaardige haat een leugenachtig woord, maar de goddeloze brengt zichzelf in een kwade reuk en handelt schandelijk*

Lied: Psalm 27 : 6 (NB)

6. Wijs mij de wegen die ik zal betreden,
maak nu de paden effen voor mijn voet.
Als mij benauwt een drieste leugenrede,
leer mij de woorden die ik zeggen moet.
O geef mij aan mijn lasteraars niet prijs,
als zij mij kwellen met een vals bewijs.
Mijn God, zij blazen nijd en snuiven haat:
wees Gij de helper die mij niet verraadt.

Apostolische Geloofsbelijdenis

Lied: Psalm 48:6 (OB)

6. Want *deze* God is *onze* God;
Hij *is ons* deel, ons *zalig* lot,
Door *tijd* noch *eeuwigheid* te scheiden:
Ter *dood* toe zal Hij *ons* geleiden.

Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing: OT Exodus 23:1-3 en 6-9 en NT Jakobus 3:1-12 en HC Zondag 43 (Vraag en antwoord 2 en 3)

Heidelbergse Catechismus; Zondag 43, vraag en antwoord 112

Vraag: Wat wil het negende gebod?

Antwoord: Dat ik tegen niemand valse getuigenis geve, niemand zijn woorden verdraaie, (*Dat ik tegen niemand lieg of zijn woorden verdraai*),
geen achterklapper of lasteraar zij, (*dus dat ik niet roddel of kwaadspreek*),
niemand lichtelijk en onverhoord oordele of helpe veroordelen; (*dus: niemand zomaar veroordeel of laat veroordelen, zonder die persoon zelf te spreken*),
maar allerlei liegen en bedriegen, als eigen werken des duivels, vermijde,
(*Alle vormen van liegen en bedriegen moet ik vermijden, omdat dit het werk van de duivel is*),
tenzij dat ik den zwaren toorn Gods op mij laden wil; (*behalve dan wanneer ik de toorn van God over mij af wil roepen*).

Insgelijks, dat ik in het gericht en alle andere handelingen de waarheid liefhebbe, oprechtelijk spreke en belijde;

(En ook In de rechtszaal en in alle andere situaties moet ik de waarheid liefhebben en oprecht de waarheid spreken en ervoor uitkomen), ook mijns naasten eer en goed gerucht naar mijn vermogen voorsta en bevordere. (Oftewel: Ook moet ik zoveel mogelijk de eer en reputatie van mijn naaste verdedigen en positief bevorderen).

Lied: Psalm 143 : 3 (OB) en Psalm 143 : 2 en 3 (NPB)

3. Zet, HEER, een wacht voor mijne lippen;
Behoed de deuren van mijn mond,
Opdat ik mij, tot genen stond,
Iets onbedachtzaams laat' ontglippen.
2. HEER, bewaak mijn mond, laat mij weten
wanneer het wijs is dat ik zwijg.
Geef dat ik niet naar onrecht neig,
met slechte mensen niet zal eten.
3. Graag leer ik van eerlijke mensen,
als zij mij straffen is het goed.
Als een slecht mens hetzelfde doet,
blijf ik het beste voor hem wensen.

Preek: 1 1 2

Lied: Psalm 34 : 7 (OB) en Psalm 34 : 4 (NPB)

7. Houdt dan uw tong in toom;
Dat zij nooit schand'lijk spreek' of smaal';
Dat nooit bedrog of leugentaal
Op uwe lippen koom'.
Betreedt het rechte spoor;
Veracht het kwaad; jaagt naar den vreê.
God ziet de vromen, en hun beê
Geeft Hij altoos gehoor.
4. Maak wat je zegt dan waar,
vertel geen leugens maar wees echt.
Ontloop het kwaad en leef oprecht,
zoek vrede voor elkaar.
Dan rust Gods oog op jou;
Hij richt zijn oor op wat je vraagt -
maar door de HEER wordt weggevaagd
wie slecht is, Hem ontrouw.

Aankondiging van de collecten

Luthers avondgebed

Lied: Gezang 473 : 1 en 3 "Neem mijn leven"

1. Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan Uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot Uw lof en dienst bereid.
3. Neem mijn stem, opdat mijn lied
U, mijn Koning, hulde biedt.
Maak, o Heer, mijn lippen rein,
dat zij Uw getuigen zijn.

Zegen