

Liederenblad

Jeugd- en ochtenddienst zondag 27 september 2020
Ds. G.J. Glismeijer



Welkom en Mededelingen

Aanvangslied: Met open armen (Schrijvers voor gerechtigheid)

Kom, als je honger hebt of dorst.
Hier kun je eten, deel met ons.
Kom met je tranen en je pijn.
Hier is het goed, hier mag je zijn.
Met open armen word je ontvangen.

Kom, als je moe bent van je vlucht.
Hier ben je veilig, hier is rust.
Kom, met je wanhoop en verdriet.
Hier mag je weer een toekomst zien.
Met open armen word je ontvangen.

Welkom in Gods huis.
Welkom in Gods huis.
Welkom in Gods huis.
Welkom, welkom thuis.

Kom met je leegte en je angst. Hier
word je liefdevol omarmd. Kom maar,
als niemand je verstaat. Hier is een
plek voor jouw verhaal. Met open
armen word je ontvangen.

Moment van stil gebed Votum en groet

Aanvangstekst: *Want U bent mijn hoop, Heere HEERE,
mijn vertrouwen vanaf mijn jeugd. (Psalm 71:5)*

Intro I

Lied: Psalm 121. OB:1 en lied 56 (Op Toonhoogte)

1 'k Sla d' ogen naar 't gebergte
heen,
Vanwaar ik dag en nacht
Des Hoogsten bijstand wacht.
Mijn hulp is van den HEER alleen,
Die hemel, zee en aarde
Eerst schiep, en sinds bewaarde.

56. Ik hef mijn ogen op naar de
bergen,
Waar komt mijn hulp vandaan?
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer,
Die mij bij zal staan.

Mijn hulp is van U, Heer,
Die alles heeft gemaakt.
U zult voorkomen dat ik wankel of val.
U bent mijn beschermer
Die over mij waakt,
Die niet sluimeren of slapen zal.
Wat kan mij gebeuren
Door zon of door maan?
U bent mijn schaduw,
U bent er altijd.
Bewaart heel mijn leven;
Mijn komen en gaan,
U beschermt mij tot in eeuwigheid.
Mijn hulp is van U, Heer!

Gebodslezing: Tien Geboden voor kinderen

Lied: "Create in me a clean heart" (Op Toonhoogte)

Create in me a clean heart, oh God
And renew a right spirit within me
Create in me a clean heart, oh God
And renew a right spirit within me
Cast me not away from Thy presence, oh Lord
And take not Thy Holy Spirit from me
Restore unto me the joy of Thy salvation
And renew a right spirit within me.

*Schep mij een rein hart, o God,
en vernieuw in mijn binnenste een standvastige
geest.
Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en
neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
Geef mij de vreugde over Uw heil terug,
ondersteun mij met een geest van
vrijmoedigheid. (Psalm 51:12-14)*

Gebed om opening van het Woord

Intro II

Lied: "'k Stel mijn vertrouwen" (Op Toonhoogte)

'k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God
Want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot
Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij
'k Zie naar Hem op en 'k weet hij is mij steeds nabij!

SCHRIFTLÉZING: OT: Psalm 9: 10-11
NT: Mattheüs 6:5-15

Tekst: *Wie Uw Naam kennen, zullen op U vertrouwen*

Lied: "Aan Uw voeten Heer" (Op Toonhoogte)

Refrein: Aan uw voeten Heer,
is de hoogste plaats
Daarom kniel ik neer bij U
Om bij U te zijn is de grootste eer,
Daarom buig ik mij voor U.

1. Ja ik verkies nu om bij U te zijn,
En om naar U te luist'ren.
In plaats van altijd maar weer bezig te
zijn,
kom ik nu tot U, o Heer.

Refrein

2. Mijn hart verlangt ernaar om samen te
zijn,
Hier in een plaats van aanbedding,
In geest en waarheid samen één te
zijn, In aanbedding voor U.

Refrein

3. Zoals een vader die zijn kind omarmt,
Ja zo omarmt U ook mij.
U bent een Vader die vertroost en
beschermt.

En ik kom tot rust bij U (3x)

VERKONDIGING: Leren vertrouwen

Lied: "Heer, ik kom tot U" (Op Toonhoogte)

1. Heer ik kom tot U
Neem mijn hart verander mij
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U
Want Heer ik heb ontdekt,
dat als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken,
voor de kracht van Uw liefde

Refrein: Houd mij vast, laat Uw liefde
stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een
arend
Dan zweef ik op de wind,
gedragen door Uw Geest,
en de kracht van Uw liefde.

2. Heer kom dichterbij,
dan kan ik Uw schoonheid zien
en Uw liefde voelen diep in mij.
En Heer leer mij Uw wil,
zodat ik U steeds dienen kan
en elke dag mag leven
door de kracht van Uw liefde

Refrein: 2x
Dan zweef ik op de wind,
gedragen door Uw Geest,
en de kracht van Uw liefde.

Getuigenis

Aankondiging inzameling gaven

Dankgebed en voorbeden

Slotlied: Psalm 146:3 (OB) en "Ga met God..." (Op Toonhoogte)

3. Zalig hij, die in dit leven
Jacobs God ter hulpe heeft; Hij,
die door den nood gedreven, Zich
tot Hem om troost begeeft; Die
zijn hoop, in 't hachelijkst lot,
Vestigt op den HEER, zijn God.

1. Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2. Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden
over jou Zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3. Ga met God en Hij zal met je zijn
in Zijn liefde je bewaren
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4. Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn

Heenzending en zegen