

Liederenblad

Ochtenddienst 30 augustus 2020
Ds. G.J. Glismeijer



Welkom en mededelingen

Zingen: Weerklank 432

1 Groot is uw trouw, o Heer,
mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde
die Gij steeds waart,
dat bewijst Gij ook nu.

Refrein

Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

2 Gij geeft ons vrede,
vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
kracht voor vandaag,
blijde hoop voor de toekomst.

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Refrein

Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

Stil gebed

Votum en groet

Aanvangstekst

²⁰Geloofd zij de Heere; dag aan dag overlaadt Hij ons.

Die God is onze zaligheid. Sela

²¹Die God is ons een God van volkomen zaligheid; bij de HEERE, de Heere, zijn uitkomsten tegen de dood. (Psalm 68:20+21)

Zingen: OTH 305 "Geprezen zij de Here"

1 Want het geknakte riet verbreekt Hij niet
Al wat beschadigd is herstelt Hij op den duur.
Wat walmt dat dooft Hij niet,
want Hij kent ons verdriet.
Barmhartig schenkt Hij ons
zijn warmte en zijn vuur.

Refrein: Geprezen zij de Here.

Dag aan dag draagt Hij ons;
die God is ons heil.

2 Want een verbroken hart veracht Hij niet.
Al wat vernederd is, verhoogt Hij op zijn tijd.
Hij troost de treurende,
de zwakke beurt Hij op.
Barmhartig schenkt Hij ons
zijn goedertierenheid

Refrein: Geprezen zij de Here.

Dag aan dag draagt Hij ons;
die God is ons heil.

Wet en Samenvatting

Zingen: Psalm 79 : 4 en 7 (OB)

4 Gedenk niet meer aan 't kwaad, dat wij bedreven;
Onz' euveldaad word' ons uit gunst vergeven;
Waak op, o God, en wil van verder lijden
Ons klein getal door Uwe kracht bevrijden.
Help ons, barmhartig HEER,
Uw groten naam ter eer;
Uw trouw koom' ons te stade;
Verzoen de zware schuld,
Die ons met schrik vervult;
Bewijs ons eens genade!

7 Zo zullen wij, de schapen Uwer weiden,
In eeuwigheid Uw lof, Uw eer verbreiden,
En zingen van geslachten tot geslachten
Uw trouw, Uw roem, Uw onverwinb're krachten.

Gebed: Opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest

Kindermoment: Bluesliedjes

Kinderlied: OTH 477 "Ben je bang (Vertel het maar)"

Ben je bang, ben je boos
Vertel het maar aan Jezus.
Ben je ziek, ben je moe,
Ga maar naar Jezus toe.

Vertel het maar, vertel het maar,
Ga maar naar Jezus toe (2x)

Schriftlezing: OT Klaagliederen 3:1-24

Zingen: Psalm 74 : 1, 2, 4 en 14 (NB)

- | | | | |
|---|--|----|---|
| 1 | Waarom , o God, verstoot Gij voor altoos,
verzengt uw toorn de schapen uwer weide?
Gedenk uw erfdeel dat G' in oude tijden
verlost' en tot gemeente U verkoos. | 4 | Uw heil'ge tempel hebben zij verbrand,
ontwijd, onteerd de woning van uw vrede.
Toen zeiden zij: laat ons dit volk vertreden.
Geen godshuis bleef gespaard in heel het land. |
| 2 | Gedenk aan Sion waar Gij hebt gewoond,
richt naar 't verwoeste heiligdom uw schreden.
Het ligt in puin, door vijanden vertreden,
niets heeft hun onbehouwenheid verschoond. | 14 | Sta op, o God, sta op, beslecht uw pleit
en maak een einde aan de hoon der dwazen.
Vergeet niet hoe uw tegenstanders razen
en hoe hun overmoed ten hemel schreit. |

Preek

Zingen: Psalm 42 : 5 (OB)

Maar *de* HEER zal uitkomst geven,
Hij, *die* 's daags *Zijn* gunst gebiedt;
'k Zal *in* dit *vertrouwen* leven,
En *dat* melden in mijn lied;
'k Zal *Zijn* lof *zelfs in den* nacht
Zingen, daar *ik Hem* verwacht;
En *mijn* hart, *wat mij moog'* treffen,
Tot *den* God *mijns* levens heffen.

Aankondiging collecten

Geloofsbelijdenis

Zingen: Gezang 358 : 3 en 4

- | | | | |
|---|--|---|---|
| 3 | Gij, die voor armen rijkdom hebt bereid,
voor onrechtvaardigen gerechtigheid,
zie, hoe naar U zich mijn verlangen wendt
en leid mij zelf, Heer, tot uw sacrament. | 4 | Wie geeft het brood, dat hongerigen voedt,
waar is de bron waaruit ik drinken moet?
Gij, Heer, alleen kunt mijn genezing zijn;
voed mij en drink mij met uw brood en wijn. |
|---|--|---|---|

Lezing Avondmaalsformulier

Zingen: Gezang 358 : 5

- 5 Nu ik mijn hand strek naar 't gebroken brood
en neem de beker, die Gij zelf mij boodt,
hoe komt Gij met uw goedheid mij nabij;
berg me in uw liefde, Heer, en zegen mij.

Tijdens het Avondmaal zingen: Gezang 358 : 6

- 6 U wil ik danken, grote Levensvorst;
Gij hebt gestild mijn honger en mijn dorst.
Uw kracht, uw leven daalde in mij neer;
in uw gemeenschap wil ik blijven, Heer.

Gebed

Zingen: Psalm 68 : 10 (OB)

Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag,
Met Zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid;
Wie zou die hoogste Majesteit
Dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil;
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,
Ons 't eeuwig, zalig leven;
Hij kan, en wil, en zal in nood,
Zelfs bij het naad'ren van den dood,
Volkomen uitkomst geven.

Zegen