

Liturgie

Avonddienst zondag 30 augustus 2020
Ds. H.J.P. de Pater



Welkom en mededelingen

Lied: Psalm 107 : 2 en 3 (NB)

- | | | | |
|---|--|---|---|
| 2 | Al wie <i>verbijsterd</i> zwierven
ver <i>buiten</i> heg en steg
en haast van <i>honger</i> stierven,
neervallend langs de weg,-
geen thuis, geen toevluchtsoord
was <i>hun nabijgekomen</i> ,
had <i>Hij hen</i> niet gehoord
en <i>bij de hand</i> genomen. | 3 | Zij moeten <i>God aanbidden</i> ,
rondom <i>zijn</i> altaar staan,
omdat Hij <i>in hun</i> midden
zijn <i>wonder</i> heeft gedaan;
<i>maaltijd en</i> lafenis
meer <i>dan zij durfden</i> dromen;
de <i>last van</i> hun gemis
heeft <i>Hij hun</i> afgenomen. |
|---|--|---|---|

Moment van stil gebed

Votum en groet

Lezing deel H.A.-formulier

Lied tijdens voorbereiding Heilig Avondmaal: Gezang 436 : 4 en 6

- | | | | |
|---|---|---|--|
| 4 | Komt gij allen, komt tot Hem.
Weest niet meer bedroefd, verslagen.
Jezus roept u, hoort zijn stem,
kindren van zijn welbehagen,
allen moogt gij tot Hem gaan,
Jezus neemt de zondaars aan. | 6 | Hoe 't geweten spreekt in mij,
hoe de wet mij aan wil klagen,
Die mij oordeelt, spreekt mij vrij,
Hij heeft zelf mijn schuld gedragen,
en mijn zonden weggedaan,
Jezus neemt de zondaars aan. |
|---|---|---|--|

Lied ter afsluiting van het Heilig Avondmaal: Psalm 16 vers 1 (NB)

- 1 Bewaar mij, want ik schuil bij U, o God,
Gij zijt mijn Heer, en mijn geluk is zeker.
Gij maakt bestendig mijn voorspoedig lot,
Gij zijt mijn heil, mijn erfdeel en mijn beker.
Gij deelt mij toe zo lieflijke landouwen
dat mijn hart in mij opspringt bij 't aanschouwen.

Dankgebed en gebed om opening van het woord

Schriftlezing: Jesaja 54 (HSV)

Lied: Psalm 30 vers 3 (OB)

- 3 Psalmzingt, Gods *gunstgenoten*, geeft,
Geeft *lof den HEER*, die *eeuwig* leeft;
Zijn *vlekkeloze* heiligheid
Zij *ter gedachtenis* verbreed.
Een *ogenblik moog' ons* doen beven;
Zijn *gunst verduurt een eeuwig* leven.

Verkondiging

Lied: Weerklank 29 : 2 en 3

2

Vrees niet, mijn bruid, vrees niet voor haat en smaad,
vergeten zult gij al het oude kwaad,
de schande van uw jeugd wordt uitgewist,
vergeten dat gij Mij ooit hebt gemist.
Zo waar zijn naam is Here der heerscharen:
uw maker is uw man – Hij zal u sparen;
de God der ganse aarde zal Hij heten,
uw Losser zal zijn bruid niet meer vergeten!

3

Ik riep u uit uw eenzaamheid en rouw:
een treurende, een diepbedroefde vrouw.
Niet lang, een ogenblik slechts ging Ik heen,
verborg Ik mij en liet Ik u alleen;
nu kom Ik weer, mijn hart is vol erbarmen:
mijn volk, mijn bruid, Ik neem u in mijn armen!
Voor even hield Ik mij voor u verborgen,
eeuwig zal Ik, uw lossers, voor u zorgen!

Geloofsbelijdenis

Lied: Gezang 399 vers 4

4

U, Christus, onze Heer, bekleed met majesteit,
des Vaders eenige Zoon, zij lof in eeuwigheid!
De mensheid lag in schuld en vloek voor God verloren:
Gij hebt, de mens tot heil, de schoot der maagd verkoren.
Gij hebt aan 't kruis voor ons de dood zijn macht ontnomen
en ons de weg gebaad om tot Gods rijk te komen.

Aankondiging van de gaven

Dankgebed en voorbeden

Slotlied: Weerklank 432

1

Groot is uw trouw, o Heer,
mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde
die Gij steeds waart,
dat bewijst Gij ook nu.
Refrein
Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

2

Gij geeft ons vrede,
vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
kracht voor vandaag,
blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
Refrein
Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

Heenzending en zegen

Bij de uitgang inzameling gaven