

Orde van dienst

Ochtenddienst zondag 9 augustus 2020
Ds. C.N. van Dis – Nieuwegein



Lied voor de dienst Psalm 92 : 1 en 7 (NB)

1 Waarlijk, dit is rechtvaardig
dat men de Here prijst,
dat men Hem eer bewijst:
zijn naam is eerbied waardig.
Wij loven in de morgen
uw goedertierenheid,
ook als de nacht zich spreidt
houdt ons uw hand geborgen.

7 Zoals de cederbomen
hoog op de Libanon,
staan bij de levensbron
de nederige vromen.
Die in Gods huis geplant zijn,
zij bloeien in Gods licht
als palmen opgericht.
Hun lot zal in zijn hand zijn.

Gebed van voorbereiding

Psalm 92 : 8 (NB)

8 Zij zullen vruchten dragen
voor 's Heren heiligdom
tot in hun ouderdom,
tot in hun grijze dagen.
Welsprekend is hun leven;
God is hun heil, hun rots!
Ik loof de daden Gods,
zijn recht is hoog verheven.

Gebod en belofte

Psalm 79 : 3 en 5 (NB)

3 Het kwaad dat onze vaders bedreven,
reken het ons niet toe, schenk ons het leven.
Zie onze zwakheid aan, God van genade,
en doe verzoening over onze daden.
O Heilige, beschaam
ter wille van uw naam
die Israël schofferen.
Moet dan hun drieste spot
zeggen: Waar is hun God?
Waar is Hij nu, de Here?

5 O Heer, wij zijn het volk door U verkoren,
wij zijn de schapen die uw roepstem horen,
Gij, onze herder, zult ons veilig leiden
aan stille waat'ren en in groene weiden.
Geslacht meldt aan geslacht
uw goedheid en uw kracht,
de grootheid van uw daden.
Zo gaat een blinkend spoor
van lof de eeuwen door.
Wij prijzen uw genade.

Gebed om de verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezingen (1) Jesaja 5, 1-7

Psalm 80 : 5 en 6 (NPB)

5. God van de sterke hemelmachten,
laat toch uw wijnstok niet versmachten.
Denk aan uw kind, die mooie plant
die U gebracht hebt naar dit land,
maar nu als straf voor eigen kwaad
geveld is en in vuur vergaat.

6. Kom aan uw volk uw vrede geven.
Laat uw geliefde zoon weer leven.
Dan roepen wij uw naam weer aan,
gaan wij nooit meer bij U vandaan.
God, toon uw vriendelijk gezicht,
verschijn met uw bevrijdend licht.

Schriftlezingen (2) Johannes 15, 1-17

Kindermoment OTH (2015) 538

Laat zo je licht maar schijnen
Bij alles wat je doet
Zodat de mensen zeggen
God is goed

God is liefde, God is
God is goed

Laat zo je licht maar schijnen
Bij alles wat je doet
Zodat de mensen zeggen
God is goed

Psalm 25 : 6 en 7 (OB)

6 Wie heeft lust de Heer te vrezen,
't allerhoogst en eeuwig goed?
God zal zelf zijn leidsman wezen,
leren hoe hij wand'len moet.
Wie het heil van Hem verwacht
zal het ongestoord verwerven,
en zijn zalig nageslacht
zal 't gezegend aardrijk erven.

7 Gods verborgen omgang vinden
zielen waar zijn vrees in woont;
't heil'geheim wordt aan zijn vrienden
naar zijn vreeverbond getoond,
d' Ogen houdt mijn stil gemoed
opwaarts, om op God te letten:
Hij, die trouw is, zal mijn voet
voeren uit der bozen netten.

Preek *Vrucht dragen* (Johannes 15, 5)

Gezang 392 : 1, 3 en 5 (LvdK)

1 Blijf mij nabij, wanneer het duister
daalt.
De nacht valt in, waarin geen licht meer
straalt.
Andere helpers, Heer, ontvallen mij.
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij.

3 U heb ik nodig, uw genade is
mijn enig licht in nacht en
duisternis.
Wie anders zal mijn leidsman zijn
dan Gij?
In nacht en ontij, Heer, blijf mij
nabij.

5 Houd, Heer, uw kruis hoog voor mijn
brekend oog,
licht in het duister, wijs de weg omhoog.
Uw dag breekt aan, de schaduw gaat
voorbij.
In dood en leven, Heer, wees Gij nabij.

Collectemoment

Dank – en voorbeden

Weerklank 359



2
Blijf in mijn vrede, blijf in Mij.
Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij.
Blijf in mijn vrede, blijf in Mij.
Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij.

3
Ontvang mijn Geest, Heilige Geest.
Hij zal u leiden, wees niet bevreesd.
Ontvang mijn Geest, Heilige Geest.
Hij zal u leiden, wees niet bevreesd.

4
Vrede zij u, vrede zij u,
gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u.
Vrede zij u, vrede zij u,
gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u.

Heenzending en zegen