

## Orde van dienst

Ochtenddienst zondag 26 juli 2020

Ds. M. Barth - Barneveld

Schriftlezing: Handelingen 16:16-26



## Voorzang: Gezang 330:1 (LvK)

1 Heb dank, o God van alle leven,  
die zijt alleen Uzelf bekend,  
dat Gij uw woord ons hebt gegeven,  
uw licht en liefd' ons toegewend.  
Nu rijst uit elke nacht uw morgen,  
nu wijkt uw troost niet meer van de  
aard,  
en wat voor wijzen bleef verborgen  
werd kinderen geopenbaard.

## Psalm 84:1

1. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot,  
O Heer' der legerscharen God,  
Zijn mij Uw huis en tempelzangen.  
Hoe branden mijn genegenheeden,  
Om 's Heeren voorhof in te treeden!  
Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen;  
Mijn hart roept uit tot God, Die leeft,  
En aan mijn ziel het leven geeft.

## Gezang 285:1 en 2 (LvK)

1 Geef vrede, Heer, geef vrede,  
de wereld wil slechts strijd.  
Al wordt het recht beleden,  
de sterkste wint het pleit.  
Het onrecht heerst op aarde,  
de leugen triomfeert,  
ontluistert elke waarde,  
o red ons sterke Heer.

2 Geef vrede, Heer, geef vrede,  
de aarde wacht zo lang,  
er wordt zo veel geleden,  
de mensen zijn zo bang,  
de toekomst is zo duister  
en ons geloof zo klein;  
o Jezus Christus, luister  
en laat ons niet alleen!

## Lied 197:1 t/m 5 (Weerklank)

1 In vuur en vlam zet ons de Geest  
ge-ge-ven op het Pink-ster-feest,  
ten le-ven op ons uit - gestort -  
hoor hoe Gods kerk ge - bo-ren wordt!

2. Wie door dit vuur wordt aangeraakt  
en uit het ongeloof ontwaakt,  
beleeft – God lof! – een ommekeer,  
de dag van de verrezen Heer.

3. Wie op het rijk van Christus hoopt  
ontvangt de Geest en wordt gedoopt –  
God heeft uw zonden weggedaan,  
een nieuwe mens is opgestaan!

4. Al slaat men ons met zweep en stok,  
geboeid, geketend in het blok,  
wij weten: God houdt trouw de wacht –  
wij zingen psalmen in de nacht!

5. En is uw vlam haast uitgeblust,  
gij moedeloze, hier is rust!  
Al wie in eerbied voor Hem knielt  
wordt met zijn vuur opnieuw beziel.

**Psalm 9 : 1,5 en 9**

1

Ik zal met al mijn hart den Heer',  
Blijmoedig geven lof en eer.  
Mijn tong zal mijn gemoed verzellen,  
En al Uw wonderen vertellen.

5

Gij scholdt de heidnen keer op keer;  
En wierpt de goddelozen neer;  
Hun naam, hun roem hebt Gij vertreden,  
En uitgedelgd in eeuwicheden.

9

De Heer' zal zijn een hoog vertrek,  
Voor wie getrapt wordt op den nek.  
Een hoog vertrek in drukkend lijden;  
Een toevlucht in benauwde tijden.

**Psalm 116 : 1,2 en 3**

1

God heb ik lief, want die getrouwe Heer'  
Hooft mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen.  
Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen;  
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.

3

"Och Heer', och wierd mijn ziel door U gered!"  
Toen hoorde God; Hij is mijn liefde waardig.  
De Heer' is groot, genadig en rechtvaardig,  
En onze God ontfermt zich op 't gebed.

2

Ik lag gekneld in banden van den dood,  
Daar d' angst der hel mij allen troost deed missen;  
Ik was benauwd, omringd door droefenissen;  
Maar riep den Heer' dus aan in al mijn nood: