

HULP VOOR ARUBA

Het corona virus is over de hele wereld verspreid, zo ook bij mij, Marjolein Ruitenbeek, op Aruba. Dit is te merken op het eiland. De toeristen zijn allemaal naar huis gegaan, stranden leeg en veel mensen zijn werkeloos. Dit komt omdat het toerisme de belangrijkste inkomstenbron is op Aruba.

Geen toerisme = geen geld.
En nu is dat te voelen.



Veel mensen zitten momenteel thuis, zonder werk. Veel mensen hebben geen geldpotje achter de hand en moeten zichzelf zien te redden, zonder geld. Het is niet zo goed geregeld als in Nederland...

Gelukkig worden er acties opgezet. De acties die worden opgezet zijn niet vanuit een hulporganisatie, maar mensen die hun rijkdom en tijd willen delen met de mensen die echt (bijna) niks meer hebben. Annelot is er daar één van. Zij is haar rijkdom gaan delen en begon met het maken van 20 maaltijden om uit te delen, maar dit werd al heel snel meer.

Langzaam is hier een project uit gekomen; **Ajudo na Aruba #covid19** (hulp voor Aruba). Steeds meer mensen gingen haar helpen en is het een goed lopende actie geworden. Er worden momenteel 150 gezinnen geholpen. Ze krijgen per week een voedselpakket. Elk voedselpakket is gevuld met voedsel en levensnoodzakende materialen (kleding, schoenen, etc.).

Sinds 26 juni is *Ajudo na Aruba* een officiële organisatie: **FANA Fundacion Ajudo na Aruba**.

Ook ik zet mij in. Ik help bij het vullen van de voedselpakketten. Daarnaast heb ik mijn vrienden en familie gevraagd om geld te doneren. Hier haal ik babyvoeding voor. Doordat moeders niet goed eten, krijgen ook de baby's niet de juiste voedingsstoffen binnen.

Met dat gedoneerde geld heb ik al 30 potten met babyvoeding kunnen kopen (**€ 17,50 per pot**). Maar ik zou graag nog meer babyvoeding willen halen, om zo nog meer gezinnen met baby's te helpen.

Vanuit mijn kerk hier op Aruba (*Leef! Aruba*) wordt er ook geld ingezameld voor *Ajudo na Aruba*.

Dit gaat dan op de manier van giften en is de meest praktische manier om te gebruiken.

Ook u / jij kunt helpen! Als *Hervormd Gemeente Vreeswijk* is het mogelijk een gift / donatie aan *Leef! Aruba* over te maken? Via mijn kerk kan ik er dan zelf voor zorgen dat er babyvoeding van kan worden uitgedeeld.

Een gift / donatie kan worden overgemaakt aan de diaconie op banknr. **NL49 RABO 0373739591, o.v.v. "Aruba"**.



Op de website en Facebook pagina van *FANA Fundacion Ajudo na Aruba* zijn filmpjes, foto's en uitleg wat het project precies doet te vinden:



<https://www.ajudonaaruba.com/>

<https://www.facebook.com/Ajudonaaruba>

Groetjes vanaf Aruba, Marjolein Ruitenbeek

