

## Orde van dienst

Zondag 5 juli 2020, Ochtenddienst  
Dorpskerk Vreeswijk (Nieuwegein)  
Ds. Rik de Pater



## Inleidend orgelspel

### Welkom en mededelingen

**Lied:** Opwekking 162 "Ik zal U loven o Heer" (combo)

'k Zal U loven, o Heer,  
In het midden van de volken.  
En ik zing psalmen voor U onder de  
natiën.

Want uw liefde Heer, is groot,  
Zo hoog als de wolken.  
En uw grote trouw, uw grote trouw,  
Reikt hemelhoog.

Wees verheven, o God, boven de wolken.  
Laat uw glorie zijn over heel de aarde.  
Wees verheven, o God, boven de wolken,  
Laat uw glorie  
Zijn over heel de aarde.

### Moment van stil gebed

#### Votum en groet

**Lied:** Psalm 145 : 3 en 5 (NB)

**Gebodslazing: Romeinen 12 vers 1 en 2 + 9 t/m 21 (HSV)**

**Lied:** Psalm 119 : 8 (OB)

#### Gebod om de opening van het Woord

#### Kindermoment met Kinderlied

**Lied:** "God die alles maakte" (combo)

1. God, Die alles maakte,  
de lucht en 't zonlicht blij,  
de hemel, zee en aarde,  
zorgt ook voor mij.

2. God, Die 't gras gemaakt heeft,  
de bloempjes in de wei,  
de bomen, vruchten, vogels,  
zorgt ook voor mij.

3. God, Die alles maakte,  
de maan, de sterrenrij,  
als duist're wolken komen,  
zorgt steeds voor mij.

### 1<sup>e</sup> Schriftlezing: Genesis 16 (HSV)

**Lied:** "Met open armen" (Schrijvers van Gerechtigheid) (combo)

Kom, als je honger hebt of dorst  
Hier kun je eten, deel met ons.  
Kom met je tranen en je pijn.  
Hier is het goed, hier mag je zijn.  
Met open armen word je ontvangen

Kom als je moe bent van je vlucht  
Hier ben je veilig, hier is rust.  
Kom met je wanhoop en verdriet.  
Hier mag je weer een toekomst zien.  
Met open armen word je ontvangen

Welkom in Gods huis  
Welkom in Gods huis  
Welkom in Gods huis  
Welkom, welkom thuis

Kom met je leegte en je angst.  
Hier word je liefdevol omarmd.  
Kom maar, als niemand je verstaat.  
Hier is een plek voor jouw verhaal.  
Met open armen word je ontvangen

Welkom in Gods huis  
Welkom in Gods huis  
Welkom in Gods huis  
Welkom, welkom thuis

### 2<sup>e</sup> Schriftlezing: Genesis 21 : 1-21 (HSV)

**Lied:** Psalm 139 : 1 en 9 (NB)

#### Verkondiging

**Lied: Weerklank 507 : 1, 3 en 5 "Kom maar, mijn kind, hier mag je schuilen"**



3

Kom aan mijn hart, Ik zal verwarmen  
wat in jouw dagen is verkild.  
Vlucht, bang en moe, maar in mijn  
armen,  
Ik ben het, die jouw onrust stilt.

5

Kom ook, wanneer je niets kunt  
vragen,  
voor elke verdre stap te moe.  
Ik zal je door het donker dragen.  
Kom maar, mijn kind, kom naar Mij  
toe.

**Aankondiging inzameling van de gaven**

**Dankgebed – voorbeden – stil gebed – onze Vader**

**Lied: Gezang 409 : 1, 3 en 4**

**Heenzending en zegen**