

Vreeswijk **28 juni 2020 - Aanvang 18.30 uur**
Voorganger: **ds. J. Holtslag, Giessen-Nieuwkerk**



Schriftlezing Handelingen 8:5-8 en 26-40

Liederen voor de avonddienst

Zingen Psalm 67: 1 (n.b.)

Zingen Weerklank 386 "Uit heel de wereld, alle oorden"

1. Uit heel de wereld, alle oorden,
uit heel het menselijk geslacht
tot eeuwig leven uitverkoren
wordt een gemeente saamgebracht
door Jezus Zelf, één Heil'ge kerk,
de vrucht van zijn verlossingswerk.

3. Zijn kerk is er van alle tijden,
een kerk die rijk is geschakeerd,
die hier op aarde nog moet strijden,
maar in de hemel triomfeert,
een kerk waarvan ik bovenal
een levend lidmaat blijven zal.

2. De Herder brengt zijn schapen samen,
vergadert door zijn Geest en Woord
één kudde, dragende zijn namen,
die Hem voor eeuwig toebehoort,
één kerk die zo onmeetbaar rijk
op weg is naar zijn Koninkrijk.

4. De leden zijn heel hecht verbonden,
aan Christus hebben allen deel.
Tot dienen zijn zij afgezonderd
met schatten groot en gaven veel.
Zij staan altijd voor and'ren klaar,
met vreugde dienen zij elkaar.

Zingen Psalm 68:10 (o.b.)

Zingen Weerklank 441 "Heer, wijs mij uw weg"

1. Heer, wijs mij uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,
troost mij dan liefdevol
en moedig mij weer aan.

3. Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt
uw weg te gaan,
spreek door uw Woord en Geest
mijn hart en leven aan.

2. Heer, leer mij uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is,
leid mij dan op uw weg,
de weg die eeuwig is.

4. Heer toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef,
toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heeft.
Toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heeft.

Zingen Psalm 86: 6 (o.b.)

Zingen Weerklank 451 (wijs Psalm 86)

1. Leer ons uit geloof te leven,
Heer, ons hart aan U te geven,
rustend op geen ander woord
dan vanuit uw Woord gehoord.
Leer ons steeds op U te bouwen,
door uw Geest U te vertrouwen,
elke dag de weg te gaan
achter Jezus Christus aan.

2. Leer ons uit de hoop te leven,
met het hoofd omhoog geheven
uitziend naar de komst van Hem,
lettend op zijn woord en stem.
Leer ons tegen zonden strijden
en aan U ons leven wijden
in gezin en maatschappij,
werk en kerk, getrouw als Hij.

3. Leer ons uit de liefde leven,
ons geheel aan U te geven.
Op de plaats waar U ons stelt,
wordt uw lof door ons vermeld.
Leer ons trouw uw Naam belijden,
mensen helpen in hun lijden.
Laat ons zo oprecht en rein
toonbeeld van uw liefde zijn.

Schriftlezing Handelingen 8:5-8 en 26-40