

Woord van Bemoediging
Woensdag 10 juni 2020
Dorpskerk Vreeswijk (Nieuwegein)



Inleidend orgelspel
Welkom

Samenzang: Psalm 62: 1 (OB)

1. Mijn ziel is immers *stil* tot God;
Van Hem wacht ik een *heilrijk* lot;
Hij *immers* zal mijn *rotssteen* wezen,
Mijn *heil*, mijn hulp in mijn gebrek,
Mijn *toevlucht* en mijn hoog vertrek:
Ik zal geen grote wank'ling vrezen.

Gebed

Schriftlezing: 2 Thessalonicenzen 2:13-17

¹³Maar wij moeten God altijd voor u danken, broeders, die geliefd bent door de Heere, dat God u van het begin verkoren heeft tot zaligheid, in heiliging door de Geest en geloof in de waarheid.

¹⁴Daartoe heeft Hij u geroepen door ons Evangelie om de heerlijkheid van onze Heere Jezus Christus te verkrijgen.

¹⁵Sta dan vast, broeders, en houd u aan de overleveringen waarin u onderwezen bent door ons woord of door onze brief.

¹⁶En onze Heere Jezus Christus Zelf en onze God en Vader, Die ons heeft liefgehad en ons een eeuwige troost en goede hoop gegeven heeft uit genade,

¹⁷moge uw harten vertroosten en u in elk goed woord en werk versterken.

Samenzang: Psalm 62:5 (OB)

5. In God is al mijn *heil*, mijn eer,
Mijn *sterke rots*, mijn *tegenweer*;
God is mijn *toevlucht* in het lijden.
Vertrouw op Hem, o *volk*, in smart,
Stort voor Hem uit uw ganse hart:
God is een *toevlucht t' allen* tijde.

Woord van Bemoediging

Samenzang: Gezang 231: 1, 2, 3 en 8 (WK)

1. Door de nacht van strijd en zorgen
schrijdt de stoet der pelgrims voort,
vol verlangen naar de morgen,
waar de hemel hen verhoort.

2. Lied'ren zingend vol vertrouwen
tot zij in het eeuwig licht
in elk ander mens aanschouwen
't lichten van Gods aangezicht.

3. Door de nacht leidt ons ten leven
licht dat weerlicht overal,
dat ons blinkend zal omgeven,
als ons God ontvangen zal.

8. Die aan kruis en graf ontheven
zullen zingen lof en prijs
aan den Heer van dood en leven
in zijn zalig paradijs.

Gebed: Onze Vader

Samenzang: Psalm 33:10

10. Zijn *machtig' arm beschermt de vromen,*
En *redt hun zielen* van den dood;
Hij *zal hen nimmer om doen* komen
In *duren tijd en hongersnood.*
In de grootste smarten
Blijven onze harten
In *den HEER gerust;*
'k Zal Hem nooit vergeten,
Hem mijn *Helper* heten,
Al *mijn hoop en lust.*

Uitleidend Orgelspel