

Woord van bemoediging 27-5-2020

- Lied Ps. 93 OB

- Gebed

- Schriftlezing: Openbaring 5

- Meditatie

In deze meditatie borduur ik nog even voort op de preek van afgelopen zondag. Dat we toekomstgericht zullen zijn als christenen. Juist ook in deze tijd. Ik hield u, jou voor: Vergeet niet naar boven te kijken. Die woorden van Paulus: Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet. Die dingen die men niet ziet, nog niet ziet, dat zijn de eeuwige dingen, dat zijn de dingen die ons hoop bieden en helpen.

Nu zo kijken we vandaag naar boven en mogen toch al iets zien van de dingen van de eeuwigheid. We mogen vanuit een bovenperspectief kijken naar ons leven hier nu. Dat wordt ons vergund, we mogen meekijken met wat Johannes op Patmos te zien krijgt.

In Openbaring 4:1 lezen we dat er een deur geopend is in de hemel en dat Johannes een kijkje mag nemen in de troonzaal van God. En in Openbaring 5 lezen we dat in de rechterhand van Hem Die op de troon zit een boekrol ligt. Maar die boekrol is verzegeld met zeven zegels en niemand kan hem openen. Niemand heeft daarvoor de vereiste bevoegdheid.

En dat raakt Johannes, er staat "en ik huilde erg" omdat er niemand werd gevonden die de boekrol kon openen. Waarom raakt dat Johannes zo? Nu, zolang die boekrol dicht blijft, betekent dat, dat er nog geen zicht komt op verbetering van de situatie. Want in die boekrol staat bescheven wat er gaat gebeuren en die gebeurtenissen zullen leiden tot de komst van de nieuwe hemel en aarde. Maar zolang die boekrol dicht blijft zitten, verandert er helemaal niets.

En dat raakt Johannes, want dat zou betekenen dat de verdrukking die de christenen in die tijd ervaren niet zal veranderen. Het betekent dat er geen hoop is. De dingen blijven zoals ze zijn. Ook wij kunnen daar niet mee leven. Dat de nood in de wereld nooit zal verdwijnen. Dat de zonde en het kwaad nooit voorgoed beteugeld zullen zijn. Of in deze coronatijd, dat er geen zicht zou zijn op verbetering. Dat we altijd zo door moeten gaan en afstand houden. We willen elkaar weer ontmoeten, elkaar kunnen omarmen.

Johannes huilt. Maar dan de bemoediging, je hoeft niet te huilen. Want er is er één gevonden die wel de boekrol kan openen. De dingen kunnen wel beter worden en zullen dat ook worden. Daar hoef je niet onzeker over te zijn. Huil niet.

En dan verschijnt op het toneel van het hemelse schouwspel een Lam. Een Lam dat stond als geslacht. Dat is vreemd. Een Lam dat geslacht is, ligt, is dood. Maar dit Lam is niet dood. Niet meer. Het staat weer. Hij is opgestaan. En Hij die de machten van de dood en het kwaad heeft overwonnen is de ge-eigende persoon om de boekrol te openen. Hij heeft de toekomst opengebrouwen toen het graf hem niet kon houden. Het Lam neemt de boekrol, Hij neemt de geschiedenis nu in Zijn hand en zal deze aardse geschiedenis tot een einde brengen. Hij van wie we vorige week zeiden, dat Hij alle macht heeft in hemel en op aarde. Hij heeft overwonnen en zal nu de zege gaan afdwingen. Er komt een einde aan het kwaad. Er komt een einde aan het lijden. Er komt een einde aan elk verdriet. Er komt ook een einde aan deze coronatijd. Er is hoop want het Lam leeft weer. En hij regeert vanuit de hemel.

Een Lam dat stond als geslacht. Hij is de ge-eigende persoon om de boekrol te openen. Waarom? Ook daarom omdat Hij de littekens nog draagt. Hij stond *als geslacht*. Het is nog te zien tot in alle eeuwigheid dat Hij voor ons heeft geleden. Het is nog aan Hem af te zien dat Hij geleden en gestorven is om aan alle ellende eens voorgoed een einde te maken.

Hij die dat heeft gedaan, is de ge-eigende persoon om de boekrol te openen. Want Hij weet waar de mensheid aan lijdt. Hij heeft dat lijden zelf ondergaan. Hij weet dus als geen ander waar het heen moet met deze wereld. En Hij zal dat ook doen.

•

Ik zei het al, kijk naar boven, verwacht het van boven. Verwacht het van Christus die nu Boven is. Ja door Hem is er toekomst, hij verbreekt de zeven zegels, de ban waarin de wereld verkeert, Hij opent een weg naar de toekomst. Het Lam dat overwon. We mochten even een kijkje nemen in de hemelse troonzaal en we zien dat de dingen er van boven heel anders uitzien dan van beneden. We zien nu even de dingen zoals ze echt zijn. We zien dat de boekrol wordt geopend en de geschiedenis en ook deze tijd waarin we leven op weg zijn naar Zijn heerlijke toekomst. Er is dus hoop, Paulus zei het zo, we leven altijd met goede moed.

Geprezen zij het Lam tot in alle eeuwigheid. Amen.

- Lied: Gz. 399:4,5

- Gebeden

- Slotlied: Gz. 234