

GODS GOEDHEID PRIJZEN ¹

*Uw goedertierenheid is immers beter dan het leven: mijn lippen
zullen U prijzen.* Psalm 63, 1 – 12 (4)

Het is volbracht Johannes 19, 28-30 (30)

Gedenken

Gedenken is met je hart zijn bij iemand die je lief is.

Geliefd

Dat geldt u mevrouw Heikoop allermeeest. Na een huwelijk van 62 jaar kon u zeggen dat Dick u altijd op handen droeg. U kreeg kracht om liefdevol zijn vrouw te zijn in voor – en tegenspoed. Voor u waren zijn laatste woorden. Ook jullie kinderen en kleinkinderen namen in zijn hart een grote plek in. Hij was vader en opa die liefhad en bad. Niemand kan Dick beter gedenken dan de kring van gezin en familie.

In Nieuwegein en ook uit andere gemeenten die hij diende heb ik vaak waarderende woorden gehoord. Zelf leerde ik hem kennen als een vriendelijke soliede collega van de oude stijl. Broeder die onvermoeid de Schriften bleef bestuderen en deelde wat hij na zorgvuldig onderzoek had gevonden. In een Bijbelkring die hij na zijn emeritaat nog 25 jaar leidde en in persoonlijke gesprekken. Er was altijd wel iets nieuws. Zijn krachten namen telkens meer af – maar zijn geest is helder gebleven en zijn geloof ongeschokt. Bescheiden ging hij onder ons zijn weg. Mens met een geloofsgeheim.

Geheim

Iets van dat geheim delen we nu we Psalm 63 lezen. Na een

¹ Op vrijdag 13 maart overleed ds. Dirk Heikoop (1933 – 2020) in de leeftijd van 86 jaar. Met familie en vrienden was er op woensdag 18 maart in de Dorpskerk van Nieuwegein-zuid een dienst van Woord en Gebed met een besloten karakter wegens het coronavirus.

avondmaalsdienst bleef jullie bij dat dit lied in de Vroege Kerk een morgenlied was. Vanaf dat moment zijn jullie deze psalm 's-morgens gaan lezen. Om de dag te beginnen. *O God, U bent mijn God! U zoek ik vroeg in de morgen* (2). Ons leven vindt bestemming als wij Gods goedheid prijzen (4). Hem zegenen is zijn macht en liefde belijden (5). God in de woestijn vroeg zoeken en aan het einde van de dag Hem opnieuw gedenken. Je wilt toch 's- morgen geen nieuwe dag ingaan als je de vorige niet gereinigd achter je liet (7-9)?

In de woestijn

Er is geen gegronde reden om bij Psalm 63 te denken aan onwerkelijke fictie al onttrekken details zich aan ons inzicht.

Vluchten

De dichter kon nergens heen. Bij Davids leven kan gedacht worden aan de achtervolging door Saul en hij verraden was (1 Samuël 23, 14-28). Of aan de revolutie van Absalom die als Gods straf kwam op groot zondekwaad (2 Samuël 15, 14-31). Of nog weer anders. Hoe dan ook, de dichter is in de woestijn (2). Daar zijn geen wegen. Het is er droog. Er is geen water. Overdag brandend heet. Steenkoud de nachten. Niemand van ons is met levensgevaar op de vlucht – zoals miljoenen vandaag. Maar woestijnervaringen kent iedereen. Dat wij nu met weinig mensen samen kunnen zijn is er een kleine illustratie van. Ons bestaan is omgeven door slecht nieuws dat we soms zelf veroorzaken. Als dat binnenkomt is de verleiding groot om te vertwijfelen. Zal het ooit goed met de schepping? Met je kinderen en kleinkinderen terwijl je zelf geen kracht hebt om het leven vol te houden?

God zien

De psalmdichter is een asielzoeker. Waar vindt hij redding?

Hij zoekt God. U bent mijn God. Ik zoek U vroeg. Waar bent U? Mijn leven dorst naar U. Mijn lichaam kan niet meer. Het is zo dor en droog. Dorstig. Zo zag Hij God (3). Als een visioen in de tabernakel. Het heiligdom met de ark. In de woestijn zijn geen tempelrituelen. Geen status. Alles valt weg. Daar ziet God ons. Daarom zag David God ook. In zijn liefde en werkzame macht. Wonderlijk om te zien dat God er zelf bij is als er geen wegen zijn en je vlucht naar Hem. God zien en leven omdat er geen andere toevlucht is.

In het heiligdom

In de tabernakel wilde God Israël laten delen in zijn liefde door er zijn genademacht en heerlijkheid te laten zien.

Goedheid

Goedertierenheid is goedheid die iedereen het allerbeste gunt (4). Niet om onze status of eigen verdiensten. Maar als vergeving. God deelt zijn goedheid met zondaren die bij Hem schuilen. Zijn liefde is sterker dan de dood. Niet naast het leven. Maar er middenin. Ons leven is geborgen in God als wij Hem lief hebben. Dit hier vandaag is niet blijvend. Deze wereld gaat voorbij. Afscheid nemen van een geliefde op aarde is onherroepelijk. Alsof je verlaten bent. De dood blijft een grote vijand. God nam in Jezus het oordeel van de dood voor zijn rekening. Zijn Godsverlatenheid leert ons schuilen bij Hem. Zijn nabijheid is een voorgoed veilig asiël. Los van God leef je met de dood voor ogen. Dan zoek je God niet vroeg en ook niet laat. Wie het leven wil genieten buiten Gods wegen om zal het verliezen (10-11). Kan de levensdorst van deze dichter ook bij ons binnenkomen?

Gedenken

Dan gedenk je Gods goedheid in de woestijn. Als er in je

leven niets ten goede verandert, doe dan als de dichter. Die dacht aan God die nooit loslaat. U was er altijd. Hulpeloos ben ik. U bent mijn helper. Onbeschermd in de woestijn. Prooi voor roofvogels of jakhalzen. Toch veilig onder de schaduw van uw vleugels. Die van bovenop de ark in de tabernakel. Ik ben alleen en bang, maar klamp me vast aan U. Ik loop niet voor U uit, omdat uw liefde mij trekt en uw rechterhand ondersteunt als ik niet meer vooruit kom (9).

Het is volbracht

Psalm 63 leest als Christusprofetie en het gebed van deze koning als een overwinningslied (12). Ik heb dorst zei Jezus toen Hij stierf. In onze Godsverlatenheid ging Jezus vóór. Nu hoeft niemand te verdwalen. Het is volbracht. Deze Koning kwam als baby in een stal. Hij baande in zijn dood en opstanding de weg naar God terug. De ware weg naar het leven. Zijn woorden zijn water van de Heilige Geest. Zoek je troost? Zingeving? Vergeving? Levend water? Een weg in de woestijn? Wie Hem vindt die ons zoekt, gaat meezingen *Uw goedertierenheid is beter dan dit leven*. In liefde Christus volgen. Zijn goedheid prijzen. Door tranen heen. In de zalige hoop en de verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en Zaligmaker Christus Jezus (Titus 2, 13). Laten wij in onze woestijnnachten Hem gedenken om Hem in Gods grote nieuwe morgen voorgoed te mogen vinden.

Amen

Preeksamenvatting

Nieuwegein 18 maart 2020

ds. Cor van Dis

Lierseschans 8 3432 ET Nieuwegein

06-36271048

cnvd@solcon.nl