

VERGEVING

Johannes 8, 1-11 (11)

INTRODUCTIE

Het was een dramatisch gebeuren vol tragiek en soevereine liefde van God. Over schuld en vergeving. Het verhaal kwam op een bijzondere plek in dit evangelie te staan. Gods Geest zet Jezus in de schijnwerper. Bron van vergeving. Kom je? Ga je weg? De evangelist Johannes wil ons inwinnen voor Jezus.

Vandaag heeft de stichting El Roi bij ons een presentatie over hulp aan prostitués. Life-setting die er bij kwam toen de tekst voor de preek uit Johannes 8 al vaststond. Het gaat over een misbruikte vrouw, mogelijk prostitué – lijkt Jezus te bedoelen (11). Ze krijgt een nieuwe kans. Kille wetbewakers die voor lachende derden spelen in hun conflict met Jezus gaan weg.

Toen dacht ik ook aan een dienst een tijdje geleden. Mensen konden daar om gebed vragen. Een mevrouw deed dat voor een prostitué die zij vaak had bezocht. Al zo 'n twintig jaar in het vak. Ooit evangelist geweest. Voor Youth for Christ. In de week voor deze bewuste zondag had zij een kwartier lang gebeden voor haar bezoeker. Hoe dichtbij kan het komen?! Daarover denken we eerst na aan de hand van enkele vragen.

Praat met elkaar over (één van) de volgende vragen.

- 1) Herken je in jouw omgeving de situatie in Johannes 8?
- 2) Wat was het probleem van de vrouw volgens jou?
- 3) En van de wetgeleerden en farizeeën?

WOORD VOOR DE DAG

Jezus vergeeft

Wat gebeurde hier eigenlijk? Dat is ultiem spannend. Een vrouw die volgens de Wet van God de doodstraf had verdiend krijgt radicale vergeving. Maar wetsbewakers maken zich uit de voeten. Ze verlaten Jezus de unieke bron van vergeving. Zij hadden niet zozeer een probleem met die vrouw als wel met Jezus de Zoon van God. Wat zij doen is fake. Onoprecht. Dat zijn ze heel goed gaan begrijpen. In hun geweten overtuigd gaan ze weg. Weg bij Jezus – de bron van Leven. Op het Loofhuttenfeest had Jezus iedereen luid uitgenodigd: *“Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken! Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft, zo zegt de Schrift “ (Johannes 7,37-38).* In hoofdstuk 8 gaat het dan verder met Schriftgeleerden en Farizeeën in hun verzet tegen Jezus . Hier gaan ze weg. Allemaal. De oudsten het eerst. De vrouw krijgt ongevraagd vergeving. Maar hoofdstuk 8 eindigt dat zij Jezus willen doodgooien met de stenen die ze voor de vrouw in gedachten hadden (Johannes 8, 59).

Schuld

Het meest waarschijnlijke is dat de vrouw bekend stond als publieke vrouw. Kolfje naar de hand van de religieuze politie om Jezus in diskrediet te brengen en zelf lachende derde te zijn. Wat zegt Hij? Stenigen? Dat wordt dan een conflict met de Romeinse overheid en zijn vertrouwen bij veel van zijn volgelingen is Hij kwijt. Hoeren, tollenaren en zondaren die Hem waren gaan volgen. Niet stenigen? Dan overtreedt Jezus publiek de Wet van God en ook dan valt Hij door de mand. Ze willen Jezus opzadelen met een smeugig sekschandaal.

Niet vergeven schuld

Dat was onoprecht. Maar ook herkenbaar. Seksualiteit wordt ten onrechte vaak als zondig gezien – terwijl het binnen het huwelijk juist een bijzondere gave van God is. Dus is deze

vrouw diep ongelukkig. Zij zou geholpen moeten worden in plaats van misbruikt in een conflict waar ze buiten stond. Maar de geestelijke leiders zagen een buitenkans en in de publieke opinie is de vrouw de dupe. Zoals slachtoffers van seksueel misbruik. Mannen gaan vaak vrijuit. Maar met hun fouten in de doofpot zijn vrouwen tot slachtoffer veroordeeld. Zoals de beerput van Epstein die open ging. Multimiljonair zijn en voor jezelf gaan en meisjes misbruiken. Zijn zelfmoord is een gestrand schip als baken in zee. Niet vergeven schuld komt onontkoombaar terug. Nu en voor altijd. Besef je dat?

Vergeven schuld

Ook wij kunnen geen lachende derde zijn. Wij zijn niet beter dan prostitués, terroristen en schijnheilige statusmannetjes. Kijk vooral goed naar wat Jezus doet. Woordeloos schrijft Hij op de grond. Op het herhaalde aandringen bleef dat Jezus' reactie. Met de vinger in de aarde schrijven. Wat Hij schreef is niet belangrijk. Maar dat Hij wie zonder zonde was uitnodigde de eerste steen te werpen. Dat overtuigde de beschuldigers. Die konden er niet omheen. De oudsten het eerst. Die kenden de Wet en de Profeten het langst en het best. Want wat Jezus deed, staat bij Jeremia. Die spreekt het oordeel uit over de liefdeloze verharding van Israël: *HEER, bron van Israëls hoop, wie U verlaten, zullen te schande staan, wie van u weggaan zullen in het stof geschreven worden, want zij hebben de HEER de bron van levend water verlaten* (Jeremia 17, 13). Wie de Bron van levend water verlaat, wordt in de aarde geschreven. Die sterft en gaat verloren betekent dat (Thompson 423 n.3. Wright 203). Jezus schrijft op de grond. Je moet de Schriften goed kennen om dat te snappen. De oudsten het eerst. Die waren het eerste weg. Daarna de jongeren. Zij verlieten Jezus de bron van levend water en leefden zonder vergeving door.

Maar wie met zijn zonden bij Jezus blijft, krijgt vergeving en wordt niet veroordeeld. Hij is de God van nieuwe kansen. Hij droeg de schuld weg. Op de plek waar Jezus om onze zonden stierf, wekte God Hem op. Hij vergeeft wie tot Hem komt om bron van hoop te zijn voor ieder die vergeving nodig heeft.

VERWERKING

Vandaag is er geen tijd voor een verwerking. Misschien wel iets om mee naar huis te nemen? Praat nog eens na over dit citaat uit een preek van Augustinus
“Wat is dat nu, Heer? Stemt U dan in met zonden? Nee zeker niet. Hoor maar wat er volgt: ‘Ga naar huis en zondig voortaan niet meer.’ De Heer heeft dus zeker wel een oordeel uitgesproken, maar dat was een oordeel over de zonde, niet over de mens. Want als Hij positief had gestaan tegenover de zonden, had Hij gezegd: ‘Ik veroordeel u ook niet, ga naar huis en doe waar u zin in hebt. U mag er zeker van zijn dat Ik u vrijspreek. Het maakt niet uit hoeveel u zondigt, Ik spreek u vrij van elke straf en van de hel’...(..)... Dat heeft Hij niet gezegd. “
Augustinus, *Verhandelingen over het Johannesevangelie* 33, 7

Brunch 6 oktober 2019

Voor vragen en reacties

ds. Cor van Dis

Lierseschans 8 3432 ET Nieuwegein

06-36271048 / cnvd@solcon.nl

Voor wie iets na zou willen lezen

Augustinus (2017) *Brood om van te leven*. Verhandelingen 24-54 over het Johannesevangelie 183-191 (Verhandeling 33).

G.M. Burge (2000) *John* (The NIV Application Commentary) 241-251.

D.A. Carson (2006 repr.1991) *The Gospel according to John* 333-337.

H. Lalleman (2013) *Jeremiah and Lamentations* TOTC 161-166

C.S. Keener (2012) *The Gospel of John* Vol. I 735-738.

J.A. Thompson (1995²) *The Book of Jeremiah*

C.J.H.Wright (2014) *The Message of Jeremiah* BST 196-206